



GIÁO ĐOÀN CÔNG GIÁO VIỆT NAM TẠI NHẬT

在日ヴェトナム人・カトリック共同体

みことば

PHỤNG VỤ  
LỜI CHÚA

Số 483





Tháng 09 Năm 2024

483号 09月 2024年



**CẦU NGUYỆN CHO CÁC GIA ĐÌNH**

# Lịch Phụng Vụ Tháng 09 năm 2024

CHỦA NHẬT	THỨ HAI	THỨ BA	THỨ TƯ	THỨ NĂM	THỨ SÁU	THỨ BẢY
 <b>1</b> <b>22 THƯỜNG NIÊN</b> Egidio, Vp Ds 4.1-2, 6-8/Gc 1.17-18, 21b-22, 27/Mc 7.1-8, 14-15, 21-23	 <b>2</b> Cp Gioan Fx Burié 1 Cor 2.1-5/ Lc 4.16-30	 <b>3</b> Grégoriô Cả, Gh 1 Cor 2.10b-16/ Lc 4.31-37	 <b>4</b> Rose Viterbo 1 Cor 3.1-9/ Lc 4.38-44	 <b>5</b> Teresa Calcutta 1 Cor 3.18-23/ Lc 5.1-11	 <b>6</b> Cp Claudio Granzotto 1 Cor 4.1-5/ Lc 5.33-39	 <b>7</b> Frederick Ozanam 1 Cor 4.6b-15/ Lc 6.1-5
 <b>8</b> <b>23 THƯỜNG NIÊN</b> Sinh Nhật Đức Mẹ Is 35.4-7a/Gc 2.1-5/ Mc 7.31-37	 <b>9</b> Phêrô Claver, Lm 1 Cor 5.1-8/ Lc 6.6-11	 <b>10</b> Thomas Villanova 1 Cor 6.1-11/ Lc 6.12-19	 <b>11</b> Cyprianô, Gm 1 Cor 7.25-31/ Lc 6.20-26	 <b>12</b> Thánh Danh Đức Mẹ 1 Cor 8.1b-7, 11-13/ Lc 6.27-38	 <b>13</b> Gioan Kim Khẩu 1 Cor 9.16-19, 22b-27/Lc 6.39-42	 <b>14</b> Suy tôn Thánh Giá Ds 21.4b-9/Pi 2.6-11/ Ga 3.13-17
 <b>15</b> <b>24 THƯỜNG NIÊN</b> Đức Mẹ sầu bi Is 50.4c-9a/Gc 2.14-18/ Mc 8.27-35	 <b>16</b> Th Cornéliô và Cyprianô 1 Cor 11.17-26, 33/ Lc 7.1-10	 <b>17</b> Roberto Bellaminô 1 Cor 12.12-14, 27-31a/Lc 7.11-17	 <b>18</b> Giuse Cupertino 1 Cor 12.31-13.13/ Lc 7.31-35	 <b>19</b> Gioan Newman 1 Cor 15.1-11/ Lc 7.36-50	 <b>20</b> Anrê Kim Taegon, Lm 1 Cor 15.12-20/ Lc 8.1-3	 <b>21</b> Mat-thêu Eph 4.1-7, 11-13/ Mt 9.9-13
 <b>22</b> <b>25 THƯỜNG NIÊN</b> Lawrence Ruiz và các bạn Kn 2.12, 17-20/Gc 3.16-4.3/Mc 9.30-37	 <b>23</b> Padre Piô 5 đầu Cn 3.27-34/ Lc 8.16-18	 <b>24</b> Pacifico Severino Cn 21.1-6, 10-13/ Lc 8.19-21	 <b>25</b> Elzear và Delphina Cn 30.5-9/ Lc 9.1-6	 <b>26</b> Cosmasô và Daminô Gv 1.2-11/ Lc 9.7-9	 <b>27</b> Vinhson Phaolô, Lm Gv 3.1-11/ Lc 9.18-22	 <b>28</b> Wenceslaus Gv 11.9-12.8/ Lc 9.43b-45
 <b>29</b> <b>26 THƯỜNG NIÊN</b> TL Thiên Thần Micae, Gabriel, Raphael Ds 11.25-29/Gc 5.1-6/ Mc 9.38-43, 45, 47-48	 <b>30</b> Giêrônimô, Lm Gióp 1.6-22/ Lc 9.46-50	Cha rộng lượng với các tội nhân hơn với những người công chính. Vì họ, Cha đã từ trời xuống thế; vì họ, Cha đã đổ máu ra. Chờ gì họ đừng sợ hãi khi đến gần Cha; họ rất cần đến Lòng Thương Xót của Cha. (Nhật ký LTX 1275)				



# Thánh Phê-rô NGUYỄN VĂN TỰ

(1796-1838) Linh Mục (OP)

**Tử đạo ngày 5 tháng 9** (x. Tr 276) Xứ Trám

**“Đối với tôi, bị bắt vì Đạo Thánh là một hồng ân”**

Thánh Phê-rô TỰ sinh năm 1796, tại làng Ninh Cường (Nam Định). Từ nhỏ, chú TỰ đã xin vào sống trong nhà xứ, sau đó vào chủng viện và chịu chức Linh Mục lúc 30 tuổi. Năm sau ngài xin gia nhập dòng Đa Minh và tuyên khấn ngày 4/1/1827.

Suốt 12 năm, cha tận tụy coi sóc giáo dân trong nhiều xứ đạo được trao phó.

Ngày 29/6/1838, khi Cha vừa dâng lễ tại xứ Kẻ Mốt xong, thì quân lính kéo đến vây kín làng. Thế là cha bị bắt.

Quan huyện ngó ý muốn nhận tiền chuộc, nhưng cha TỰ nói: “Đối với tôi, bị bắt vì Đạo thánh là một hồng ân Chúa ban. Tiền bạc thì tôi không có; còn nếu làm phiền hà giáo hữu thì tôi lại càng không muốn”.

Ngày 2/9/1838, vua Minh Mạng châu phê án trăm quyết.

Ngày 5/9/1838, tại pháp trường Cổ Mễ, Cha cung kính cầm tượng chịu nạn, miệng thì thầm cầu nguyện, lệnh trăm quyết được thi hành.

*Phụng Vụ Lời Chúa xin thành thật cảm ơn Quý Cộng Đoàn, Quý Bạn đã đóng góp ý kiến, bài vở, công sức cũng như tài chánh cho PVLC tháng này. Sau đây là chủ đề cho các tháng tới :*

**Tháng 10: Tháng Mân Côi, Cầu nguyện cho việc truyền giáo**

**Tháng 11: Cầu nguyện cho các Linh Hồn nơi luyện tội**

Mã QR được in ở cuối thư ngõ của PVLC mỗi tháng sẽ cho phép mọi người đọc được nội dung PVLC của tháng đó.

Mã QR được in bên tay phải của trang bìa sau của cuốn PVLC sẽ cho phép đọc PVLC trên trang Facebook của Giáo Đoàn.

Mã QR được in bên tay trái của trang bìa sau của PVLC sẽ cho phép đọc PVLC trên trang web của Giáo Đoàn.

*Phụng Vụ Lời Chúa luôn ước mong nhận được mọi sự đóng góp tích cực của Quý Cộng Đoàn, Quý Bạn đọc, để PVLC thực sự là chiếc cầu liên lạc hữu hiệu của Giáo Đoàn. Mọi liên lạc về PVLC xin gửi bài vở, thư từ trước ngày 20 mỗi tháng qua;*

**Lm P.M. Nguyễn Hữu Hiến ; Pocket Tel: 090-1656-2693**

Email: [pmnguyenhuuhenjip@gmail.com](mailto:pmnguyenhuuhenjip@gmail.com)



Home: <http://vietcatholicip.net> \* Facebook: Công Giáo Việt Nam Tại Nhật





# Thơ Ngộ

Những ngày nghỉ lễ Obon đã chấm dứt, chúng ta bắt đầu lại cuộc sống như mọi ngày, nhưng hy vọng niềm vui, những cuộc gặp gỡ của những ngày nghỉ hè sẽ mang lại cho chúng ta một nghị lực mới để cuộc sống của chúng ta trở nên ý nghĩa hơn cho chính mình và cho người khác.

Thời gian trôi, mùa này qua mùa khác, biển cỏ này tiếp nối biển cỏ kia, rồi chúng ta cũng sẽ chết, nhưng sự hiện diện, cuộc sống, công việc của chúng ta hôm nay phải là sự chuẩn bị cho cái chết, và chúng ta sẽ được nhớ đến qua những lời nói tốt đẹp, những việc làm bác ái cho anh chị em của chúng ta hôm nay. Xin cho mỗi người chúng ta biết sống thật hạnh phúc, thật ích lợi cho Giáo Hội và cho mọi người.

Trong tháng 9 này, Giáo Đoàn mời gọi mọi người đặc biệt cầu nguyện cho các gia đình, cách riêng cho các gia đình trong Giáo Đoàn, xin cho các gia đình biết yêu thương, hy sinh, nhịn nhục nhau và cầu xin, qua sự hiệp nhất và tình thương yêu giữa các thành viên trong gia đình, họ mang lại hạnh phúc, bình an cho nhau và nhờ đó, người ta nhận biết được mẫu nhiệm tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa. Cũng như xin cho các cặp vợ chồng, khi sống ơn gọi đặc thù của họ, họ diễn tả tình yêu của Đức Kitô đối với Giáo Hội, một tình yêu duy nhất, bất khả phân ly và luôn luôn tha thứ.

Kính chúc quý cha và anh chị em một tháng 9 vui vẻ, hạnh phúc và bình an trong sự che chở của Mẹ la Vang.



PVLC



## CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN NGÀY 01 THÁNG 9

### BÀI ĐỌC I: Đnl 4, 1-2. 6-8

*Anh em đừng thêm gì vào lời tôi truyền cho anh em, cũng đừng bớt gì, nhưng phải giữ những mệnh lệnh của Đức Chúa.*

Lời Chúa trong sách Đệ Nhị Luật.

Khi ấy, ông Môisen nói với dân Israel rằng: “Giờ đây, hỡi Israel, hãy nghe những thanh chỉ và quyết định tôi dạy cho anh em, để anh em đem ra thực hành. Như vậy anh em sẽ được sống và sẽ được vào chiếm hữu miền đất mà Đức Chúa, Thiên Chúa của cha ông anh em, ban cho anh em. Anh em đừng thêm gì vào lời tôi truyền cho anh em, cũng đừng bớt gì, nhưng phải giữ những mệnh lệnh của Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, mà tôi truyền cho anh em. Anh em phải giữ và đem ra thực hành, vì nhờ đó anh em sẽ được các dân coi là khôn ngoan và thông minh!” Phải, có dân tộc vĩ đại nào được thần minh ở gần, như Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, ở gần chúng ta, mỗi khi chúng ta kêu cầu Người? Có dân tộc vĩ đại nào được những thánh chỉ và quyết định công minh, như tất cả Lễ Luật mà hôm nay tôi đưa ra trước mặt anh em?”

**Đó là Lời Chúa**

### ĐÁP CA: Tv 14

**Đáp:** *Lạy Chúa, ai được vào ngụ trong nhà Chúa?*

**Xướng:** Kẻ nào sống vẹn toàn, luôn làm điều ngay thẳng, bụng nghĩ sao nói vậy, miệng lưỡi chẳng vu oan.

**Xướng:** Không làm hại người nào, chẳng làm ai nhục nhã. Coi khinh phờng gian ác, trọng ai kính Chúa Trời.

**Xướng:** Cho vay không đặt lãi, chẳng nhận quà hối lộ mà hại đến người ngay. Phàm ai làm những điều này, không hề nao núng chuyển lay bao giờ.

## **BÀI ĐỌC II: Gc 1, 17-18. 21b-22. 27**

*Anh em hãy đem lời ấy ra thực hành.*

Lời Chúa trong thư của thánh Giacôbê tông đồ.

Anh em thân mến, mọi ơn lành và mọi phúc lộc hoàn hảo đều do từ trên, đều tuôn xuống từ Cha, là Đấng dựng nên muôn tinh tú; nơi Người không hề có sự thay đổi, cũng không hề có sự chuyển vần khi tối khi sáng. Người đã tự ý dùng Lời chân lý mà sinh ra chúng ta, để chúng ta nên như của đầu mùa trong các thụ tạo của Người.

Anh em hãy khiêm tốn đón nhận Lời đã được gieo vào lòng anh em; Lời ấy có sức cứu độ linh hồn anh em. Anh em hãy đem Lời ấy ra thực hành, chứ đừng nghe suông mà lừa dối chính mình.

Lòng đạo đức tinh thuyên và không tỳ ố trước mặt Thiên Chúa Cha, là thăm viếng cô nhi quả phụ lâm cảnh gian truân, và giữ mình cho khỏi mọi vết nhơ của thế gian.

**Đó là Lời Chúa**

## **TUNG HÔ TIN MỪNG**

Halleluia, Halleluia. Chúa Cha đã tự ý dùng Lời chân lý mà sinh chúng ta, để chúng ta nên như của đầu mùa trong các thụ tạo của Người. Halleluia.

## **TIN MỪNG: Mc 7, 1-8a. 14-15. 21-23**

*Các ông gạt bỏ điều răn của Thiên Chúa, mà duy trì truyền thống của người phàm.*

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Marcô.

Một hôm, có những người Pharisiêu và một số kinh sư tụ họp quanh Đức Giêsu. Họ là những người từ Giêrusalem đến. Họ thấy vài môn đệ của Người dùng bữa mà tay còn ô ướ, nghĩa là chưa rửa. Thật vậy, người Pharisiêu cũng như mọi người Do Thái đều nắm giữ truyền thống của tiền nhân: họ không ăn gì, khi chưa rửa tay cẩn thận; thức gì mua ngoài chợ về, cũng phải rảy nước đã rồi mới ăn; họ còn giữ nhiều tập tục khác nữa như rửa chén bát, bình lọ và các đồ đồng. Vậy người Pharisiêu và kinh sư hỏi Đức Giêsu: "Sao các môn đệ của ông không theo truyền thống của tiền nhân, cứ để tay ô ướ mà dùng bữa? Người trả

lời họ: “Ngôn sứ Isايا thật đã nói tiên tri rất đúng về các ông là những kẻ đạo đức giả, khi viết rằng: “Dân này tôn kính Ta bằng môi miệng, còn lòng chúng thì lại xa Ta. Chúng có thờ phượng Ta thì cũng vô ích, vì giáo lý chúng giảng dạy chỉ là giới luật phạm nhân. Các ông gạt bỏ điều răn của Thiên Chúa, mà duy trì truyền thống của người phạm”.

Sau đó, Đức Giêsu lại gọi đám đông tới mà bảo: “Xin mọi người nghe tôi nói đây, và hiểu cho rõ: “Không có cái gì từ bên ngoài vào trong con người lại có thể làm cho con người ra ô ước; nhưng chính cái từ con người xuất ra, là cái làm cho con người ra ô ước. Vì từ bên trong, từ lòng người, phát xuất những ý định xấu: tà dâm, trộm cắp, giết người, ngoại tình, tham lam, độc ác, xảo trá, trác táng, ganh tỵ, phỉ báng, kiêu ngạo, ngông cuồng. Tất cả những điều xấu xa đó, đều từ bên trong phát xuất ra, và làm cho con người ra ô ước”.

### Đó là Lời Chúa

## SUY NIỆM LỜI CHÚA CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN NGÀY 01 THÁNG 9

### LUẬT CHÚA LÀM CON NGƯỜI THĂNG TIẾN

Kính thưa cộng đoàn Phụng vụ! Ca dao tục ngữ Việt Nam có câu:

“Thức khuya mới đêm dài, Ở lâu mới biết lòng người dở hay”;

hoặc câu: “Ngựa chạy đường dài mới biết ngựa hay” diễn tả phần nào về việc sống đạo phải có chiều sâu, chứ không hình thức bên ngoài.

Lời Chúa hôm nay thức tỉnh mỗi người chúng ta nhìn lại đời sống đạo của mình, nhìn lại việc chúng ta tuân giữ giới răn, luật Chúa với tâm thế ra sao. Phải chăng lời cảnh báo: “*Vì các người bỏ qua các giới răn Thiên Chúa, để nắm giữ tập tục loài người*” (Mc 7, 9) khiến chúng ta choàng tỉnh giấc sau cơn mê dài ‘sống đạo hời hợt, sống đạo bên ngoài, sống đạo vì lợi danh...’ như câu chuyện nhà thần học người Anh Wil-li-am Bar-clay (William Barclay) kể về một người Hồi giáo đang đuổi theo để giết kẻ thù của mình. Trong khi rượt kẻ thù, chợt nghe hồi chuông báo giờ cầu nguyện, lập tức anh nhảy ngay xuống ngựa, mở sách Cô-ran, quỳ xuống cầu kinh theo như luật định cách nhanh nhẹn. Cầu nguyện xong, anh ta lại leo lên ngựa tiếp tục đuổi theo kẻ thù.

Câu chuyện trên lột tả chủ nghĩa câu nệ lễ luật, chủ thuyết đồng hoá tôn giáo với việc chu toàn những hành vi đạo đức bên ngoài, mà quên mất cốt lõi của luật định. Hơn nữa, giới răn và lễ luật Chúa làm con người trở nên thăng tiến, chứ

không biến con người thành nô lệ và lệ luật. “*Vậy các người hãy ý tứ và giữ mình. Trong suốt đời các người đừng quên và đừng để lòng xao lãng những điều các người đã thấy. Hãy dạy cho con cháu các người biết các điều ấy*” (Đnl 4, 8). Giữ mình khỏi rơi vào tình trạng chỉ mang danh mà không sống đạo. Giữ mình khỏi rơi vào chủ nghĩa duy luật, duy hình thức.

Ngoài ra, Lời Chúa vang lên trong thư của Thánh Gia-cô-bê mở sáng lòng trí chúng ta hơn: “*Anh (chị) em hãy thực thi lời đã nghe, chứ đừng nghe suông mà lừa dối chính mình*” (Gc 1, 22). Lắm lúc, chúng ta chỉ nhớ những câu chuyện hài trong bài giảng, chỉ nhớ những câu chữ nghe đã lỗ tai, nhưng lại không ghi nhớ, không khắc tâm thông điệp mà Chúa muốn gửi đến chúng ta qua việc nghe giảng, suy niệm, để rồi thực hành, sống đạo mỗi ngày. Vì chúng chỉ khi đón nhận, khắc ghi Lời Chúa trong tâm khảm của mình, thì chúng ta mới có thể thi hành trong đời sống thường nhật mà thôi.

Hơn nữa, “*không có gì từ bên ngoài vào trong con người mà có thể làm cho họ ra ô uế. Chỉ có những gì từ con người xuất ra, chính những cái đó mới làm cho họ ra ô uế*” (Mc 7, 15); và “*tất cả những sự xấu đó đều ở trong mà ra, và làm cho người ta ra ô uế*” (Mc 7, 23). Mọi tư tưởng, ý định, động cơ, động lực, v.v... đều xuất phát từ bên trong chúng ta. Lời nói hay, hành động tốt, cử chỉ đẹp đến từ tâm hồn thanh khiết, chẳng chút toan tính, chẳng chút mưu mô. Vì thế, chúng ta nên tầm soát và làm chủ những gì bên trong con người mình, hơn là việc quá chú trọng đến vẻ bề ngoài mà quên mất rèn luyện tâm tính.

### **Câu nguyện:**

Lạy Chúa thông biết mọi sự,  
Đáng thấu tỏ lòng con.  
Chúa là Đáng con tôn thờ,  
Chúc tụng, ngợi khen, cảm mến muôn đời.  
Nguyện xin Chúa thứ tha:

Bao lần con tôn thờ chỉ bằng môi miệng mà lòng con xa Ngài,  
Bao lần con cầu nguyện hời hợt, mà chẳng chút tâm tình tín trung,  
Bao lần con xem lễ, mà không thật sự tham dự vào Bàn tiệc Thánh,  
Bao lần con chi li thời giờ với Chúa: đi trễ, về sớm; đến muộn, về nhanh,  
Bao lần con nhai đi nhai lại lỗi lầm của tha nhân,  
Bao lần con cười khinh khi anh chị em khi họ bày tỏ đức tin bằng lòng đạo  
đức chân thành...

Lạy Chúa, xin xót thương con theo lượng từ bi của Chúa,  
Xin giúp con kết hiệp mật thiết với Chúa,  
để lời cầu nguyện và lời tán tụng của con được sánh đôi với đời sống con.  
Xin thương ngự đến tâm hồn con,  
Vì Chúa là nguồn vui, niềm hy vọng và ơn cứu độ của con. Amen!

***Lm. Xuân Hy Vọng***



## LỜI NGUYỆN TÍN HỮU

**Chủ tế:** Thiên Chúa là Cha nhân từ luôn sẵn lòng ban phát mọi ơn lành và phúc lộc hoàn hảo cho con người. Vậy chúng ta hãy tin tưởng và chạy đến với Người và dâng lời cầu nguyện:

**1. Hội Thánh có sứ mạng khuyến dạy con cái tuân giữ luật Chúa.** Xin cho các vị mục tử trong Hội Thánh, luôn hướng lên Đức Kitô là cùng đích, để vượt qua những chạm bẩy trần gian và luôn kiên trì chu toàn sứ mạng của mình bằng chính đời sống cầu nguyện, trung tín với lời rao giảng và gương sáng trong đời sống thường ngày. **Chúng con cầu xin Chúa.**

**ĐÁP: XIN CHÚA NHẬM LỜI CHÚNG CON.**

**2. Hiện nay chiến tranh vẫn đang leo thang ở nhiều vùng miền trên thế giới.** Xin cho các nhà lãnh đạo trên thế giới được ơn khôn ngoan, đạo đức với ước muốn xây dựng hòa bình: biết lắng nghe - đối thoại với người dân, để cùng đóng góp công sức, trí tuệ, nhằm bảo vệ và xây dựng quê hương đất nước được bình yên, no ấm. **Chúng con cầu xin Chúa.**

**3. “Yêu thương là chu toàn lề luật”.** Xin cho mọi Kitô trên khắp hoàn cầu luôn yêu thương như một điểm sáng bắt nguồn từ Thiên Chúa, để an ủi anh chị em đang gặp khó khăn về vật chất cũng như tinh thần; hầu Tin mừng Chúa được làm chứng cách đúng nghĩa. **Chúng con cầu xin Chúa.**

**4. “Các người chớ thêm bớt điều gì trong các điều Ta đã truyền”.** Xin cho những anh chị em đang hiện diện nơi đây, luôn biết dùng tình thương và sự chân thật để xây dựng cộng đoàn và gia đình; hầu lòng kính mến Chúa trên hết mọi sự và chân thành yêu thương hết mọi người được thể hiện ngay tại thế gian này. **Chúng con cầu xin Chúa.**

**Chủ tế:** Lạy Chúa, Chúa đến thế gian để dạy chúng con sống chân thực trước mặt Chúa và mọi người, xin đừng để chúng con ngôn hành bất nhất, nhưng xin Chúa sửa dạy chúng con, uốn nắn chúng con thành môn đệ đích thực của Chúa, Đáng hằng sống và hiển trị muôn đời. **Amen.**



## CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN NGÀY 08 THÁNG 9

### BÀI ĐỌC I: Is 35, 4-7a

*Mắt người mù mở ra, miệng lưỡi người câm sẽ reo hò.*

Lời Chúa trong sách ngôn sứ Isaia.

Hãy nói với những kẻ nhát gan: “Can đảm lên, đừng sợ! Thiên Chúa của anh em đây rồi, sắp tới ngày báo phục, ngày Thiên Chúa thưởng công, phạt tội. Chính Người sẽ đến cứu anh em”.

Bấy giờ mắt người mù mở ra, tai người điếc nghe được. Bấy giờ kẻ què sẽ nhảy nhót như nai, miệng lưỡi người câm sẽ reo hò. Vì có nước vọt lên trong sa mạc, khe suối tuôn ra giữa vùng đất hoang vu. Miền nóng bỏng biến thành ao hồ, đất khô cằn có mạch nước trào ra.

**Đó là Lời Chúa**

### ĐÁP CA: Tv 145

**Đáp:** *Ca tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi!*

**Xướng:** Chúa là Đấng giữ lòng trung tín mãi muôn đời, xử công minh cho người bị áp bức, ban lương thực cho kẻ đói ăn.

**Xướng:** Chúa giải phóng những ai tù tội, Chúa mở mắt cho kẻ mù lòa. Chúa cho kẻ bị chìm xuống đứng thẳng lên, Chúa yêu chuộng những người công chính.

**Xướng:** Chúa phù trợ những khách ngoại kiều, Người nâng đỡ cô nhi quả phụ, nhưng phá vỡ mưu đồ bọn ác nhân. Chúa nắm giữ vương quyền muôn muôn thế hệ, Sion hỡi, Chúa Trời người hiền trị ngàn đời.

**BÀI ĐỌC II: Gc 2, 1-5**

*Nào Thiên Chúa đã chẳng chọn những kẻ nghèo khó, để họ thừa hưởng vương quốc Người hay sao?.*

Lời Chúa trong thư của thánh Giacôbê tông đồ.

Thừa anh em, anh em đã tin vào Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, là Chúa vinh quang, thì đừng đối xử thiên tư. Quả vậy, giả như có một người bước vào nơi anh em hội họp, tay đeo nhẫn vàng, áo quần lộng lẫy, đồng thời có một người nghèo khó, ăn mặc tồi tàn, cũng bước vào, và giả như anh em kính cẩn nhìn người ăn mặc lộng lẫy và nói: “Xin mời ông ngồi vào chỗ danh dự này”, còn với người nghèo, anh em, anh em lại nói: “Đứng đó!” hoặc: “ngồi dưới bệ chân tôi đây!”, thì bấy giờ, anh em đã chẳng tỏ ra kỳ thị và trở thành những thẩm phán đầy tà tâm đó sao?

Anh em thân mến của tôi, anh em hãy nghe đây: nào Thiên Chúa đã chẳng chọn những kẻ nghèo khó trước mặt người đời, để họ trở nên giàu đức tin và thừa hưởng vương quốc Người đã hứa cho những ai yêu mến Người hay sao?

**Đó là Lời Chúa**

**TUNG HÔ TIN MỪNG**

Halleluia, Halleluia. Đức Giêsu rao giảng Tin Mừng Nước Trời và chữa hết mọi kẻ bệnh hoạn tật nguyền trong dân. Halleluia.

**TIN MỪNG: Mc 7, 31-37**

*Đức Giêsu làm cho kẻ điếc nghe được, và kẻ câm nói được.*

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Marcô.

Hôm ấy, Đức Giêsu bỏ vùng Tia, đi qua ngã Sidôn, đến biển hồ Galilê vào miền Thập Tỉnh. Người ta đem một người vừa điếc vừa ngọng đến với Đức Giêsu, và xin Người đặt tay trên anh. Người kéo riêng anh ta ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào lỗ tai anh, và nhả nước

miếng mà bôi vào lưới anh. Rồi Người ngược mắt lên trời, thở dài và nói: Ephata, nghĩa là: hãy mở ra! Lập tức, tai anh ta mở ra, lưới như hết bị buộc lại. Anh ta nói được rõ ràng. Đức Giêsu cấm họ không được kể chuyện đó với ai cả. Nhưng Người càng cấm, họ càng đồn ra. Họ hết sức kinh ngạc và nói: “Ông ấy làm việc gì cũng tốt đẹp cả: ông làm cho kẻ điếc nghe được, và kẻ câm nói được”.

## Đó là Lời Chúa

# SUY NIỆM LỜI CHÚA CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN NGÀY 08 THÁNG 9

### “Effatà!” - “Hãy mở ra!”

Bình an và Thiên hảo của Thiên Chúa luôn ở cùng anh chị em.

Anh chị em thân mến, trọng tâm của bài Tin mừng hôm nay (Mc 7, 31-37) được gói gọn trong một từ: "Effatà" - "Hãy mở ra!", lời của Đức Giê-su nói với người câm điếc. Từ này cũng tóm gọn tất cả sứ điệp và công trình của Chúa Ki-tô. Chúa Giê-su Ki-tô chính là Đấng được sai “đến và cứu thoát”, chính nhờ Ngài “tai người điếc sẽ mở ra” “và người câm sẽ nói được”, Ngài đến để cứu độ và giải thoát cho tất cả như lời loan báo của tiên tri Isaia mà chúng ta đã được nghe trong Bài đọc 1 (Is 35, 4-7a).

Hãy cùng nhìn lại bối cảnh của bài Tin mừng, Chúa Giê-su đang đi qua vùng "thập tỉnh", giữa Tiro, Sidone và vùng Galilea, vùng đất của dân ngoại. Người ta đem đến cho Chúa một người câm điếc để xin Người chữa lành. “Người đem anh ta ra khỏi đám đông”, thể hiện sự quan tâm hết sức dịu dàng của Chúa. Người bảo vệ anh ta khỏi sự hiếu kỳ của đám đông, Người giúp anh ta giảm bớt sự ngượng ngịu và lúng túng, Người tạo nên mối tình thân mật thiết. Và trong mối tương quan riêng tư thầm kín, Chúa Giê-su đã “ngược mặt lên trời” cầu nguyện cùng với những cử chỉ cụ thể, thở một hơi sâu và nói: "Effatà" có nghĩa là "Hãy mở ra". “Lập tức tai anh ta mở ra, lưới như hết bị buộc lại. Anh ta nói được rõ ràng.” Qua việc gặp gỡ và nhờ Đức Ki-tô, tai và miệng của anh ta đã được mở ra, cuộc đời của anh ta đã được mở ra, mở ra một sự thông quan toàn diện với tha nhân và thế giới.

Dừng lại một chút, chúng ta có thể thấy: trước khi hành động Chúa Ki-tô đã đưa anh ta ra khỏi đám đông và ở lại một mình với anh ta. “Còn anh, khi cầu

nguyện, hãy vào phòng, đóng cửa lại, và cầu nguyện cùng Cha của anh, Đấng hiện diện nơi kín đáo.” Hình ảnh này chúng ta cũng có thể cảm nhận trong mỗi lần ta tham dự Thánh lễ. Chúng ta được đưa đến cùng cộng đoàn, nhưng khi Rước Lễ, mỗi một người được Chúa Ki-tô đưa ra một nơi riêng biệt nơi chỉ còn ta với Chúa, trong sự riêng tư đó Chúa chữa lành và giải thoát ta. Hình ảnh này cũng mời gọi ta ý thức hơn khi chúng ta giúp đỡ hay “sửa dạy” tha nhân. Không thể có một sự yêu thương giúp đỡ thực sự nếu thiếu sự tôn trọng và sự tế nhị, và nhất là ý thức rằng tất cả mọi sự phải luôn được thực hiện trong Thánh ý Chúa và qui hướng về vinh quang của Ngài.

Anh chị em thân mến, có thể nói hầu hết chúng ta là những người lành lạnh, không bị cảm điếc. Nhưng, dù có thể không bị cảm điếc về thể chất, nhưng với những lo lắng sợ hãi của cuộc sống, những tham lam ghen ghét, ... không nhiều thì ít, đâu đó chúng ta vẫn còn sống trong sự cảm điếc, cảm điếc trong giác quan và cảm điếc trong tâm hồn. Chúng ta điếc trong việc lắng nghe và đón nhận lời Chúa, điếc trong việc lắng nghe lời kêu cứu của tha nhân và thế giới. Chúng ta cảm trong việc tuyên xưng Đức Tin, cảm trong việc loan báo Tin mừng và làm chứng cho công lý, cảm trong việc đón nhận và bảo vệ tha nhân. Không những thế, nhiều khi chúng ta còn làm cho tha nhân trở thành những người cảm điếc. Đó chính là lời cảnh thức mà Thánh Giacôbê Tông đồ nói với chúng ta trong bài đọc 2 (Gc 2, 1-5).

Chúng ta cũng biết rằng, khởi đầu công trình sáng tạo, sau khi hoàn tất công trình sáng tạo vũ trụ: “Thiên Chúa thấy mọi sự Người làm: đều tốt đẹp” (St 1, 31). Tin mừng hôm nay kết thúc bằng những lời thán phục của đám đông: “Người làm mọi sự tốt đẹp, Người làm cho kẻ điếc nghe được và người câm nói được!” Tất cả những điều đó xảy ra được chính là nhờ sự gặp gỡ với Đức Ki-tô - Đấng Cứu Thế, qua sự cầu nguyện, sự đụng chạm, và nhất là qua lời của Người. “Effata!” - “Hãy mở ra!”

Anh chị em rất thân mến, khi chịu phép Rửa, chúng ta cũng lặp lại từ “Effata – Hãy mở ra”. Ước gì chúng ta ý thức rằng Chúa Ki-tô vẫn đang đến với chúng ta, nơi vùng đất của dân ngoại, nơi và những lo toan cuộc sống biến chúng ta trở nên những người cảm điếc. Nhưng, chúng ta vẫn đang được Giáo hội đem đến cùng Người, ước gì chúng ta hãy để Chúa dẫn chúng ta ra khỏi đám đông, đặc biệt trong việc siêng năng tham dự Thánh lễ và đón rước Thánh Thể. Theo cách này, chúng ta được chữa lành, luôn sống trong sự thông truyền với Thiên Chúa và tha nhân. Nhờ vậy, vinh quang Chúa được tỏ hiện và lời chúc tụng Ngài không ngừng vang lên khắp mọi nơi. Amen.

***Fx. Trần Văn Hoài, OFM.Conv***

## LỜI NGUYỆN TÍN HỮU

**Chủ tế:** Thiên Chúa luôn giàu lòng thương xót cứu giúp hồn xác mọi người, nhất là những ai nghèo khổ bệnh tật. Chúng ta hãy đơn sơ phò thác và tin tưởng dâng lời cầu nguyện:

1. “*Người bảo: Ephata - Hãy mở ra!*” Hiệp cùng Đức Thánh Cha Phanxicô, xin cho các mục tử trong Giáo Hội luôn can đảm chọn lựa một nếp sống giản dị như Thầy Chí Thánh Giêsu, nhờ đó niềm vui nội tại luôn được mở ra để làm chứng cho Tin mừng cứu độ giữa thế giới hôm nay. **Chúng con cầu xin Chúa.**

*ĐÁP: XIN CHÚA NHẬM LỜI CHÚNG CON.*

2. “Nào Thiên Chúa đã chẳng chọn những kẻ nghèo khó trước mặt người đời, để họ trở nên giàu đức tin và thừa hưởng vương quốc Người đã hứa cho những ai yêu mến Người hay sao?” Xin cho tín hữu luôn ý thức rằng: qua Bí tích Rửa Tội, họ đã trở nên Con Thiên Chúa, được thừa hưởng Nước Trời, cùng hiệp thông đời sống mới nhờ đức tin, cậy, mến, mà nên giàu có về mặt thiêng liêng. **Chúng con cầu xin Chúa.**

3. “*Bấy giờ mắt người mù được mở ra*”. Xin cho những người đang bị những phù phiếm thế gian bao phủ, được nghe tiếng nói yêu thương của Chúa ngõ với lương tâm mình, hầu thức tỉnh lương tri mau mắn thay đổi cách sống, để nhận thấy những tốt lành và sự kỳ diệu nơi mọi tạo vật được Chúa dựng nên. **Chúng con cầu xin Chúa.**

4. “*Lười anh ta được tháo gỡ và anh nói được rõ ràng*”. Xin những anh chị em đang hiện diện nơi đây cảm được ơn Thánh Thể Chúa chạm đến, để biết nói và biết sử dụng ngôn ngữ tình yêu mà thưa với Chúa và nói với tha nhân. Nhờ đó, họ biết sống nhân ái và quên mình vì ích chung hầu xây dựng một gia đình hạnh phúc và một xã hội bình an. **Chúng con cầu xin Chúa.**

**Chủ tế:** Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã tách người bệnh khỏi đám đông rồi chữa lành. Xin cho chúng con thích sống âm thầm ẩn dật với Chúa, để chúng con có thể lắng nghe Lời Chúa và tâm sự với Người, Chúa là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. **Amen.**



## CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN NGÀY 15 THÁNG 9

### BÀI ĐỌC I: Is 50, 5-9a

*Tôi đã đưa lưng cho người ta đánh đòn.*

Lời Chúa trong sách ngôn sứ Isaia.

Đức Chúa là Chúa Thượng đã mở tai tôi, còn tôi, tôi không cưỡng lại, cũng chẳng tháo lui. Tôi đã đưa lưng cho người ta đánh đòn, gĩa má cho người ta giạt râu. Tôi đã không che mặt khi bị mắng nhiếc phỉ nhổ. Có Đức Chúa là Chúa Thượng phù trợ tôi, vì thế, tôi đã không hổ thẹn, vì thế tôi trơ mặt ra như đá. Tôi biết mình sẽ không phải thẹn thùng. Đáng tuyên bố rằng tôi công chính, Người ở kề bên. Ai tranh tụng với tôi? Cùng nhau ta hầu tòa! Ai muốn kiện cáo tôi? Cứ thử đến đây coi! Nay, có Đức Chúa là Chúa Thượng phù trợ tôi, ai còn dám kết tội?

**Đó là Lời Chúa**

### ĐÁP CA: Tv 114

**Đáp:** *Tôi sẽ bước đi trước nhan thánh Chúa Trời, trong cõi đất dành cho kẻ sống.*

**Xướng:** Lòng tôi yêu mến Chúa, vì Chúa đã nghe tiếng tôi khẩn nài, Người lại lắng tai ngày tôi kêu cứu.

**Xướng:** Dây tử thần đã bủa vây tôi chẳng chặt, lưới âm ty chụp xuống trên mình. Gặp gian truân sâu khổ, tôi đã kêu cầu danh Chúa: "Ôi lạy Chúa, xin cứu gỡ mạng con!"

**Xướng:** Chúa là Đấng nhân từ chính trực, Thiên Chúa chúng ta một dạ xót thương, hằng gìn giữ những ai bé mọn, tôi yếu đuối, Người đã cứu tôi.

**Xướng:** Chúa cứu gỡ mạng tôi khỏi chết, giữ mắt này chẳng còn đắm lệ, ngăn ngừa tôi khỏi phải hụt chân. Tôi sẽ bước đi trước mặt Người, trong cõi đất dành cho kẻ sống.

## **BÀI ĐỌC II: Gc 2, 14-18**

*Đức tin không có hành động, thì quả là đức tin chết.*

Lời Chúa trong thư của thánh Giacôbê tông đồ.

Thưa anh em, ai bảo rằng mình có đức tin mà không hành động theo đức tin, thì nào có ích lợi gì? Đức tin có thể cứu người ấy được chăng? Giả như có người anh em hay chị em không có áo che thân và không đủ của ăn hằng ngày, mà có ai trong anh em lại nói với họ: “Hãy đi bình an, mặc cho ấm và ăn cho no”, nhưng lại không cho họ những thứ thân xác họ đang cần, thì nào có ích lợi gì?

Cũng vậy, đức tin không có hành động, thì quả là đức tin chết. Đàng khác, có người sẽ bảo: “Bạn, bạn có đức tin; còn tôi, tôi có hành động. Bạn thử cho tôi thấy thế nào là tin mà không hành động, còn tôi, tôi sẽ hành động để cho bạn thấy thế nào là tin”.

**Đó là Lời Chúa**

## **TUNG HÔ TIN MỪNG**

Halleluia, Halleluia. Ước chi tôi chẳng hãnh diện về điều gì, ngoài thập giá Chúa. Nhờ thập giá Người, thế gian đã bị đóng đinh vào thập giá đối với tôi, và tôi đối với thế gian. Halleluia.

## **TIN MỪNG: Mc 8, 27-35**

*Thầy là Đấng Kitô. Con Người phải chịu đau khổ nhiều.*

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Marcô.

Một hôm, Đức Giêsu và các môn đệ rời Betsaida để đi tới các làng xã vùng Cêsarê Philiphê. Dọc đường, Người hỏi các môn đệ: “Người ta nói Thầy là ai?” Các ông đáp: “Họ bảo Thầy là ông Gioan Tẩy Giả, có kẻ thì bảo là ông Êlia, kẻ khác lại cho là một ngôn sứ nào đó”. Người lại hỏi các ông: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” Ông Phêrô trả lời: “Thầy là Đấng Kitô”. Đức Giêsu liền cấm ngặt các ông không được nói với ai về Người.

Rồi Người bắt đầu dạy cho các ông biết: Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết và



sau ba ngày sẽ sống lại. Người nói rõ điều đó, không úp mở. Ông Phêrô liền kéo riêng Người ra và bắt đầu trách Người. Nhưng khi Đức Giêsu quay lại, nhìn thấy các môn đệ, Người trách ông Phêrô: “Satan, lui lại đằng sau Thầy! Vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người!”

Rồi Đức Giêsu gọi đám đông cùng với các môn đệ lại. Người nói với họ rằng: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi và vì Tin Mừng thì sẽ cứu được mạng sống ấy”.

### **Đó là Lời Chúa**

## **SUY NIỆM LỜI CHÚA CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN NGÀY 15 THÁNG 9**

“Tôi sẽ lấy việc làm mà chỉ cho anh thấy đức tin của tôi”

Lời Chúa trong Chúa Nhật 24 thường niên hôm nay, mời gọi chúng ta sống đức tin của mình một cách cụ thể và tận căn chứ không phải bằng lời nói suông, nghĩa là phải lấy chính việc làm để minh chứng cho đức tin của mình.

Bài Tin Mừng thuật lại câu chuyện giữa Chúa Giêsu và các môn đệ đang trên đường đi về phía Cêsarê thuộc quyền Philipphê. Có thể nói, đây là hành trình tâm linh mà qua đó mỗi người được dẫn đến để thấu hiểu hơn mầu nhiệm thập giá và những đòi hỏi để trở nên những người môn đệ của Chúa Giêsu. Trên hành trình này, Chúa Giêsu hỏi xem người ta nói Ngài là ai; các môn đệ nói Ngài là ai. Người ta nói Ngài là Gioan Tẩy giả, là Êlia, là một ngôn sứ nào đó; còn các môn đệ, mà Phêrô là đại diện, trả lời rằng: “Thầy là Đấng Kitô”. Lúc đó, Chúa Giêsu liền cấm các ông không được nói Người với ai. Lý do mà các ông bị cấm có lẽ là quan điểm của Phêrô và các môn đệ vẫn còn điều gì đó cần được huấn luyện thêm. Mặc dù lời tuyên bố này của Phêrô không sai, nhưng quan điểm của ông cần được giải thích và sửa trước khi được công bố. Vì cách hiểu của Phêrô là cách hiểu hoàn toàn của người Dothái thời bấy giờ. Họ hiểu rằng Mêsia (Đấng Kitô) là Đấng đến để phục hồi quốc gia, đánh đuổi đế quốc, do đó trong nhãn quan lịch sử, việc các tông đồ tuyên xưng như thế là một mối nguy hiểm cho chính họ.

Bởi vậy, Ngài bắt đầu tỏ lộ cho các ông biết “bí mật Đấng Mêsia”. Ngài sẽ phải chịu khổ hình, chịu đánh đòn, chịu chết, nhưng ngày thứ ba sẽ sống lại. Ngược lại với ý định của Đấng Mêsia, Phêrô đã can ngăn Ngài. Nên, ông đã bị quả trách bởi ông không biết điều Thiên Chúa làm, không hiểu ý định của Thiên Chúa, mà chỉ nghĩ đến chuyện con người mà thôi. Ông tuyên xưng Chúa Giêsu là Đấng Mêsia, nhưng chưa dám chấp nhận hành động của Đấng Mêsia. Nói cách khác, ông tin mà chưa đi đến hành động của đức tin. Việc Chúa Giêsu quả trách Phêrô cũng là lời mời gọi các môn đệ cũng như tất cả mọi người bước theo Ngài một cách tận căn, chứ không phải bước một cách nửa vời. Nói cách khác, tin không chỉ bằng lời nói, nhưng cần đi liền với hành động cụ thể.

Vì thế, sống đức tin đòi hỏi một cuộc hoán cải và từ bỏ tận căn qua việc vác thập giá mình hàng ngày mà theo Chúa Giêsu. Giống như người tô tó trung tín của Thiên Chúa, được diễn tả trong bài đọc thứ nhất trích trong sách ngôn sứ I-sai-a, đặt trọn niềm tin vào Thiên Chúa: dám đưa lưng cho kẻ đánh đòn, đưa má cho kẻ giạt râu, không phải che mặt, không sợ xấu hổ, vì biết rằng có Chúa nâng đỡ. Đối với Người Tôi Tô Trung Tín, Thiên Chúa là đủ. Người tôi tô vô tội sẽ không phải tủi hổ, vì Thiên Chúa sẽ minh xét, nên không ai có thể kết tội người tôi tô vô tội của Thiên Chúa, mặc dù trước mặt người đời, người tôi trung của Thiên Chúa phải chịu áp bức bất công. Đồng thời, Lời mời gọi từ bỏ tận căn này như là sự đối lại với phản kháng của Phêrô khi ông can ngăn Chúa Giêsu thực hiện sứ mạng của Đấng Mêsia là bước vào con đường thập giá. Việc theo Chúa Giêsu tận căn là tham dự vào hành trình đi tới nơi hành quyết. Đó không phải là việc từ bỏ cái gì chúng ta có mà là sự từ bỏ chính bản thân mình. Đi kèm với sự từ bỏ chính bản thân mình là lời hứa về sự sống. Lời hứa về một sự sống đích thực không đi kèm với sự chết, nhưng đi với sự mất sự sống. Sau khi Chúa Giêsu Phục Sinh, các tông đồ đã sống trọn vẹn đức tin của mình vào Đấng Mêsia mà các ông đã tuyên xưng. Khi thực thi sứ vụ tông đồ, các môn đệ đã gặp bắt bớ và cái chết, nhưng các ông vẫn sống trong Thiên Chúa.

Xin cho chúng ta biết dùng chính hành động cụ thể của mình để diễn tả đời sống đức tin qua việc biết quan tâm đến nhu cầu của người xung quanh, trợ giúp những người khó khăn yếu kém, nâng đỡ những ai mệt nhọc, cho ăn những kẻ đói nghèo, ... Việc làm này khởi đi từ chính những người gần gũi nhất trong gia đình, trong giáo xứ, trong công ty xí nghiệp, trường học,.. nhờ đó chúng ta có thể góp phần làm cho gia đình, Giáo Hội và xã hội ngày càng thêm phong phú.

***Linh Mục Đaminh Nguyễn Văn Thế SJ***

## LỜI NGUYỆN TÍN HỮU

**Chủ tế:** Là môn đệ của Chúa Kitô, chúng ta phải bước theo con đường khổ giá của Ngài, để được ơn cứu độ và vinh quang Nước Trời. Vậy chúng ta hãy sốt sắng dâng lời cầu nguyện:

1. “*Vì Chúa nâng đỡ tôi nên tôi không hổ thẹn.*” Để bảo vệ Đức Tin, Đức Thánh Cha Phanxicô phải đối diện với rất nhiều khó khăn do bị hiểu lầm, bị chống đối và chỉ trích. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho ngài luôn có đủ nghị lực và ơn khôn ngoan của Chúa Thánh Thần, để cùng với các mục tử trên khắp thế giới sáng suốt lèo lái con thuyền Giáo Hội thăng tiến trong bình an và chân lý. **Chúng con cầu xin Chúa.**

*ĐÁP: XIN CHÚA NHẬM LỜI CHÚNG CON.*

2. “*Đức tin không có việc làm là đức tin chết.*” Xin cho mỗi phần tử trong Giáo Hội luôn nhớ lại Bí Tích Rửa tội đã lãnh nhận, hầu vững tin và xác tín vào tình yêu, quyền năng của Chúa Kitô, để luôn thực hành Đức tin dưới ánh sáng Tin Mừng của Người soi dẫn. **Chúng con cầu xin Chúa.**

3. “*Con Người phải chịu đau khổ nhiều.*” Xin cho những anh chị em đang chịu áp lực vì tự do tín ngưỡng và những ai đang ngày đêm lao công vất vả vì kế sinh nhai, luôn tìm thấy niềm vui trong cuộc sống, được Chúa nâng đỡ và biến đổi mọi công việc họ làm nên phần phúc Nước Trời. **Chúng con cầu xin Chúa.**

4. “*Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo.*” Xin cho mỗi thành viên trong cộng đoàn chúng ta, luôn sẵn sàng đón nhận thập giá đời mình mỗi ngày để trở nên dấu chỉ tình yêu của người môn đệ Chúa Kitô, hầu nhiệt tâm tham gia xây dựng tình hiệp nhất và văn minh tinh thương. **Chúng con cầu xin Chúa.**

**Chủ tế:** Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã chấp nhận sống đau thương và chết nhục nhã, để đem lại sự sống đời đời cho chúng con. Xin Chúa nhận những lời chúng con vừa kêu xin và cho chúng con biết kiên trì bước theo Chúa trên đường khổ giá vì mến Chúa và yêu người, Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.

**Amen.**



## CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN NGÀY 22 THÁNG 9

### BÀI ĐỌC I: Kn 2, 12. 17-20

*Nào ta kết án cho nó chết nhục nhã.*

Lời Chúa trong sách Khôn Ngoan.

Phường vô đạo lên tiếng nói: “Ta hãy gài bẫy hại tên công chính, vì nó chỉ làm vướng chân ta, nó chống lại các việc ta làm, trách ta vi phạm lề luật, và tố cáo ta không tuân hành lễ giáo. Ta hãy coi những lời nó nói có thật không và nghiệm xem kết cục đời nó sẽ thế nào. Nếu tên công chính là con Thiên Chúa, hẳn Người sẽ phù hộ và cứu nó khỏi tay địch thù. Ta hãy hạ nhục và tra tấn nó, để biết nó hiền hòa làm sao, và thử xem nó nhẫn nhục đến mức nào. Nào ta kết án cho nó chết nhục nhã, vì cứ như nó nói, nó sẽ được Thiên Chúa viếng thăm”.

### Đó là Lời Chúa

### ĐÁP CA: Tv 53

**Đáp:** *Lạy Chúa, thân con đây, Chúa hằng nâng đỡ.*

**Xướng:** Lạy Thiên Chúa, xin dùng uy danh mà cứu độ, lấy quyền năng Ngài mà xử cho con. Lạy Thiên Chúa, xin nghe con nguyện cầu, lắng tai nghe lời con thưa gửi.

**Xướng:** Phường kiêu ngạo nổi lên chống đối, bọn hung tàn tìm hại mạng sống con, chúng không kể gì đến Thiên Chúa.

**Xướng:** Có Thiên Chúa phù trì, thân con đây, Chúa hằng nâng đỡ. Con tự nguyện dâng Ngài lễ tế, lạy Chúa, con xưng tụng danh Ngài, thật danh Ngài thiện hảo.

**BÀI ĐỌC II: Gc 3, 16 – 4, 3**

*Người xây dựng hòa bình thu hoạch được hoa trái đã gieo trong hòa bình, là cuộc đời công chính.*

Lời Chúa trong thư của thánh Giacôbê tông đồ.

Anh em thân mến, ở đâu có ghen tương và tranh chấp, ở đấy có xáo trộn và đủ mọi thứ việc xấu xa. Đức khôn ngoan Chúa ban làm cho con người trở nên, trước là thanh khiết, sau là hiếu hòa, khoan dung, mềm dẻo, đầy từ bi và sinh nhiều hoa thơm trái tốt, không thiên vị cũng chẳng giả hình. Người xây dựng hòa bình thu hoạch được hoa trái đã gieo trong hòa bình, là cuộc đời công chính. Bởi đâu có chiến tranh, bởi đâu có xung đột giữa anh em? Chẳng phải là bởi chính những khoái lạc của anh em đang gây chiến trong con người anh em đó sao? Thật vậy, anh em ham muốn mà không có, nên anh em chém giết; anh em ganh ghét cũng chẳng được gì, nên anh em xung đột với nhau, gây chiến với nhau. Anh em không có, là vì anh em không xin; anh em xin mà không được, là vì anh em xin với tà ý, để lãng phí trong việc hưởng lạc.

**Đó là Lời Chúa****TUNG HÔ TIN MỪNG**

Halleluia, Halleluia. Thiên Chúa đã dùng Tin Mừng mà kêu gọi chúng ta, để chúng ta được hưởng vinh quang của Chúa chúng ta là Đức Giêsu Kitô. Halleluia.

**TIN MỪNG: Mc 9, 30-37**

*Con Người sẽ bị nộp. Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải phục vụ mọi người.*

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Marcô.

Một hôm, Đức Giêsu và các môn đệ đi bằng qua miền Galilê, nhưng Đức Giêsu không muốn cho ai biết, vì Người đang dạy các môn đệ rằng:

“Con Người sẽ bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết chết Người, và ba ngày sau khi bị giết chết, Người sẽ sống lại”. Nhưng các ông không hiểu lời đó, và các ông sợ không dám hỏi lại Người.

Sau đó, Đức Giêsu và các môn đệ đến thành Carphanaum. Khi về tới nhà, Đức Giêsu hỏi các ông: “Đọc đường, anh em đã bàn tán điều gì vậy?” Các ông làm thinh, vì khi đi đường, các ông đã cãi nhau xem ai là người lớn hơn cả. Rồi Đức Giêsu ngồi xuống, gọi Nhóm Mười Hai lại mà nói: “Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết, và làm người phục vụ mọi người”. Kế đó, Người đem một trẻ nhỏ đặt vào giữa các ông, rồi ôm lấy nó và nói: “Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy; và ai tiếp đón Thầy, thì không phải là tiếp đón Thầy, nhưng là tiếp đón Đấng đã sai Thầy”.

**Đó là Lời Chúa**

**SUY NIỆM LỜI CHÚA**  
**CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN**  
**NGÀY 22 THÁNG 9**

**THÁI ĐỘ PHỤC VỤ VÀ ĐÓN TIẾP**

**Bài đọc I:**

Đây là những lý do khiến phường vô đạo bách hại người công chính:

- Người công chính chống lại những việc làm xấu xa của phường vô đạo.
- Cách sống của người công chính làm lộ rõ cách sống xấu xa của chúng.
- Phường vô đạo bách hại người công chính để thử xem Thiên Chúa có bênh vực người công chính hay không?

Mặc dù bị phường vô đạo chống đối và tìm hại mạng sống, nhưng người công chính vẫn trông cậy vào Chúa và kêu xin Chúa cứu giúp mình.

Chúng ta hãy xem lại cách sống của mình, công việc của mình giống người công chính hay giống phường vô đạo???

## Bài đọc II:

Thánh Giacôbê tông đồ khuyên chúng ta từ bỏ thói xấu ganh tỵ, tranh chấp để có được sự bình an và hạnh phúc. Vì ghen tỵ và tranh chấp xảy ra rất nhiều nơi, chẳng hạn ngay trong chính gia đình, trong nơi làm việc và ngay cả trong những nơi mà người ta cho rằng đạo đức như nhà thờ, dòng tu...

- Ở đâu có ganh tỵ, tranh chấp thì ở đó có xáo trộn và đủ thứ xấu xa.

- Xung đột và chiến tranh bắt nguồn từ những ham muốn bất chính của con người.

- Người xây dựng hòa bình sẽ thu hoạch hoa trái là sự công chính.

## Tin Mừng:

Đức Giêsu đã mặc khải cho các môn đệ biết Ngài là ai? Ngài là Đấng Messia đến cứu thoát loài người, nhưng cứu thoát qua con đường chịu nạn, chịu chết và sống lại.

Do đã quen suy nghĩ về một Đấng Messia vinh quang hiển hách và cũng đã quen với quan niệm thế tục. Cho nên, dọc đường các môn đệ tranh luận xem ai là người lớn nhất trong Nước Trời mà Đức Giêsu đã thành lập. Theo Đức Giêsu thì trong Nước Trời không nên để ý tới địa vị lớn hoặc nhỏ, nhưng phải để ý đến hai điều quan trọng đó là: **Phục vụ** và phải có thái độ **đón tiếp** mọi người không phân biệt sang hèn.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, các môn đệ tranh cãi nhau, xem ai là người lớn nhất. Điều này chứng tỏ các môn đệ chưa học được nhiều từ giáo huấn của Đức Giêsu. Vì thế, Đức Giêsu gọi họ lại để dạy cho biết ý nghĩa việc làm lớn. Đức Giêsu không dập tắt tham vọng làm lớn của các môn đệ, nhưng Ngài hướng tham vọng đó đi theo một hướng khác đó là *“Ai muốn làm lớn thì phải làm người rốt hết và làm tôi tớ mọi người, và làm người phục vụ mọi người.”* (C.35)

Bài học này nó không giống với quan niệm của thế gian. Vì theo quan niệm của thế gian, thì ai làm lớn sẽ được nhiều người phục vụ. Đức Giêsu dạy ngược lại với quan niệm trên, đó là ai phục vụ người khác chính là người làm lớn. Như vậy ai biết phục vụ thì là người lớn, còn kẻ không biết phục vụ, mãi mãi là người nhỏ. *Lớn và nhỏ* ở đây không phải do địa vị của người đó, mà tùy vào khả năng **phục vụ và mức độ hữu ích** của người ấy. Bài học của Đức

Giêsu dạy rất dễ hiểu nhưng khó thực hành. Ai muốn làm lớn thì phải hạ mình phục vụ mọi người như một đầy tớ.

**Gợi ý suy nghĩ:**

1-Khi con người ý thức được cái tôi của mình thì đã có câu hỏi: “*Ai là người lớn nhất?*”. Mọi đồ võ, tranh chấp, xung đột đẫm máu ít nhiều đều bắt nguồn từ câu đáp trả cho tra vấn trên. Ước vọng lớn nhất còn nằm sâu nơi từng cá nhân, và nơi từng tập thể lớn nhỏ. Tôi tìm mọi cách tôn mình lên, nên không thấy được ưu điểm của người khác. Thậm chí tôi còn tìm cách ngăn cản (x.Mc 9,38) chèn ép và hạ giá họ. Đức Giêsu không bóp nghẹt ước vọng làm lớn, nhưng Ngài hướng dẫn cách thức làm lớn, đó là: “*Ai muốn làm đầu phải hầu thiên hạ.*”

2- Sự hầu hạ không chỉ nhắm đến các vi tai to mặt lớn, nhưng là những người nhỏ bé, hèn kém trong sự khiêm nhu thật sự. Cho hay Đức Giêsu đưa các môn đệ từ khát vọng làm lớn đến con đường khiêm nhu phục vụ, và khẳng định đó là tiêu chuẩn để làm lớn trong Nước Trời.

3-Ghen tỵ và tranh chấp xảy ra hằng ngày và khắp mọi nơi. Điều đó, ít nhiều chúng ta cũng nhận ra xung quanh mình. Ghen tỵ và tranh chấp nhau. Thấy người ta xấu, người ta sai mình cũng khó chịu; thấy người ta tốt, đẹp, thành công mình cũng khó chịu. Cho nên, khi người ta vui thì mình buồn, khi người ta sung sướng thì mình đau khổ. Quan trọng hơn nữa là làm giảm giá trị và tư cách của mình. Chỉ có những người thua kém mới bực tức, ghen tỵ trước thành công của kẻ khác. Mỗi người trong chúng ta hãy xét mình ở điểm này. Để cuộc sống của mình vui và hạnh phúc hơn.

4-Tham vọng phá tan sự hiệp nhất của cộng đoàn, nó biến thành ích kỷ, chia rẽ và ganh ghét. Nó sinh ra đủ thứ thái độ xấu xa đối với nhau trong cùng một gia đình, trong cùng một cộng đoàn. Hơn nữa, nó sinh ra đủ thứ bệnh tật, bệnh thể lý và tâm lý cho chính bản thân mình. Chúng ta xem lại mình có những điều này không???

Lạy Chúa, rất nhiều lần chúng con đã ganh ghét, đố kỵ với những người tốt hơn chúng con. Nhiều lần sợ dư luận dèm pha, chúng con không dám sống tốt như lý tưởng Kitô giáo đòi hỏi.

Xin Chúa giúp chúng con can đảm sống theo gương Ngài. Amen.

***Gabriel Dương Văn Quốc Tiến.***



## LỜI NGUYỆN TÍN HỮU

**Chủ tế:** Chúa Giêsu dạy chúng ta: “Ai muốn làm lớn nhất, thì hãy tự làm người rốt hết và làm đầy tớ mọi người”. Vậy với lòng khiêm nhu, chúng ta cùng nhau thành tâm cầu nguyện:

1. “Con Người sẽ bị nộp vào tay người ta và họ sẽ giết Người”. Xin cho các mục tử trong Hội Thánh luôn tin tưởng và đón nhận mầu nhiệm Thập giá trong đời sống và trong sứ mạng Thiên chức Chúa giao phó, hầu mang lại nhiều lợi ích thiêng liêng cho dân Chúa trên khắp hoàn cầu. **Chúng con cầu xin Chúa.**

**ĐÁP: XIN CHÚA NHẬM LỜI CHÚNG CON.**

2. “Chúng ta hãy vây bắt kẻ công chính”. Xin cho các nhà hữu trách biết nhận ra đâu là lẽ phải, hầu can đảm kiên trì đấu tranh bảo vệ công lý, chân lý và tự do của những người dân đang bị áp bức, vững tin vào chính nghĩa giữa những thử thách, hiểm nguy. **Chúng con cầu xin Chúa.**

3. “Ai muốn làm lớn thì hãy làm người rốt hết”. Xin cho các tín hữu khi làm việc chung xây dựng cộng đoàn, biết vượt thắng tự ái để tha thứ, bao dung, khiêm nhường phục vụ cách vô vị lợi, hầu sự hiệp nhất yêu thương làm tôn vinh Thiên Chúa và mưu cầu ơn cứu độ cho nhiều người. **Chúng con cầu xin Chúa.**

4. “Ai đón nhận một trẻ nhỏ vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy”. Xin cho các bậc cha mẹ Công giáo biết đặt việc giáo dục đức tin cho con cái lên hàng đầu, để các em ngày càng trở nên những người công giáo chính nghĩa, và thật sự là con dấu yêu của Thiên Chúa. **Chúng con cầu xin Chúa.**

**Chủ tế:** Lạy Chúa Giêsu Kitô yêu mến, chúng con tạ ơn Chúa hằng thương dạy dỗ, hướng dẫn chúng con trên chính lộ tiến về cùng Chúa Cha. Xin thêm sức mạnh, cho chúng con can đảm vững bước đi theo Chúa, Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. **Amen.**



## CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN NGÀY 29 THÁNG 9

### BÀI ĐỌC I: Ds 11, 25-29

*Anh ghen dùm tôi à? Phải chi toàn dân đều là ngôn sứ.*

Lời Chúa trong sách Dân Số.

Hồi đó, Đức Chúa ngự xuống giữa đám mây và nói chuyện với ông Môisen. Người lấy một phần Thần Khí đang đậu trên ông mà đặt trên bảy mươi kỳ mục. Khi Thần Khí đậu xuống trên các ông, thì các ông bắt đầu phát ngôn, nhưng việc đó không tái diễn nữa.

Bấy giờ có hai người ở lại trong trại, một người tên là Enđát, một người tên là Mêđát. Các ông đã được ghi trong danh sách kỳ mục, nhưng đã không đến lều. Thần Khí đậu xuống trên các ông và các ông bắt đầu trong trại. Một người thanh niên chạy đi báo tin cho ông Môisen rằng: “Ông Enđát và ông Mêđát đang phát ngôn trong trại!” Ông Giosuê, con ông Nun, từng theo hầu ông Môisen từ hồi còn nhỏ, lên tiến nói với ông Môisen: “Thưa thầy, xin Thầy ngăn cản họ!” Nhưng ông Môisen trả lời: “Anh ghen dùm tôi à? Phải chi Đức Chúa ban Thần Khí trên toàn dân của Người, để họ đều là ngôn sứ!” Vì Đức Chúa đã ban Thần Khí của Người trên họ.

**Đó là Lời Chúa**

### ĐÁP CA: Tv 18B

**Đáp:** *Huấn lệnh Chúa hoàn toàn ngay thẳng, làm hoan hỷ cõi lòng.*

**Xướng:** Luật pháp Chúa quả là hoàn thiện, bổ sức cho tâm hồn. Thánh ý Chúa thật là vững chắc, cho người dại nên khôn.

**Xướng:** Lòng kính sợ Chúa luôn trong trắng, tồn tại đến muôn đời. Quyết định Chúa phù hợp chân lý, hết thảy đều công minh.

**Xướng:** Nên tôi tớ Ngài đây xin ra công học hỏi; ai giữ những điều này sẽ được nhiều lợi ích. Nhưng nào ai thấy rõ các làm lỗi của mình? Xin Ngài tha các tội con phạm mà chẳng hay.

**Xương:** Xin cũng giữ cho tôi tớ của Ngài khỏi kiêu ngạo, đừng để tính xấu này thống trị con. Như thế con sẽ nên vẹn toàn không còn vương trọng tội.

## **BÀI ĐỌC II: 1 Gc 5, 1-6**

*Tài sản của các người đã hư nát.*

Lời Chúa trong thư của thánh Giacôbê tông đồ.

Giờ đây, hỡi những kẻ giàu có, các người hãy than van rên rỉ về những tai họa sắp đổ xuống trên đầu các người. Tài sản của các người đã hư nát, quần áo của các người đã bị mối ăn. Vàng bạc của các người đã bị rỉ sét; và chính rỉ sét ấy là những bằng chứng buộc tội các người; nó sẽ như lửa thiêu hủy xác thịt các người. Các người đã lo tích trữ trong những ngày sau hết này. Các người đã gian lận mà giữ lại tiền lương của những thợ đi cắt lúa trong ruộng của các người. Kìa, tiền lương ấy đang kêu lên oán trách các người, và tiếng kêu của những thợ gặt ấy đã thấu đến tai Chúa các đạo binh. Trên cõi đất này, các người đã sống xa hoa, đã buông theo khoái lạc, lòng các người đã được no đầy thỏa mãn trong ngày sát hại. Các người đã bị kết án, đã giết hại người công chính, và họ đã chẳng cưỡng lại các người.

**Đó là Lời Chúa**

## **TUNG HÔ TIN MỪNG**

Halleluia, Halleluia. Lạy Chúa, Lời Chúa là sự thật; xin Chúa lấy sự thật mà thánh hiến chúng con. Halleluia.

## **TIN MỪNG: Mc 9, 38-43. 45. 47-48**

*Ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta. Nếu ty anh làm có cho anh sa ngã, thì chặt nó đi.*

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Marcô.

Khi ấy, ông Gioan nói với Đức Giêsu rằng: “Thưa Thầy, chúng con thấy có người lấy danh Thầy mà trừ quỷ. Chúng con đã cố ngăn cản, vì người ấy không theo chúng ta”. Đức Giêsu bảo: “Đừng ngăn cản người ta, vì không ai lấy danh nghĩa Thầy mà làm phép lạ, rồi ngay sau đó lại

có thể nói xấu về Thầy. Quả thật, ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta.

“Ai cho anh em uống một chén nước vì lẽ anh em thuộc về Đấng Kitô, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu. Ai làm cớ cho một trong những kẻ bé mọn đáng tin đây phải sa ngã, thì thà buộc cối đá lớn vào cổ nó mà ném xuống biển còn hơn. Nếu tay anh làm cớ cho anh sa ngã, thì chặt nó đi; thà cụt một tay mà được vào cõi sống còn hơn là có đủ hai tay mà phải sa hỏa ngục, phải vào lửa không hề tắt. Nếu chân anh làm cớ cho anh sa ngã, thì chặt nó đi, thà cụt một chân mà được vào cõi sống còn hơn là có đủ hai chân mà bị ném vào hỏa ngục, nơi giòi bọ không hề chết và lửa không hề tắt.

### **Đó là Lời Chúa**

## **SUY NIỆM LỜI CHÚA CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN NGÀY 29 THÁNG 9**

### **Không Chống Lại Là Ủng Hộ**

“Thưa Thầy, chúng con thấy có người lấy danh Thầy mà trừ quỷ. Chúng con đã cố ngăn cản, vì người ấy không theo chúng ta.” Lời này của Gioan cho thấy ông và các môn đệ khác đang bức xúc vì có người không cùng hội cùng thuyền với các ông mà lại dám lấy danh Thầy của các ông để trừ quỷ. Qua sự bức xúc của các môn đệ mà Gioan là người đại diện, chúng ta có thể thấy các môn đệ của Đức Giêsu ở thời điểm này vẫn có cái nhìn “đặc quyền mang tính loại trừ”, nói theo ngôn ngữ trong đời sống hàng ngày là “tao mà không làm được thì mày cũng đừng hòng mà làm”.

Gioan nói: “Chúng con đã cố ngăn cản vì người ấy không theo chúng ta” chứ không phải là “vì người ấy không theo Thầy” hay “vì người ấy không theo Đức Giêsu”. Dù lời này cho thấy các ông đang đứng “trên bậc thềm” để nhìn xuống những người ở “dưới sân”, nói cách khác là có cái nhìn “bề trên”, nhưng vẫn có một điểm tích cực là các ông đã ý thức rõ việc mình là môn đệ của Đức Giêsu. Bên cạnh đó, rất có thể các ông đã ý thức quyền trừ mà các ông lãnh nhận từ Đức Giêsu là một đặc quyền dành riêng cho các ông (x.Mc 6,7). Đúng là các môn đệ có quyền trừ quỷ; nhưng quyền đó, khả năng đó được ban cho chứ không phải tự các ông mà

có. Điều này cho thấy, người trừ quỷ được đề cập trong bài Tin Mừng hôm nay, mặc dù chưa là môn đệ Đức Giêsu nhưng nhân danh Ngài đã trừ được quỷ, tức khả năng trừ quỷ không phải tự người ấy mà có nhưng đến từ Đức Giêsu. Hơn nữa người lãnh nhận quyền đó để phục vụ, chữa lành và nối kết chứ không phải để gây ra chia rẽ, hiềm khích hay loại trừ.

Rất có thể vì sự ganh tị, ghen ghét và đố kỵ đã làm cho cái nhìn của các ông về người trừ quỷ này trở nên hẹp hòi, ích kỉ và loại trừ. Được Đức Giêsu ban quyền trừ quỷ một cách chính thức, nhưng các ông đã thất bại trong việc trừ quỷ cho một thiếu niên: “Thưa Thầy, tôi đã đem con trai tôi lại cùng Thầy; cháu bị quỷ ám. Bất cứ ở đâu, hễ quỷ nhập vào là vật cháu xuống. Cháu sùi bọt mép, nghiền răng, cứng đờ người ra. Tôi đã nói với các môn đệ của Thầy để họ trừ tên quỷ đó, nhưng các ông không làm nổi” (Mc 9,18). Vậy mà, một người không phải là môn đệ của Đức Giêsu nhưng nhân danh Ngài lại có thể làm điều đó. Thay vì mở ra để “vui với người vui, khóc với người khóc” (Rm 12,15) khi chứng kiến một người bị quỷ ám được chữa khỏi bởi “một người không theo họ”, thì các môn đệ đã đóng kín trong cái thế giới “thuộc về chúng ta” hay “không thuộc về chúng ta”.

Trong bối cảnh này, Đức Giêsu đã giới thiệu cho chúng ta một cái nhìn mới về “tính thuộc về”. Tính thuộc về mà Đức Giêsu giới thiệu không còn bị hạn chế bởi cái nhìn phân biệt không trắng thì đen, không bạn thì thù, không ủng hộ nghĩa là chống đối, không trong thì ngoài nữa; nhưng giúp nối kết những tâm hồn thiện chí phục vụ lại với nhau dù không cùng hội cùng thuyền: “Quả thật, ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta”.

Hơn nữa, Đức Giêsu nói với các môn đệ của Ngài: “Ai cho anh em uống một chén nước vì lẽ anh em thuộc về Đấng Kitô, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu”. Lời này của Chúa Giêsu như đang nhắc nhở chính nhờ thuộc về Ngài mà chúng ta được giúp đỡ cách này cách khác trong đời sống. Nói một cách khác, nhờ có danh là Kitô hữu; nhờ có danh là linh mục; nhờ có danh là thầy, là sơ mà chúng ta có thể được đối đãi như vậy; bóc hết những danh đó đi, nói đúng hơn nếu không có Chúa làm việc chúng ta đâu có được như những gì chúng ta đang có hiện tại. Đồng thời, Lời của Chúa Giêsu cũng nhắc nhở chúng ta ơn của Chúa vẫn luôn lớn hơn những gì chúng ta nghĩ và Ngài vẫn luôn hoạt động ngay cả những người không cùng thuyền cùng hội; không cùng đức tin tôn giáo với chúng ta.

**Linh Mục Nguyễn Văn Toàn SJ**

## LỜI NGUYỆN TÍN HỮU

**Chủ tế:** Chúa Giêsu dạy chúng ta thương yêu cộng tác với nhau làm lành lánh dữ. Chúng ta hãy nhiệt tâm thực hành lời Chúa dạy và thành khẩn kêu xin:

**1.** *Hội Thánh là men trong bột, là muối mặn ướp đời.* Xin cho Hội thánh Chúa trên khắp hoàn cầu luôn hiệp thông với các Mục tử, hiệp nhất dưới sự lãnh đạo của Đức Thánh Cha Phanxico, cùng sống thánh thiện và chu toàn trách vụ theo bậc sống của mình, để trở nên gương sáng cho những người đang sống bên ngoài Giáo hội. **Chúng con cầu xin Chúa.**

**ĐÁP: XIN CHÚA NHẬM LỜI CHÚNG CON.**

**2.** *“Ai cho anh em uống một chén nước bởi lẽ anh em thuộc về Đấng Kitô, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu”.* Chúng ta cầu xin cho ngày càng có nhiều tâm hồn quảng đại dần thân, hy sinh giúp đỡ Chúa Giêsu đang hiện diện trong những người nghèo khổ, khốn cùng. **Chúng con cầu xin Chúa.**

*“Tài sản của các người đã hư nát”.* Xin cho những ai đang bị chi phối, bị cuốn hút bởi của cải, vật chất, biết nhận ra sự phù vân chóng qua của tiền bạc. Đồng thời, xin cho họ biết sử dụng chúng như phương tiện để tích trữ công phúc đời sau. **Chúng con cầu xin Chúa.**

**3.** *“Nếu tay, chân, mắt anh làm có cho anh đã ngã, thì bỏ nó đi để được vào Nước Trời, còn hơn có đủ mà phải sa hoả ngục”.* Chúng ta cùng cầu xin cho mỗi người trong cộng đoàn luôn biết can đảm và cương quyết đối với cám dỗ, tội lỗi, bỏ đi mọi thói hư tật xấu để mỗi ngày nên giống Chúa hơn. **Chúng con cầu xin Chúa.**

**Chủ tế:** Lạy Chúa, xin cho chúng con tâm hồn say mê Chúa, để chúng con sẵn sàng hi sinh, dẹp bỏ tính ích kỷ, mà sống vị tha bác ái theo tinh thần của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. **Amen.**

# Lá Thư MỤC VỤ



*Anh chị em rất thân mến*

Những ngày nghỉ Obon đã kết thúc, chúng ta, cũng như con cháu, bắt đầu lại chương trình sống bình thường: đi làm, đi học. Nhưng hy vọng, thời gian nghỉ ngơi, niềm vui và nghị lực của những ngày hạnh phúc với gia đình, sẽ giúp chúng ta sống ý nghĩa hơn bốn phần hằng ngày của chúng ta.

Trong tháng 8 vừa qua, chúng ta đã được xem các trận tranh tài của các lực sĩ nam nữ trên thế giới, thuộc mọi bộ môn, trong thể vận hội Paris, họ đã đạt tới tình trạng hoàn hảo trong các cuộc đua, nhờ đã dày công tập luyện một cách bền bỉ, khổ nhọc năm này qua năm khác trong quá khứ, vì thế họ xứng đáng lãnh được các huy chương. Thánh Phaolô cũng đã ví von cuộc sống Kitô hữu của chúng ta là một cuộc tranh tài để đạt được chiến thắng, đạt được huy chương vàng là thiên đàng trong tương lai. Là Kitô hữu, chúng ta luôn phải chiến đấu với những cám dỗ của tội, của tham vọng ích kỷ, của dục vọng đam mê và sự hững hờ không quan tâm đến người khác. Ngay cả trong lãnh vực thể thao, đặc tính đồng đội cũng rất quan trọng, có những bộ môn thể thao, nếu không có sự cộng tác, nâng đỡ của đồng đội, thì cũng không thể chiến thắng. Đời sống đức tin công giáo càng đòi hỏi chúng ta phải sống chiều kích cộng đoàn, phổ quát, luôn biết yêu thương, quan tâm đến tha nhân, theo gương Chúa Giêsu đã hiến mạng sống, chết và trở nên lương thực nuôi sống tất cả chúng ta. Xin cho chúng ta, ngay từ bây giờ, trong ơn gọi và cuộc sống hằng ngày, biết cố gắng tập luyện các nhân đức, hy sinh để có thể đạt được các huy chương vàng trong Nước Trời.

Cũng trong buổi lễ khai mạc Thế Vận Hội Paris 2024, chúng ta cũng đã chứng kiến những màn trình diễn có tính cách bôi nhọ Bí Tích Thánh Thể qua cảnh các drag queens (những người đàn ông giả dạng làm đàn bà) nhại lại bữa Tiệc Ly của Chúa Giêsu. Chúng ta đã tức giận, đã lên án. Thái độ bất đồng, những lên án là những phản ứng tích cực chúng ta phải có để bảo vệ Đức Tin của chúng ta. Nhưng chúng ta cũng phải suy nghĩ lại, vì nhiều lúc, chính chúng ta, những người công giáo, chúng ta cũng đã có những thái độ bất kính, xúc phạm đến Bí Tích Thánh Thể, khi chúng ta lãnh nhận Mình Máu Thánh Chúa Giêsu một cách thói quen, thiếu sự

chuẩn bị, ngay cả khi chúng ta đang ở trong tình trạng tội lỗi, bất xứng. Có những khi trong suốt cả thánh lễ, chúng ta mãi nói chuyện với người bạn bên cạnh, hoặc nhắn tin cho bạn bè, hay đọc tin tức trên điện thoại, nhiều khi còn chơi games, đến khi rước lễ, vội vàng lên lãnh nhận Mình Thánh Chúa như một cái máy; đi rước lễ cho xong thủ tục; đi rước lễ vì sợ người ta nghĩ mình có tội trọng, v.v... Xin cho chúng ta, từ rầy về sau, biết tôn kính, mến yêu Bí Tích Thánh Thể, dành nhiều thời giờ để viếng Mình Thánh Chúa, nhất là chuẩn bị tâm hồn một cách xứng đáng để lãnh nhận Chúa Giêsu Thánh Thể, để cho Ngài biến đổi tâm hồn, cách sống của chúng ta, hầu mỗi ngày chúng ta càng trở nên giống Ngài hơn: hiền lành và khiêm nhường, biết noi gương Ngài, sống và chết, trở nên lương thực cho tất cả mọi người.

Từ ngày 2 đến ngày 13 tháng 9, Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ thực hiện chuyến công du nước ngoài thứ 45 trong triều giáo hoàng của mình. Đây sẽ là chuyến công du dài và xa nhất - 12 ngày, 9,000 dặm - của ngài kể từ khi được bầu làm Giáo Hoàng vào năm 2013. Ngài dự kiến sẽ đến thăm bốn quốc gia: Indonesia, Đông Timor, Singapore và Papua New Guinea. Với quốc gia cuối cùng này, lần đầu tiên, Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ đến thăm Châu Đại Dương - cách Roma gần 9,000 dặm - một kỷ lục đối với ngài. Chúng ta cầu nguyện cho ngài và cho chuyến tông du này, để nhờ sự hiện diện của ngài, đàn chiên Chúa ở các vùng đất xa xôi được nâng đỡ và sự chung sống của các tôn giáo ở các vùng đất này ngày càng được hài hòa, mang lại nhiều nâng đỡ và bình an cho người dân sống trong các vùng địa lý nhiều khó khăn này.

Chúng ta đã gởi thêm về Việt Nam trong tháng 8 vừa qua 20 học bổng nữa cho 20 em học sinh nghèo và 200.000 yen cho các trẻ em nghèo trong 4 giáo xứ để giúp các em chuẩn bị vào niên học mới. Đây là kết quả của những hy sinh chia sẻ của anh chị em. Xin Đức Giêsu, Đấng hằng ngày đang đau khổ, thiếu thốn nơi thân xác các trẻ em nghèo, chúc lành cho tất cả anh chị em vì sự hy sinh chia sẻ quảng đại này.

Trong tháng 9 này, Giáo Đoàn mời gọi mọi người cầu nguyện cho các gia đình, đặc biệt các gia đình trong giáo đoàn chúng ta. Xin cho các gia đình, nhờ noi theo gương mẫu của Thánh Gia, luôn trở nên một giáo hội nhỏ, ở đó, con cái chúng ta được nuôi lớn bằng tình thương, lòng đạo đức trong tinh thần văn minh và văn hóa Việt Nam. Xin cho gia đình chúng ta, trong hoàn cảnh xã hội tiêu thụ, vật chất,



ích kỷ hiện nay, luôn là dấu chỉ của sự chia sẻ, của lòng thương xót Chúa, trở nên nhân chứng của tình yêu Chúa Giêsu dành cho Hội Thánh, nhờ đó, con cái của chúng ta cũng sẽ được chuẩn bị đầy đủ, thánh thiện cho ơn gọi linh mục, tu sĩ cũng như ơn gọi vợ chồng trong tương lai.

Vào ngày 05 tháng 10, thầy Phêrô Lê Văn Sinh, Dòng Maria, Tokyo, sẽ được khấn trọn đời, và vào ngày 07 tháng 10, nhằm vào lễ Kính Đức Mẹ Mân Côi, 3 nữ tu thuộc dòng kín Tôn Thờ Máu Châu Báu Chúa Giêsu (Bửu Huyết) ở Mizobe, Kagoshima-Ken, sẽ được khấn trọn đời. Xin mọi người cầu nguyện cho thầy Sinh và 3 nữ tu, để qua cuộc sống tận hiến, họ phục vụ Hội Thánh theo gương mẫu của Chúa Giêsu: sống và chết cho người mình yêu.

Tôi xin chân thành cảm ơn tình liên đới và sự quảng đại chia sẻ của anh chị em với công việc truyền giáo của cha Anrê Trương Quốc Hùng, Dòng Ngôi Lời, đang truyền giáo tại Uganda, Phi châu. Trong tháng 7 và tháng 8 vừa qua, anh chị em đã đóng góp được 900.000 yen. Vì chiến dịch quyên góp sẽ được kết thúc vào ngày 31 tháng 8, nên tất cả số tiền quyên góp được sau này sẽ được công bố trên báo Phụng Vụ Lời Chúa tháng 9 và sẽ được gửi qua Uganda cho cha Hùng. Thay mặt cha Anrê Trương Quốc Hùng, tôi xin cảm ơn tất cả anh chị em.

Kính chúc quý cha, quý tu sĩ nam nữ và tất cả anh chị em mọi ơn lành hồn xác và sự yêu thương che chở của Mẹ Maria. Tôi luôn nhớ đến anh chị em trong các thánh lễ và trong lời cầu nguyện. Xin anh chị em cũng cầu nguyện cho tôi. Hẹn gặp lại anh chị em trong các thánh lễ tiếng Việt.



*Linh Mục của anh chị em  
P.M. Nguyễn Hữu Hiến*



### TIN NHÓM CHIA SẺ LỜI CHÚA

Trong tháng 08/2024, Nhóm đã nhận được học bổng giúp cho các trẻ em nghèo hiếu học tại Việt Nam niên khóa 2024-2025 của quý vị ân nhân sau đây:

- AC Trung-Thủy (Yokohama, Kanagawa-Ken) giúp một em: 10.000 yen

- Anh Long (Houston, USA) giúp hai em: 20.000 yen
- AC Dũng-Thúy (Fujisawa, Kanagawa-Ken) giúp một em: 10.000 yen
- AC Liên-Đông (Fujisawa, Kanagawa-Ken) giúp một em: 10.000 yen

Trong tháng 8 vừa qua, Nhóm Chia Sẻ Lời Chúa đã gửi về Việt Nam thêm 200.000 (một trăm ngàn Yen) để giúp cho các trẻ em nghèo; cũng như đã gửi thêm 20 học bổng (20x10.000=200.000 yen) cho 20 em vừa học sinh vừa tu sĩ và dự tu ở Việt Nam (sẽ được Nhóm Chia Sẻ Lời Chúa báo cáo đầy đủ chi tiết trong báo Tiếng Lòng tháng 12/2024).

Thay mặt cho các trẻ em bất hạnh tại quê nhà, Nhóm CSLC xin chân thành biết ơn các cộng đoàn, các ban đại diện, các Nhóm và tất cả quý vị ân nhân đã quảng đại chia sẻ, hầu xoa dịu những đau khổ và thiếu thốn của các em. Đây cũng là một hình thức giúp đỡ và xây dựng Giáo Hội cũng như tổ quốc Việt Nam.

Ước mong quý vị sẽ tiếp tục quảng đại tiếp tay với Nhóm trong công tác bác ái này. Xin Ba Ngôi Thiên Chúa chúc lành cho quý vị.

*Nhóm Chia Sẻ Lời Chúa*

### **NHẪN TIN VỚI CÁC ÂN NHÂN GIÚP HỌC BỔNG**

Để có thể gửi tiền về cho các em học sinh nghèo tại Việt Nam niên học mới 2024-2025, đã được khai giảng vào đầu tháng 8, xin quý vị ân nhân tiếp tục quảng đại chia sẻ với các em, nhờ đó, các em sẽ có một tương lai tốt đẹp hơn và qua các em, Giáo Hội cũng như tổ quốc Việt Nam được ngày càng phát triển. Xin quý vị ân nhân gửi tiền học bổng (10.000 yen) về cho Tuyết Mai. Quý vị nào không thể tiếp tục giúp cho các em, xin cũng vui lòng cho Nhóm CSLC biết, để có thể sắp xếp cho các em, hầu các em không bị gián đoạn việc học.

Thay mặt các trẻ em nghèo tại Việt Nam, Nhóm CSLC Tokyo xin chân thành tri ân quý vị. Xin Thiên Chúa giàu lòng thương xót, chúc lành cho quý vị và gia đình.

*Nhóm Chia Sẻ Lời Chúa*

### **HIỆP THÔNG VÀ ĐỒNG HÀNH**

#### **Thư ngõ của cha Anrê Trương Quốc Hùng SVD**

Kính gửi: Cha PM Nguyễn Hữu Hiến, Quý Cha, Quý Thầy, Quý Tu Sĩ Nam Nữ và Quý Cộng Đoàn đang sống, làm việc, học tập và mục vụ ở Nhật Bản.

Con là An-rê Trương Quốc Hùng, thành viên Dòng Truyền Giáo Ngôi Lời, hiện tại con đang truyền giáo ở Uganda và mục vụ cho người tị nạn Nam Sudan.

Như quý cộng đoàn cũng biết, con đến Uganda mới hơn nửa năm và đã trải nghiệm nhiều điều thú vị từ khí hậu, thức ăn và tập tục ở đất nước này cũng như từ cuộc sống của những người tị nạn. Con nhận thấy người ở đây sống với nhau rất chan

hòa và thân thiện dù là người Hồi giáo, Tin lành hay Công giáo; họ giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống. Bên cạnh đó, con cũng chứng kiến nhiều sự khó khăn của người dân ở đây, đặc biệt là sự khó khăn của người tị nạn NamSudan. Bởi vì cuộc sống tị nạn, nên họ phải thuê đất để dựng lều tạm bợ sống qua ngày, thuê đất để làm ruộng, làm rẫy. Họ chỉ ăn một ngày hai bữa, toàn là bột ngô, khoai, sắn nấu với chút ít đậu. Mỗi tuần họ dành dụm nhiều lắm cũng chỉ có một bữa ăn có thịt hoặc có cá. Nhiều người bệnh không có đủ thuốc uống và đến bệnh viện, nhiều trẻ em không đủ tiền để đóng học phí nên đa phần là bỏ học giữa chừng. Một số trai tráng trong làng còn khỏe mạnh thì quay lại Nam Sudan để làm ruộng và chi viện cho gia đình của họ ở Uganda, vì tình hình bất ổn vẫn diễn ra hằng ngày ở Nam Sudan, nên con thường xuyên nghe tin người thân của họ bị giết chết ở trên chính mảnh đất họ đang cày cấy. Tuy cuộc sống còn nhiều khó khăn thiếu thốn như vậy, tinh thần giữ đạo của họ rất tốt, niềm tin vào tình thương của Chúa rất mãnh liệt. Nhất là các em nhỏ, hằng ngày đi bộ vài cây số đến nhà thờ tham dự thánh lễ. Mỗi tuần, vào thứ tư và thứ năm, con lái xe đến nhà thờ thánh Giu-se và nhà thờ kính Lòng Thương Xót Chúa, để dâng thánh lễ, cử hành các bí tích và châu thánh thể. Trên đường đi, con cũng đón khoảng hai mươi đến ba mươi em thiếu nhi lên xe và cùng đến nhà thờ tham dự lễ. Những điều chúng con đang mục vụ trông chừng rất thuận lợi, nhưng đột nhiên xe của chúng con đang sử dụng được các kỹ sư bảo trì cho biết, phải sửa chữa toàn bộ hệ thống máy, chi phí sửa chữa gần bằng một nửa tiền mua xe mới. Thêm vào đó chúng con phải đợi linh kiện thay thế đó được vận chuyển từ Nhật Bản sang cũng mất gần hai tháng. Vì thế chúng con quyết định mua xe mới để thuận tiện và an toàn hơn cho công việc mục vụ của chúng con, một phần mục vụ ở giáo xứ mới thành lập, một phần mục vụ cho người tị nạn, một phần quay trở lại Nam Sudan để mục vụ cho những người đã và đang cũng như sẽ quay về đất nước của họ. Nhưng vì giá tiền để mua một chiếc xe phù hợp với nhu cầu mục vụ của chúng con quá đắt, đắt vì thuế, đắt vì chi phí vận chuyển. Cho nên chúng con tha thiết mời gọi Quý Cha, Quý Thầy, Quý Tu Sĩ Nam Nữ, Quý Cộng Đoàn, Quý ân thân nhân và các Mạnh Thường Quân thêm lời cầu nguyện cho chúng con cũng như giúp đỡ cho chúng con bằng cách này hay cách khác.

Sau cùng, con xin kính chúc Quý Cha, Quý Thầy, Quý Tu Sĩ Nam Nữ, Quý Cộng Đoàn, Quý ân thân nhân và các Mạnh Thường Quân thật nhiều ơn lành của Chúa qua lời chuyển cầu của Đức Maria và thánh cả Giuse. Con cũng xin thay lời cho toàn thể cộng đoàn dân Chúa ở Uganda cũng như những người tị nạn Nam Sudan. Cám ơn Quý Cộng đoàn rất nhiều. Xin ghi lại nơi đây lòng biết ơn chân thành của con và của tất cả giáo dân chúng con đang mục vụ.

*Lodonga, Uganda, thứ năm ngày 13 tháng 6 năm 2024 (Mùng lễ thánh Antôn Padova)*

*Con: An-rê Trương Quốc Hùng.*

Như chúng ta đã biết: cha Anrê Trương Quốc Hùng, một linh mục Việt Nam, Dòng Ngôi Lờ ở Nagoya, vừa mới chịu chức tại Nagoya hơn 1 năm vừa qua, và đang truyền giáo tại Uganda, và đặc biệt, phục vụ người tỵ nạn Nam Sudan tại Uganda. Nam Sudan là một quốc gia rất nghèo ở Phi Châu. Đây là một nước nghèo, không có tài nguyên, lại còn bị dày xéo vì nội chiến giữa các bộ tộc trong cả thập niên vừa qua, do đó có rất nhiều người phải bỏ quê cha đất tổ để trốn sang Uganda tỵ nạn. Uganda cũng là một quốc gia trong Châu Phi, cũng nghèo vì chiến tranh và hoàn cảnh kinh tế, địa lý, nhưng Uganda là một quốc gia có nhiều người công giáo, tuy nghèo nhưng bác ái và hiếu khách, vì thế họ đã mở các trại tỵ nạn để đón anh chị em từ Nam Sudan đến tạm trú, tỵ nạn trong thời gian bất ổn ở trong nước.

Cha Hùng được sai đến truyền giáo ở Nam Sudan, nhưng vì tình thế chính trị bất an, nguy hiểm, nên bề trên cho ngài tạm thời truyền giáo ở Uganda, để hy vọng một ngày nào đó tình thế sẽ sáng sủa và an ninh hơn, lúc đó, ngài sẽ về Nam Sudan truyền giáo. Trong thời gian này, ngài rất cần một chiếc xe để đi thăm giáo dân và làm mục vụ, một nhu cầu cấp bách trong một quốc gia rộng mênh mông và thưa người. Nhà Dòng có cho ngài một số tiền để mua xe, nhưng vẫn không đủ vì xe hơi bên đó mắc quá, do đó, tôi mời gọi tất cả anh chị em trong Giáo Đoàn - khi hãnh diện vì có một người con, người anh em linh mục quảng đại hy sinh đến một vùng đất xa lạ, nghèo khổ để truyền giáo - cầu nguyện nhiều cho ngài, xin Chúa ban cho ngài sức khỏe, một tinh thần quảng đại dấn thân. Và tôi cũng tha thiết kêu gọi anh chị em, tùy lòng hảo tâm, mỗi người một chút, chia sẻ với ngài, để ngài có thể mua được một chiếc xe tốt, để có thể đi thăm viếng giáo dân, dâng lễ cho anh chị em trong các vùng xa xôi hẻo lánh. Mọi đóng góp xin gửi về cho tôi, tôi sẽ chịu trách nhiệm để gửi số tiền này qua cho ngài một cách đầy đủ và an toàn. Danh sách các vị ân nhân sẽ được đăng lên Phụng Vụ Lời Chúa để mọi người được tường. Chiến dịch quyên góp này sẽ kết thúc vào cuối tháng 8 năm 2024. Anh chị em có thể theo dõi cuộc đời truyền giáo và các sinh hoạt của ngài qua: Facebook: Trương Quốc Hùng.

Xin chân thành cảm ơn tất cả anh chị em. Xin anh chị em cầu nguyện cho ngài và quảng đại chia sẻ với ngài.

*Linh mục PM Nguyễn Hữu Hiền*

### **QUỸ HIỆP THÔNG VỚI CHA HÙNG TRUYỀN GIÁO Ở UGANDA**

Các bạn ở Kumamoto	30.000 yen
AC Hà Văn (Fujisawa, Kanagawa-Ken)	10.000 yen
Bác Thế (Kobe)	5.000 yen
AC Hạnh-Định (Kobe)	5.000 yen

Chị Vân Trung (Kobe)	10.000 yen
Chị Kim Liên (Kobe)	10.000 yen
Một vị ân nhân ở Kobe	20.000 yen
AC Toàn-Vi (Kobe)	5.000yen
AC Phương-Trâm (Kobe)	10.000 yen
Chị Ngọc (Osaka)	10.000 yen
Nhóm bánh ít (Kobe)	10.000 yen
Cộng Đoàn Công Giáo Yamato, Kanagawa-Ken	140.000 yen
Cô Trần thị Lan	10.000 yen
Cộng Đoàn Công Giáo Kanazawa, Ishikawa-Ken	20.000 yen
Vinh (Sakuramachi, Kagawa-Ken)	5.000 yen
Ông Simon Trương (USA)	30.000 yen
Chị Kim Dung (Yao, Osaka)	30.000 yen
AC Tùng-Yến (Osaka)	10.000 yen
AC Khánh-Thị (Osaka)	50.000 yen
Chị Hường (Kawaguchi)	10.000 yen
Anh Nguyễn Đức Tài (Himeji)	10.000 yen
Vườn rau Tình Thương (Himeji)	10.000 yen
AC Thùy-Trung (Yokohama)	200.000 yen
Tổng kết tháng 8 này	650.000 yen
Tiền quyên góp được trong tháng 7/2024	250.000 yen
Tổng kết từ trước tới nay (01/7/2024-23/8/2024)	900.000 yen

Vì báo Phụng Vụ Lời Chúa đã được in vào ngày 23 tháng 8, trong khi ngày 31/8 mới hết hạn quyên góp, do đó, tôi sẽ công bố tất cả số tiền quyên góp được cho tới ngày 31 tháng 8 vào số PVLC tháng 9.

Thay mặt cho cha Anrê Trương Quốc Hùng, tôi xin hết lòng cảm ơn sự đóng góp quảng đại của anh chị em để giúp ngài mua xe. Đây không chỉ là một nghĩa cử bác ái mà thôi, mà còn nói lên sự yêu thương và tâm tình hiệp nhất, chia sẻ của Giáo Đoàn chúng ta với ngài, người con ở xa, trong sứ mệnh truyền giáo. Tôi sẽ gửi tất cả số tiền quyên góp được sau ngày 31 tháng 8 qua cho ngài cách bảo đảm nhất.

***Xin chân thành biết ơn tất cả anh chị em***

***Linh Mục P.M. Nguyễn Hữu Hiến***

## LỜI NGỎ

Con xin kính chào quý cộng đoàn.

Con là Anrê Trương Quốc Hùng. Linh mục thuộc dòng truyền giáo Ngôi Lời. Hiện nay con đang thi hành sứ vụ ở đất nước Uganda nhằm mục vụ cho người tị nạn Nam Sudan.

Tuy thời gian mục vụ truyền giáo của con ở đây chưa lâu, mới gần một năm nhưng con đã, đang trải nghiệm được nhiều điều thú vị từ cuộc sống đến công việc với những người nơi đây. Chắc quý vị đã biết phần nào về khí hậu khắc nghiệt, điều kiện khó khăn, thiếu thốn nơi Châu Phi nói chung và ở Uganda nói riêng trong tập sách đầu tay gần 50 trang được in vào đầu năm 2024 với tựa đề “Những câu chuyện vui trong sứ vụ truyền giáo”. Nay Con xin được giới thiệu thêm về hành trình truyền giáo ở tập 2 này. Xin gửi đến quý vị ân thân nhân, quý cộng đoàn đã luôn cùng đồng hành cùng chúng con để mọi người thấu hiểu thêm, cảm thông với những điểm thuận lợi, khó khăn trong công tác mục vụ. Đồng thời những điểm ưu và mặt hạn chế ở đất nước, con người nơi đây. Những câu chuyện, những cảm nghiệm mang tính cá nhân nên chắc hẳn còn nhiều giới hạn, nhiều thiếu sót. Kính xin quý cộng đoàn bao dung đón nhận. Xin ghi lại nơi đây lòng biết ơn chân thành của con.

Nguyện xin Thiên Chúa luôn giữ gìn và ban thật nhiều ơn lành hồn xác xuống trên tất cả quý vị. Cách riêng, con xin cảm ơn nữ tu Vianney Thảo thuộc dòng nữ thánh Giuse truyền giáo Osaka Nhật Bản. Đã luôn khích lệ, động viên, gợi ý và hỗ trợ cho con mạnh dạn viết ra những trải nghiệm, những câu chuyện vui trong sứ vụ truyền giáo của con nơi Châu Phi này nhằm mưu ích cho người đọc cũng như để gửi đến quý cộng đoàn với lòng tri ân cảm mến tình thương, sự nâng đỡ đồng hành cùng chúng con và con cả về mặt vật chất lẫn tinh thần.

### **Ơn gọi truyền giáo**

Từ nhỏ, con có ước mơ trở thành một linh mục để mục vụ cho những người công giáo, thăm viếng và đưa Mình Thánh Chúa cho các bệnh nhân. Ước mơ của con đã trở nên lớn hơn khi con được gặp cha cựu chánh xứ giáo xứ quê nhà. Cha đã giới thiệu con đến với dòng truyền giáo Ngôi Lời. Điều kiện để trở thành một tu sĩ truyền giáo Ngôi Lời là luôn sẵn sàng ra đi, rời bỏ quê hương đến với những vùng ngoại biên, đến đất nước xa lạ, học hỏi ngôn ngữ mới, hòa nhập văn hóa mới, cùng với tất cả mọi người kể cả những người chưa từng quen biết để cùng tụng ca Chúa và giúp ích cho tha nhân.

Ở Việt Nam, con được quý Cha, quý Tu Sĩ Nam Nữ, quý anh chị giáo lý viên, quý ông bà, cha mẹ và những người thân trong gia đình, trong giáo xứ dạy cho con cách làm người, biết đạo nghĩa, dạy bản sắc của người Việt Nam cũng như giúp con nuôi dưỡng và gìn giữ hạt giống đức tin mà Chúa đã gieo vào trong tâm hồn con. Sau khi rời

Việt Nam, đất nước đầu tiên con đến đó là đất nước Nhật Bản. Ở đây, con được tiếp xúc với một nền văn hóa mới được học hỏi nhiều điều hay lẽ phải. Qua những cuộc gặp gỡ, Chúa dạy cho con học biết sống ăn ở khiêm nhường kể đến là sự chăm chỉ trong công việc cũng như nếp sống cầu nguyện. Cảm ơn con người và đất nước Nhật đã nâng đỡ, hướng dẫn đào luyện con chính chắn, trưởng thành hơn. Sau một thời gian được đào tạo ở Nhật, con được lãnh chức thánh và được cử đi truyền giáo ở Châu Phi. Trước khi vào thực địa, con được đến đất nước Kenya khoảng ba tháng cho công tác chuẩn bị: việc học ngôn ngữ, tiếp cận với văn hóa con người bản địa. Con được quý cha, quý thầy, quý thầy cô giáo nâng đỡ hướng dẫn nhiều điều làm hành trang cho con đến với đất nước Nam Sudan và Uganda. Mọi người đã tạo cho con nhiều cơ hội tiếp cận với các món ăn, thức uống, cách ăn, cách uống... những thứ mang đậm bản sắc văn hóa của người Phi Châu.

Hiện nay, con đang được truyền giáo ở Uganda và cũng đang mục vụ cho người tị nạn Nam Sudan. Ở đây, con thấy rất vui và hạnh phúc với sứ vụ mặc dù còn gặp nhiều khó khăn vất vả. Ngày ngày con được cùng với người dân bản địa và với những người dân tị nạn không ngừng ngợi ca, tán tụng Chúa. Được họ chia sẻ, kể cho nghe những câu chuyện chạy nạn, chạy loạn, nỗi khó khăn về cơm áo gạo tiền... giúp con nhớ lại những kinh nghiệm của ông bà, cha mẹ đã kể cho nghe về những năm tháng khó khăn vất vả do chiến tranh, do nạn đói, do lụt lội thiên tai trên quê hương. Từ đó giúp con ý thức hơn thân phận yếu đuối mà cầu nguyện và tạ ơn Chúa mỗi ngày.

Những điều con chia sẻ trên đây, là bước đầu cho sứ vụ truyền giáo của con và của các nhà truyền giáo trẻ khác. Xin Chúa thương gìn giữ, chúc lành cho chúng con những thợ gặt đang miệt mài loan truyền tình yêu, mong mở rộng nước Chúa. Con cũng xin quý cộng đoàn thêm lời cầu nguyện cho chúng con.



# SỨ ĐIỆP ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ NHÂN NGÀY THẾ GIỚI DI DÂN VÀ TỊ NẠN

LẦN THỨ 110, NĂM 2024; Chúa nhật, 29.09.2024

## Thiên Chúa đồng hành với dân Ngài

Anh chị em thân mến!

Khoá đầu tiên Đại hội Thường lệ lần thứ XVI của Thượng Hội đồng Giám mục thế giới đã kết thúc vào ngày 29.10.2023, điều này cho phép chúng ta đào sâu hơn về tính hiệp hành được hiểu như một ơn gọi cơ bản của Giáo hội. “Tính hiệp hành chủ yếu được trình bày như một cuộc hành trình chung của Dân Thiên Chúa, như một cuộc đối thoại hữu hiệu giữa các đặc sủng và mục vụ nhằm phục vụ sự xuất hiện của Vương quốc” (Báo cáo tổng hợp, Nhập đề).

Việc nhấn mạnh vào chiều kích hiệp hành cho phép Giáo hội tái khám phá bản chất lý hành của mình, với tư cách là Dân Chúa trên hành trình xuyên suốt lịch sử, trong cuộc lữ hành, mà chúng ta có thể nói là “cuộc di cư”, tiến về Nước Trời (x. Hiến chế Lumen Gentium, 49). Trình thuật Kinh Thánh về Cuộc Xuất Hành, diễn tả cuộc hành trình của dân Israel tiến về miền đất hứa, hiện lên cách tự nhiên trong tâm trí chúng ta: đó là một cuộc hành trình dài từ nô lệ đến tự do, báo trước cuộc hành trình của Giáo Hội hướng tới cuộc gặp gỡ cuối cùng với Chúa.

Tương tự như vậy, có thể thấy nơi những người di cư của thời đại chúng ta, cũng như của mọi thời đại, một hình ảnh sống động về Dân Chúa đang tiến về quê hương vĩnh cửu. Hành trình hy vọng của họ nhắc nhở chúng ta rằng: “Quê hương chúng ta ở trên trời, và chúng ta nóng lòng mong đợi Đức Giêsu Kitô từ trời đến cứu chúng ta” (Pl 3,20).

Hình ảnh cuộc xuất hành trong Kinh thánh và hình ảnh những người di cư có nhiều điểm tương đồng. Giống như dân Israel vào thời Môsê, những người di cư thường chạy trốn khỏi những tình trạng bị áp bức, ngược đãi, bất an, phân biệt đối xử, và thiếu cơ hội phát triển. Giống như dân Do Thái trong sa mạc, những người di cư cũng gặp phải nhiều trở ngại trên lộ trình: họ bị thử thách vì cái đói và cái khát; họ bị kiệt sức vì cực nhọc và bệnh tật; và họ bị cám dỗ vì tuyệt vọng.

Tuy nhiên, thực tại nền tảng của cuộc Xuất Hành, của mọi cuộc xuất hành, là Thiên Chúa đi trước và đồng hành với Dân Ngài cũng như với tất cả con cái Ngài ở mọi nơi và mọi thời. Sự hiện diện của Thiên Chúa giữa đoàn dân là điều chắc chắn của lịch sử cứu độ: “Chính Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, đi với anh em; Người sẽ không để mặc, không bỏ rơi anh em” (Đnl 31,6). Đối với những người rời khỏi Ai Cập, sự hiện diện này được thể hiện dưới nhiều hình thức khác nhau:



cột mây và cột lửa dẫn đường và soi đường (x. Xh 13,21), Lều Hội ngộ vốn canh giữ Hòm Giao ước, làm cho sự gần gũi của Thiên Chúa trở nên hữu hình (x. Xh 33,7), cây gậy với con rắn đồng bảo đảm sự bảo vệ của Thiên Chúa (x. Ds 21,8-9), manna và nước (x. Xh 16-17) là quà tặng của Thiên Chúa dành cho những người đói khát. Lều là một hình thức hiện diện được Chúa đặc biệt yêu thích. Trong triều đại Đavít, Thiên Chúa đã chọn ở trong lều chứ không ngự trong đền thờ để có thể đồng hành với dân Ngài, “từ lều này sang lều khác, từ nhà này đến nhà khác” (1 Sb 17,5).

Nhiều người di cư cảm nghiệm Thiên Chúa như người bạn đồng hành, người hướng dẫn, và là chiếc neo cứu độ của mình. Họ phó thác bản thân mình cho Thiên Chúa trước khi lên đường và hướng về Ngài trong những lúc cần thiết. Nơi Thiên Chúa, họ tìm thấy niềm an ủi trong những lúc tuyệt vọng. Nhờ Ngài mà trên đường đi có những người Samaritanô tốt lành. Với Ngài, họ giải bày niềm hy vọng của mình trong cầu nguyện. Biết bao cuốn Kinh Thánh, sách Phúc âm, sách cầu nguyện và tràng hạt mân côi đồng hành với những người di cư trên hành trình băng qua các sa mạc, sông ngòi, biển cả và biên giới của mọi châu lục!

Thiên Chúa không chỉ đồng hành với Dân Ngài, mà còn ở giữa họ, theo nghĩa là Ngài đồng hóa mình với những người nam nữ trong hành trình xuyên suốt lịch sử, - nhất là với những người rớt hết, với những người nghèo và với những người bị gạt ra bên lề xã hội -, như một sự kéo dài của mầu nhiệm Nhập Thể.

Đây là lý do tại sao cuộc gặp gỡ với người di cư, cũng như với bất kỳ anh chị em nào đang gặp khó khăn, “cũng là cuộc gặp gỡ với Đức Kitô. Chính Ngài đã phán như vậy. Chính Ngài là người gõ cửa nhà chúng ta, là người đói, khát, là khách lạ, trần truồng, đau yếu, bị cầm tù, xin được tiếp nhận và giúp đỡ” (Bài giảng, Thánh lễ dành cho Tham dự viên Cuộc họp “Đừng sợ hãi”, SacroFano, ngày 15.02.2019). Cuộc phán xét chung trong Tin Mừng Matthêu (Mt 25) không còn nghi ngờ gì nữa: “Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước” (c. 35); và một lần nữa: “Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy” (c. 40). Do đó, mỗi cuộc gặp gỡ trên đường là một cơ hội gặp gỡ Chúa; và là một cơ hội đầy ơn cứu độ, vì Chúa Giêsu hiện diện nơi anh chị em đang cần sự giúp đỡ của chúng ta. Theo nghĩa này, người nghèo cứu chúng ta, bởi vì họ giúp chúng ta gặp được dung nhan của Chúa (x. Sứ điệp Ngày Thế giới Người nghèo lần thứ III, ngày 17.11.2019).

Anh chị em thân mến, nhân ngày dành riêng cho những người di cư và tị nạn, chúng ta hãy hiệp nhất cầu nguyện cho tất cả những ai đã phải rời bỏ quê hương

của mình để tìm kiếm những điều kiện sống xứng nhân phẩm. Chớ gì chúng ta biết cùng đồng hành với họ, cùng nhau thực hiện sự “hiệp hành” và chúng ta hãy phó thác họ, cũng như Khoa hợp Thượng hội đồng sắp tới, “cho sự chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria, dấu chỉ của niềm hy vọng và niềm an ủi chắc chắn cho Dân trung thành của Thiên Chúa khi họ tiếp tục cuộc hành trình của mình” (Báo cáo tổng hợp Đại hội thường lệ XVI: Tiếp tục hành trình).

## LỜI CẦU NGUYỆN

Lạy Thiên Chúa là Cha toàn năng,  
chúng con là Giáo hội lữ hành của Chúa  
đang trên đường tiến về Nước Trời.  
Mỗi chúng con sống trên quê hương của mình,  
nhưng như thể chúng con là ngoại kiều.  
Mỗi miền xa lạ đều là quê hương của chúng con,  
Song mỗi miền quê cha đất tổ đều là một vùng đất xa lạ với chúng con.  
Dù sống trên trần gian,  
nhưng chúng con là công dân đích thực của quê trời.  
Xin đừng để chúng con trở thành chủ sở hữu  
phần đất mà Chúa đã trao cho chúng con như một ngôi nhà tạm thời.  
Xin giúp chúng con tiếp tục bước đi,  
cùng với anh chị em di dân  
tiến về ngôi nhà vĩnh cửu mà Chúa đã chuẩn bị cho chúng con.  
Xin mở rộng đôi mắt và con tim của chúng con  
để mỗi cuộc gặp gỡ với những ai cần giúp đỡ  
trở thành một cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu, Con Chúa và là Chúa chúng con.  
Amen.

*Rôma, Đền thờ Thánh Gioan Lateranô, ngày 24 tháng 05 năm 2024,  
Lễ nhớ Đức Mẹ Phù hộ các giáo hữu.*

*PHANXICÔ*

*Nt. Anna Ngọc Diệp, OP*

*Đông Đa Minh Thánh Tâm*

*Chuyển ngữ từ: vatican.va (03. 06. 2024)*

# SỨ ĐIỆP CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ NHÂN NGÀY THẾ GIỚI CẦU NGUYỆN CHO VIỆC CHĂM SÓC THỤ TẠO

*Ngày 01 tháng 9 năm 2024*

## Hy vọng và hành động với thụ tạo

Anh Chị Em thân mến!

“Hy vọng và hành động với thụ tạo” là chủ đề của Ngày Thế giới Cầu nguyện cho việc Chăm sóc Thụ tạo, sẽ được tổ chức vào ngày 01 tháng 9 năm 2024. Chủ đề được lấy từ Thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Rôma (8,19-25), trong đó Thánh Tông đồ giải thích ý nghĩa của việc sống theo Thánh Thần và tập trung vào niềm hy vọng chắc chắn sẽ được cứu độ nhờ đức tin, tức là sự sống mới trong Chúa Kitô.

1. Chúng ta hãy bắt đầu bằng một câu hỏi, mà không dễ để có câu trả lời ngay lập tức. Nếu chúng ta thực sự là những người tin, làm thế nào chúng ta có được đức tin ấy? Không phải đơn giản vì chúng ta tin vào một điều gì đó siêu việt, vượt quá sức mạnh của lý trí, là mâu nhiệm không thể truy tầm về một Thiên Chúa xa vời và cách biệt, vô hình và không thể gọi tên. Thay vào đó, như Thánh Phaolô nói với chúng ta, đó là vì Chúa Thánh Thần ngự trong chúng ta. Chúng ta là những người tin vì chính tình yêu của Thiên Chúa “đã đổ vào lòng chúng ta” (Rm 5,5) và giờ đây Thánh Thần thực sự là “báo chứng phần gia nghiệp của chúng ta” (Ep 1,14), không ngừng thúc đẩy chúng ta nỗ lực cho những điều tốt lành bền vững, theo sự viên mãn trọn vẹn trong nhân tính của Đức Giêsu. Thánh Thần giúp các tín hữu có khả năng sáng tạo và chủ động trong bác ái. Ngài sai chúng ta đi trên một cuộc hành trình vĩ đại của sự tự do thiêng liêng, nhưng một cuộc hành trình không loại bỏ căng thẳng giữa lối suy nghĩ của Thánh Thần và lối suy nghĩ của thế gian, những hoa trái đối nghịch nhau (x. Gl 5,16-17). Chúng ta biết rằng hoa trái đầu mùa của Thánh Thần, là tổng hợp tất cả những hoa trái khác, chính là tình yêu. Được hướng dẫn bởi Chúa Thánh Thần, các tín hữu là con cái Thiên Chúa và có thể hướng về Ngài với những lời “Abba, Lạy Cha” (Rm 8,15), giống như Đức Giêsu đã làm. Hơn nữa, họ có thể hành động như vậy với sự tự do của những người không còn rơi vào nỗi sợ chết, vì Chúa Giêsu đã sống lại từ cõi chết. Đây là niềm hy vọng lớn lao của chúng ta: tình yêu Thiên Chúa đã chiến thắng và tiếp tục chiến thắng mọi thứ. Thật vậy, ngay cả khi đối mặt với thân xác phải chết, vinh quang tương lai đã được đảm bảo cho những ai sống đời sống mới trong Thánh Thần. Niềm hy vọng này cũng không làm thất vọng, như đã được khẳng định trong [Sắc chỉ](#) gần đây của Năm Thánh sắp tới [\[1\]](#).

2. Đòi sống của một Kitô hữu là đòi sống của đức tin, thực hành bác ái và tràn đầy niềm hy vọng, khi chúng ta chờ đợi Chúa trở lại trong vinh quang. Chúng ta không bối rối vì sự “trì hoãn” của Cuộc Quang lâm, Đức Kitô sẽ đến lần thứ hai; đối với chúng ta, câu hỏi quan trọng là “khi Con Người ngự đến, liệu Người còn thấy lòng tin trên mặt đất nữa chăng?” (Lc 18,8). Đức tin là một hồng ân, hoa trái sự hiện diện của Thánh Thần trong chúng ta, nhưng đó cũng là một nhiệm vụ phải được thực hiện cách tự do, tuân theo điều răn yêu thương của Đức Giêsu. Đó chính là niềm hy vọng hạnh phúc mà chúng ta phải là chứng nhân. Tuy nhiên, chúng ta phải làm chứng ở đâu, khi nào và bằng cách nào? Chắc chắn là bằng cách chăm sóc thân xác đau khổ của nhân loại. Là những người dám ước mơ, chúng ta phải mơ với đôi mắt rộng mở, được thúc đẩy bởi khát vọng yêu thương, tình huynh đệ, tình bạn và công lý cho toàn thể nhân loại. Ôn cứu độ của Kitô giáo đi vào vực sâu đau khổ của thế giới, bao trùm không chỉ nhân loại mà còn toàn thể vũ trụ, trong chính thiên nhiên, và oikos, ngôi nhà và môi trường sống của nhân loại. Ôn cứu độ bao trùm thụ tạo như một “thiên đường trần gian”, mẹ đất, vốn là nơi vui tươi và hứa hẹn mang lại hạnh phúc cho tất cả. Sự lạc quan Kitô giáo của chúng ta được xây dựng trên một niềm hy vọng sống động: nhận ra rằng mọi thứ đều hướng tới vinh quang Thiên Chúa, cho sự viên mãn trong bình an của Ngài và đến sự phục sinh của thân xác trong niềm công chính, khi chúng ta chuyển “từ vinh quang này đến vinh quang khác”. Tuy nhiên, theo dòng thời gian, chúng ta không được miễn trừ khỏi nỗi khổ sở và đau đớn: muôn loài thụ tạo rên siết (x. Rm 8,19-22), chúng ta là Kitô hữu rên siết (x. câu 23-25) và chính Thánh Thần cũng rên siết (x. câu 26-27). Tiếng rên siết này biểu lộ sự lo lắng và đau khổ, cùng với khát vọng và ước muốn. Điều này nói lên niềm tin thác của chúng ta vào Thiên Chúa và sự trông cậy của chúng ta vào sự hiện diện đầy yêu thương nhưng cũng đầy đòi hỏi của Ngài ở giữa chúng ta, khi chúng ta mong đợi kế hoạch của Ngài hoàn thành, đó là niềm vui, tình yêu và bình an trong Thánh Thần.

3. Toàn thể thụ tạo bị cuốn vào tiến trình tái sinh này và đang rên siết mong chờ sự giải thoát của mình. Điều này đòi hỏi một quá trình tăng trưởng vô hình và khó nhận biết được, giống như quá trình “hạt cải trở thành cây to lớn” hay “men trong bột” (x. Mt 13,31-33). Khởi đầu thì rất nhỏ bé, nhưng kết quả mong đợi có thể chứng tỏ vẻ đẹp vô hạn của chúng. Tương tự như việc chờ đợi sự ra đời - sự mặc khải của con cái Thiên Chúa - niềm hy vọng có thể được coi là khả năng giữ vững tinh thần trước nghịch cảnh, không nản lòng trong lúc hoạn nạn hoặc trước sự ác của con người. Niềm hy vọng Kitô giáo không làm thất vọng và cũng không lừa dối. Tiếng rên siết của thụ tạo, của những Kitô hữu và của Thần Khí là sự chờ đợi và kỳ vọng về một ơn cứu độ đang diễn ra; dù sao đi nữa, chúng ta vẫn tiếp tục thấy mình phải chịu đựng những gì Thánh Phaolô mô tả là “gian truân, khôn khổ,

đôi rách, hiểm nguy, bắt bớ, gươm giáo” (Rm 8,35). Như vậy, hy vọng là một cách đọc khác về lịch sử và các vấn đề của con người. Nó không phải là ảo tưởng, mà là thực tế, với chủ nghĩa hiện thực của một đức tin nhìn thấy những điều vô hình. Niềm hy vọng này là sự chờ đợi kiên nhẫn, giống như hy vọng của Ápraham. Tôi nghĩ đến vị cố tằm nhìn vĩ đại, Gioakim thành Fiore, Viện phụ người Calabria, người mà theo lời của Dante Alighieri, “được ban cho ơn tiên tri”<sup>[2]</sup>. Vào thời điểm của những cuộc xung đột bạo lực giữa Giáo hoàng và Đế quốc, những cuộc Thập tự chinh, sự bùng phát của các dị giáo và tinh thần thế tục ngày càng tăng trong Giáo hội, Gioakim đã có thể đề xuất lý tưởng về một lối sống mới giữa con người, dựa trên tình huynh đệ phổ quát và hoà bình Kitô giáo, hoa trái của một lối sống theo tinh thần Tin Mừng. Tôi đã nói về tình bạn thiêng liêng trong xã hội và tình huynh đệ phổ quát này trong thông điệp Hỡi tất cả anh em ([Fratelli Tutti](#)), nhưng sự hòa hợp này giữa nam và nữ cũng nên được mở rộng sang thụ tạo, trong một “chủ nghĩa lấy con người làm trung tâm” (Laudate Deum, 67) và trong ý thức trách nhiệm đối với một hệ sinh thái nhân văn và toàn diện, con đường dẫn đến ơn cứu độ cho ngôi nhà chung của chúng ta và cho chúng ta là những người sống trong đó.

4. Tại sao trên thế giới lại có quá nhiều điều ác? Tại sao lại có quá nhiều bất công, quá nhiều cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn giết hại trẻ em, phá hủy các thành phố, làm ô nhiễm môi trường và khiến đất mẹ bị xâm phạm và tàn phá? Thánh Phaolô ngầm gọi lên tội lỗi của Ađam khi nói: “Chúng ta biết rằng: cho đến bây giờ, muôn loài thụ tạo cùng rên siết và quằn quại như sắp sinh nở” (Rm 8,22). Những cuộc đấu tranh đạo đức của các Kitô hữu gắn liền với “tiếng rên siết” của thụ tạo, kể từ khi thụ tạo “lâm vào cảnh hư ảo” (c. 20). Toàn thể vũ trụ và mọi thụ tạo trong đó đều rên siết và mong mỏi “một cách kiên nhẫn” để vượt qua tình trạng hiện tại và khôi phục lại trạng thái ban đầu của nó. Do đó, sự giải thoát của chúng ta bao gồm cả sự giải thoát của tất cả các thụ tạo khác, những loài liên đới với thân phận con người, bị đặt dưới ách nô lệ. Chính thụ tạo, giống như nhân loại, đã bị bắt làm nô lệ, mặc dù không phải do lỗi của mình, và thấy mình không thể hoàn thành được ý nghĩa và mục đích lâu dài mà nó đã được đặt để vào. Nó có thể bị phân hủy và chết, trầm trọng hơn trước sự lạm dụng của con người đối với thiên nhiên. Đồng thời, ơn cứu độ của nhân loại trong Chúa Kitô cũng là niềm hy vọng chắc chắn cho thụ tạo, vì “vẫn còn niềm trông cậy là có ngày cũng sẽ được giải thoát, không phải lệ thuộc vào cảnh hư nát, mà được cùng với con cái Thiên Chúa chung hưởng tự do và vinh quang” (Rm 8,21). Do đó, nhờ ơn cứu chuộc của Đức Kitô, chúng ta có thể chiêm ngắm trong hy vọng mỗi dây liên đới giữa nhân loại và muôn loài thụ tạo.

5. Trong hy vọng và kiên trì chờ đợi sự trở lại vinh quang của Chúa Giêsu, Chúa Thánh Thần giữ cho chúng ta, cộng đồng các tín hữu, luôn tỉnh thức; Ngài

không ngừng hướng dẫn chúng ta và kêu gọi chúng ta hoán cải, thay đổi lối sống để chống lại sự suy thoái môi trường của chúng ta và dẫn thân vào việc phê phán xã hội, điều này trên hết là bằng chứng cho khả năng thay đổi thực sự. Sự hoán cải này đòi hỏi phải từ bỏ sự kiêu ngạo của những kẻ muốn thống trị người khác và chính thiên nhiên, coi thiên nhiên như một đối tượng để thao túng, và thay vào đó đón nhận sự khiêm nhường của những người quan tâm đến người khác và toàn thể thụ tạo. “Khi con người đòi chiếm lấy vị trí của Thiên Chúa, họ trở thành mối nguy hiểm tột tệ nhất cho chính mình” (Laudate Deum, 73), vì tội của Adam đã làm hoen ố các mối tương quan cơ bản của chúng ta, cụ thể là với Thiên Chúa, với chính mình, với người khác và với vũ trụ. Tất cả những mối tương quan này cần phải được phục hồi, được cứu độ và “đặt lại đúng chỗ” một cách toàn diện. Không thể bỏ qua bất kỳ mối tương quan nào trong số đó, vì nếu thiếu một mối tương quan, mọi thứ khác đều thất bại.

6. Hy vọng và hành động với thụ tạo trước hết có nghĩa là hợp lực và đồng hành với tất cả mọi người nam nữ có thiện chí. Bằng cách này, chúng ta có thể giúp suy nghĩ lại, “vấn đề quyền lực con người, về ý nghĩa và giới hạn của nó. Quả thực, quyền lực của chúng ta đã phát triển chóng mặt chỉ trong vài thập niên. Chúng ta đã đạt được những tiến bộ công nghệ ấn tượng và đáng kinh ngạc, nhưng không nhận ra rằng, cùng lúc đó, chúng ta đã trở nên cực kỳ nguy hiểm, có khả năng gây hại cho sự sống của nhiều sinh vật cũng như cho sự sống còn của chính chúng ta” (Laudate Deum, 28). Sức mạnh không được kiểm soát sẽ trở nên tàn ác và sau đó quay lại chống chúng ta. Vì vậy, ngày nay có một nhu cầu cấp bách là đặt ra những giới hạn đạo đức cho sự phát triển của trí tuệ nhân tạo, vì khả năng tính toán và mô phỏng của nó có thể được sử dụng để thống trị nhân loại và thiên nhiên, thay vì được khai thác để phục vụ hòa bình và phát triển toàn diện (x. [Sứ điệp Ngày Thế giới Hòa bình 2024](#)).

7. “Chúa Thánh Thần đồng hành với chúng ta trong mọi khoảnh khắc của cuộc sống”. Điều này được các em thiếu nhi quy tụ tại Quảng trường Thánh Phêrô hiểu rõ trong Ngày Thế giới Trẻ em lần thứ nhất, được tổ chức vào Chúa nhật Lễ Chúa Ba Ngôi. Thiên Chúa không phải là một khái niệm trừu tượng về sự vô hạn, mà là Cha yêu thương, là Con, Đáng là bạn và là Đáng cứu chuộc mọi người, và là Chúa Thánh Thần, Đáng dẫn dắt từng bước chân chúng ta trên con đường bác ái. Việc vâng phục Thánh Thần tình yêu thay đổi hoàn toàn cách chúng ta suy nghĩ: từ “những kẻ săn mồi”, chúng ta trở thành “những người làm vườn”. Trái đất được giao phó cho chúng ta chăm sóc nhưng vẫn thuộc về Thiên Chúa (x. Lv 25,23). Đây là “chủ nghĩa thần học lấy con người làm trung tâm” đánh dấu truyền thống Do Thái-Kitô giáo. Đòi quyền sở hữu và thống trị thiên nhiên, thao túng nó theo ý muốn, do đó thể hiện một hình thức thờ ngẫu tượng, một phiên bản Prômêtê của

con người, say sưa với quyền lực kỹ trị của mình, ngạo mạn đặt trái đất vào tình trạng “bị thất sủng”, bị tước mất ân sủng của Thiên Chúa. Thật vậy, nếu ân sủng của Thiên Chúa là Chúa Giêsu, Đấng đã chết và sống lại, thì những lời của Đức Bê-nê-đi-cô XVI thật đúng khi nói: “Không phải là khoa học giải thoát con người: con người được giải thoát bởi tình yêu” (*Spe Salvi*, 26), tình yêu của Thiên Chúa trong Đức Kitô, từ đó không có gì và không ai có thể tách rời chúng ta (x. Rm 8,38-39). Vì vậy, thụ tạo không đứng yên hay khép kín trong chính nó, mà liên tục hướng tới tương lai của nó. Ngày nay, nhờ những khám phá của vật lý đương đại, mối liên hệ giữa vật chất và tinh thần tự xuất hiện theo cách ngày càng thú vị đối với sự hiểu biết của chúng ta.

8. Do đó, việc bảo vệ thụ tạo không chỉ là một vấn đề đạo đức mà còn là một vấn đề có tính thần học vượt trội, vì đây là điểm giao thoa giữa mâu nhiệm con người và mâu nhiệm Thiên Chúa. Sự giao thoa này có thể được gọi là “sáng tạo”, vì nó bắt nguồn từ hành động yêu thương mà qua đó Thiên Chúa đã tạo dựng con người trong Đức Kitô. Hành động sáng tạo đó của Thiên Chúa tạo điều kiện và đặt nền tảng cho tự do và đạo đức trong mọi hoạt động của nhân loại. Chúng ta tự do chính vì chúng ta được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa là Đức Giêsu Kitô, và do đó, chúng ta là “đại diện” cho thụ tạo trong chính Đức Kitô. Một động lực siêu việt (thần học-đạo đức) thúc đẩy các Kitô hữu dần thân cận với công lý và hòa bình trên thế giới, không chỉ thông qua mục đích phổ quát của những điều tốt lành. Đây là vấn đề về sự mặc khải của con cái Thiên Chúa mà thụ tạo đang chờ đợi, rên siết như sắp sinh nở. Điều này không chỉ liên quan đến cuộc sống trần thế của chúng ta trong lịch sử, mà còn và trên hết, đến tương lai của chúng ta trong Nước Trời, ngày cánh chung hạnh phúc của chúng ta, thiên đàng hòa bình của chúng ta, trong Đức Kitô, Chúa của vũ trụ, Đấng đã chịu đóng đinh và phục sinh vì tình yêu.

9. Hy vọng và hành động với thụ tạo có nghĩa là sống một đức tin nhập thể, một đức tin có thể đi vào “thân xác” đau khổ và đầy hy vọng của người khác, bằng cách chia sẻ niềm mong chờ về sự phục sinh của thân xác mà các tín hữu đã được định trước trong Đức Kitô. Trong Chúa Giêsu, Người Con vĩnh cửu đã mặc lấy xác phàm, chúng ta thực sự là con cái của Chúa Cha. Nhờ đức tin và phép rửa, đời sống trong Thần Khí của chúng ta bắt đầu (x. Rm 8,2), một đời sống thánh thiện, sống như con cái Chúa Cha, như Chúa Giêsu (x. Rm 8,14-17), vì nhờ quyền năng Chúa Thánh Thần, Đức Kitô sống trong chúng ta (x. Gl 2,20). Bằng cách này, cuộc sống của chúng ta có thể trở thành một bài ca tình yêu dành cho Thiên Chúa, cho nhân loại, với và cho thụ tạo, và tìm thấy sự trọn vẹn trong sự thánh thiện [\[3\]](#).

***Rôma, Đền thờ Thánh Gioan Latêranô, ngày 27 tháng 6 năm 2024.***

**PHANXICÔ**

## ĂN GÌ CHÚNG TA SẼ ĐƯỢC TRƯỜNG SINH BẤT TỬ?

*“Tôi là Bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn Bánh này sẽ được sống muôn đời. Và Bánh Tôi sẽ ban tặng chính là thịt Tôi đây, để cho thế gian được sống” (Ga 6,51).*

Chúng ta cũng suy gẫm về câu nói này của Đức Giê-su.

Đức Giê-su nói: “Tôi là Bánh hằng sống từ trời xuống”. Có nghĩa là Đức Giê-su từ trời xuống. Và chính Ngài là “Bánh” để chúng ta “Ăn”. Bánh đó lại chính là THỊT của Ngài. Vì Ngài là Bánh từ trời; là Bánh hằng sống, nên ai ăn Bánh này sẽ được sống đời đời.

Điều này làm chúng ta nhớ đến bộ phim Tây Du Ký. Trong bộ phim này, các ma quái đồn rằng, ăn thịt Đường Tam Tạng là được trường sinh bất tử. Nên chúng ra sức tăng cường tìm kiếm để được trường sinh bất tử. Chúng ta coi qua, mặc dù đó chỉ là phim, nhưng cũng cho thấy một niềm tin ăn một cái gì đó có thể trường sinh bất tử. Âu đó cũng là ước mơ của loài người chúng ta. Đó là được trường sinh bất tử; không phải chết.

Điều đó đã thành hiện thực nơi con người Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta. Đức Giê-su Ki-tô đã nói: “Tôi là Bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn Bánh này sẽ được sống muôn đời. Và Bánh Tôi sẽ ban tặng chính là thịt Tôi đây, để cho thế gian được sống”. Nếu các ma quái trong phim Tây Du Ký mà nghe được lời này, chắc chúng ta lại đi đến nước Israel săn lùng Đức Giê-su mà ăn để được trường sinh bất tử quá !!!!

Trong niềm tin của Giáo Hội Công Giáo, tin Lời Đức Giê-su nói đây về bí tích Thánh Thể, chứ không theo nghĩa đen, tức là không xẻo thịt của Đức Ki-tô Giê-su mà ăn như ăn thịt gà, thịt heo.

Trong sách Giáo Lý Công Giáo có viết: “Bí tích Thánh Thể vừa đúc kết vừa tổng hợp đức tin của chúng ta”(x. GLCG, số 1327). Điều này có ý nghĩa gì, chúng ta cùng tìm hiểu. Hiểu nôm na, câu này giáo lý của Giáo Hội muốn nói, nơi Bí Tích Thánh Thể, người tín hữu Công Giáo chúng ta biểu thị lòng tin của mình và thể hiện đức tin của mình.

1. Bí tích Thánh Thể đúc kết đức tin của chúng ta.

Đức tin của người Tín Hữu Công Giáo chúng ta, tin rằng Đức Giê-su là : “Con Một sinh bởi Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa;



Ánh Sáng bởi Ánh Sáng; Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không được tạo thành. Đồng bản thể với Đức Chúa Cha. Bởi phép Chúa Thánh Thần, Người đã nhập thể trong lòng Đức Ma-ri-a và đã làm người”(Kinh Tin Kính).

Điều đó cho thấy, chúng ta tin Đức Giê-su từ trời xuống thế. Người là Thiên Chúa hằng sống và đã được sinh ra làm một con người. Nơi Đức Giê-su có hai bản tính: bản tính Thiên Chúa và bản tính loài người. Đức Giê-su từ trời xuống thế để dẫn đưa con người chúng ta về quê trời.

Hơn nữa, Ngài chính là Ngôi Lời của Thiên Chúa: “Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta”(x. Ga 1, 14). “Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời và Ngôi Lời là Thiên Chúa. Nhờ Ngôi Lời, vạn vật được tạo thành. Điều đã được tạo thành ở nơi Người là sự sống”(x. Ga 1, 1;2;3;4).

Thử tạo thiên lập địa, Thiên Chúa đã nhờ Ngôi Lời mà tạo dựng nên vũ trụ; Ngôi Lời đó đã xuống thế làm người. Từ không mà Thiên Chúa nhờ Ngôi Lời tạo dựng vạn vật, thì từ vật này làm ra vật kia thì đâu có gì là khó khăn. Ngôi Lời Thiên Chúa đã biến bánh thành Mình Người làm của ăn cho con người chúng ta trong bí tích Thánh Thể.

Người cầm lấy bánh mà nói: “Đây là Mình Thầy sẽ bị nộp vì các con”. Sau lời nói này của Đức Giê-su, thì bánh không còn là bánh nữa mà đã biến thể thành Mình của Đức Giê-su. Nếu Đức Giê-su không phải là Thiên Chúa, thì bánh không thể biến thể thành Mình; thành Thịt của Đức Giê-su Ki-tô được.

Cũng vậy, ngày nay, trong Thánh Lễ, khi Linh Mục đọc Lời Truyền Phép, tức là đọc đúng những Lời của Đức Giê-su, thì bánh được biến thể thành Mình của Đức Giê-su; thành Bánh Hằng Sống, để ai ăn Bánh này thì được sống đời đời. Vì “Trong Bí tích cực thánh, có sự hiện diện đích thực, thực sự và bản thể của Mình và Máu Đức Ki-tô; cùng với linh hồn và thiên tính của Người, nghĩa là Đức Ki-tô trọn vẹn. Nơi đây có Đức Ki-tô, vừa là Thiên Chúa vừa là con người, hiện diện trọn vẹn”(x. GLCG, số 1374).

Người tín hữu công Giáo chỉ rước Mình Thánh Chúa thôi, thì có rước trọn vẹn con người của Đức Ki-tô không? Chúng ta thấy, Thịt còn sống thì sẽ có những mạch máu; nghĩa là có máu trong đó. Chúa Giê-su nói Bánh Hằng Sống, tức Thịt Hằng Sống thì đương nhiên cũng có Máu trong đó, nên người tín hữu không phải

lo. Vì “Chúa Ki-tô hiện diện dưới mỗi hình Bánh hình Rượu, vì thế khi rước lễ dưới hình Bánh mà thôi vẫn đem lại cho ta trọn vẹn hiệu quả ân sủng của bí tích Thánh Thể”(x. GLCG, số 1390).

Đó là Đức Tin của Giáo Hội Công Giáo về bí tích Thánh Thể. Đó cũng là Đức Tin của người Tín Hữu Công Giáo chúng ta. Chúng ta thấy, muốn tin vào bí tích Thánh Thể không phải cứ thưa “A-men” là xong. Không. Đó cả là một niềm tin sâu xa và sâu sắc vào Thiên Chúa. Nên có thể nói rằng: Bí tích Thánh Thể đúc kết đức tin của người tín hữu công giáo chúng ta đó, chứ không phải chuyện chơi.

2. Bí tích Thánh Thể tổng hợp đức tin của chúng ta.

Đời sống Đức Tin của người tín hữu công giáo chúng ta có mục đích là Hiệp thông với đời sống của Thiên Chúa, hiệp nhất với Dân Chúa và tôn thờ Thiên Chúa nhờ Đức Giê-su Ki-tô. Tổng hợp đức tin của chúng ta là thế.

Trong khi “Bí Tích Thánh Thể biểu thị và thể hiện chính thực chất của Hội Thánh là Hiệp thông đời sống với Thiên Chúa và hiệp nhất Dân Thiên Chúa. Việc Thiên Chúa thánh hóa trần gian trong Chúa Ki-tô, cũng như việc con người trong Thánh Thần, tôn thờ Chúa Ki-tô và nhờ Người tôn thờ chính Chúa Cha, cùng đạt tới tột đỉnh trong bí tích Thánh Thể”(x. GLCG, số 1325).

Như vậy, rõ ràng, Bí tích Thánh Thể tổng hợp đức tin của Giáo Hội, cũng như tổng hợp đức tin của người tín hữu chúng ta rồi.

Vậy, chúng ta hãy tin vào Đức Giê-su Ki-tô, Đấng vừa là Thiên Chúa, vừa là con người. Lòng tin đó được biểu hiện qua việc rước lễ; qua việc rước Mình Thánh Đức Ki-tô. Chúng ta không cần đi săn lùng ở đâu cả. Chúng ta chỉ cần siêng năng tham dự Thánh Lễ và giữ mình trong sạch khỏi tội nặng, là chúng ta được “ăn thịt” Chúa thôi. Chúng ta sẽ được sống bình an ở đời này và đời sau chúng ta được sống hạnh phúc mãi mãi với Chúa trên quê trời.

Ăn gì, con người chúng ta sẽ được trường sinh bất tử đây? Ma quái thì muốn ăn thịt Đường Tam Tạng để được trường sinh bất tử. Còn người Tín Hữu Công Giáo chúng ta thì muốn ăn THỊT ĐỨC GIÊ-SU KI TÔ để được sống dồi dào; được sống vui, sống khỏe ở trên thế gian và được sống muôn đời trên thiên đàng. He He !!!!!

***Lm. Bosco Dương Trung Tín***

## CHUYỆN ĐỜI - CHUYỆN ĐẠO

### Chuyện đời:

Chuyện được thuật lại: Một Kinh sư Do Thái (Rabbi) bị cầm tù ở Rô-ma. Trong tù, ông chỉ được ăn uống ở mức tối thiểu để kéo dài cuộc sống thôi. Thời gian trôi qua, vị Kinh sư ấy ngày càng yếu dần; cuối cùng người ta buộc phải mời bác sĩ đến khám bệnh cho ông. Sau khi chẩn đoán, bác sĩ bảo rằng cơ thể tù nhân này bị thiếu nước trầm trọng. Nghe thế, toàn ban quản lý nhà tù không hiểu tại sao vị Kinh sư ấy lại có thể thiếu nước, bởi vì lượng nước mỗi ngày tuy tối thiểu nhưng vẫn tương đối đủ chứ đâu đến nỗi tẻ! Ngay sau đó, lính gác chú ý quan sát người tù này một cách kỹ lưỡng hơn để xem ông ta làm gì với lượng nước được cung cấp mỗi ngày. Sau cùng người ta đã khám phá ra bí mật là: vị Kinh sư Do Thái này đã sử dụng phần lớn số lượng nước để rửa tay theo nghi thức Do Thái giáo trước khi ăn và cầu nguyện. Như thế đương nhiên ông ta không còn đủ nước để uống!

### Chuyện đạo:

Một lần nọ, có cô gái không cùng niềm tin Công giáo đến nhà thờ với bạn bè của mình. Khi cô bước vào, một người đàn ông với trách nhiệm hướng dẫn trong nhà thờ tiến lại đứng trước mặt, ngăn cản: “Cô không thể vào đây được, mời cô ra ngoài!” Cô gái hỏi tại sao thì được giải thích là: “Chúng tôi không chấp nhận kiểu ăn mặc như cô”. Người bạn của cô (người có đạo) mới phân trần: “Cô ấy là người khác đạo, chưa biết quy định ăn mặc của chúng ta, xin cho cô ấy ở lại ạ!” Được biết quy định của giáo xứ này là vào ngày lễ Chúa nhật, mọi người phụ nữ phải mặc áo dài...trong khi cô gái này lại mặc áo sát nách. Sau khi nghe lời giải thích, vị chức trách ấy càng gắt gao hơn: “Tôi bảo người Công giáo chúng ta không chấp nhận kiểu ăn mặc như thế khi đi tham dự Thánh lễ”.

Cô gái đó xấu hổ bước vội ra khỏi nhà thờ vì bao ánh mắt đang hướng nhìn về cô. Thật sự cô gái rất buồn và thất vọng. Từ hôm ấy, cô chẳng mấy thiện cảm với người Công giáo, thậm chí còn tức giận nữa. Và cũng kể từ đó, cô không bao giờ đặt chân đến nhà thờ nữa.

*Lm. Xuân Hy Vọng*

## **BÁNH THÁNH NUÔI HỒN**

*Lạy Chúa Giê-su Ki-tô  
Đơn sơ trầm lắng tỏ lộ yêu thương  
Trong bánh-rượu hằng nấu nướng  
Chính thật Bánh Thánh phi thường dường bao!  
Bánh nuôi hồn tỵ trời cao  
Trở nên tôi tớ, ai nào thấu chăng?  
Xin cho con biết siêng năng  
Mỗi lần rước Chúa, ân cần trao ban  
Được Chúa biến đổi, bình an  
Ra đi làm chứng muôn vàn hồng ân.*

**Lm. Xuân Hy Vọng**

## **ĐẾN VỚI THÁNH THỂ**

Mỗi khi con đến với Chúa  
Đợi chờ, khắc khoải, chan chứa lòng con.  
Ăn thân bé nhỏ sắt son,  
Tâm hồn con đã ni non bao lần.  
Nuôi con khôn lớn muôn phần,  
Dịu hiền biến đổi, thánh ân tuôn tràn.  
Trong Chúa con sống bình an,  
Rao truyền chẳng ngại thế gian xoay vần.  
Một đời con mãi ăn năn  
Yêu thương tha thiết, ân cần chia san.

**Lm. Xuân Hy Vọng**

**MỪNG KÍNH TỔNG LÃNH THIÊN THẦN**

Hợp cùng chư thánh ca vang  
Thiên Thần Tổng Lãnh vinh quang thiên đường.

Một lòng thờ phượng, yêu thương  
Tựa nương bên Chúa, quê hương cửu trùng.

Đoàn con xin được tương phùng  
Ngợi khen hoan chúc hoà chung tiếng đàn.

**Mi-ca-e** mang bình an

“Ai bằng Thiên Chúa chứa chan vĩnh hằng?”

Đẹp tan ma quỷ vong ân

Ra tay nâng đỡ thế trần mãi mê.

Cám dỗ tràn lan ê chề

Xin Ngài thương giúp, đưa về dưỡng nuôi.

Sứ thần loan báo tin vui

**Gab-ri-en** hỡi, tới lui đồng hành.

Truyền tin cho Mẹ phúc anh

“Mẹ là Mẹ Chúa, Thánh danh muôn đời!”

“Xin vâng” Mẹ đáp trọn lời

“Tôi là tôi tá Chúa Trời cao sang”

Một đời không màng vinh quang

Danh y thiên giới, lên đàng thực thi

**Ra-pha-en** chữa Tô-bi (-a)

Ra tay cứu giúp tử bi muôn phần

Tạ ơn Tổng lãnh thiên thần

Vâng lời Thiên ý, ân cần viếng thăm

Dấu cho sứ mệnh âm thầm

Chữa lành hồn xác, hạt mầm trở sinh

Dạy cho con biết hy sinh

Tín trung, trung tín vẹn tình yêu thương.

*Lm. Xuân Hy Vọng*

## THIÊN SỨ KÍNH TÔN

*Hân hoan ca mừng Thiên sứ hùng anh  
Vâng nghe lời Chúa, trọn đời tín trung  
Đẫn đưa con cái về nơi Chí Tôn  
Không ngừng hoan chúc, ngợi khen quang vinh.*

**Mi-ca-e** Tổng thiên thần uy linh  
*Trận chiến ba thù rạng rỡ anh minh  
Tiên phong xông pha với các đạo binh  
Diệt tan bội phản, tôn thờ Chúa thôi.*

**Gab-ri-el** Thiên sứ đến truyền loan  
*“Mẹ đầy ân phúc, hạ sinh Ngôi Lời!”  
Khởi đầu thời khắc bình minh rạng ngời  
Trần hoàn khắp chốn vui mừng hợp ca.*

**Ra-pha-el** Linh dượng Thiên Chúa ta  
*Ngài được sai phái chữa Tô-bi-a  
An ủi, dẫn dắt muôn người gần xa  
Kính thờ Thiên Chúa, trọn đời mến yêu.*

**Lm. Xuân Hy Vọng**

Mừng kính lễ Các Tổng lãnh Thiên Thần (29.09)

## ĐẾN để NGHE; NGHE rồi ĂN; ĂN để TIN

*“Các ông hãy ra công làm việc, không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực trường tồn đem lại phúc trường sinh” (Ga 6,27).*

Đức Ki-tô nói câu này trong bối cảnh, những người được Chúa cho ăn no. Họ lại đi tìm đến Chúa. Đương nhiên, Chúa biết họ tìm đến với ngài vì lý do gì. Đó là họ được ăn no mà không phải làm việc vất vả. Việc Chúa hóa bánh ra nhiều để nuôi đám đông dân chúng chỉ là tức thời. Nghĩa là với thời điểm trời đã chiều tối và ở đó cũng là nơi chẳng có hàng quán gì. Còn bình thường, thì dân chúng phải đi làm để có của ăn.

Dù vậy, Chúa cũng cảnh báo họ cũng như cảnh báo mỗi người chúng ta, có làm việc thì cũng đừng chỉ vì của ăn mau hư nát mà thôi, nhưng còn phải làm việc vì của ăn không hư nát đem lại phúc trường sinh nữa. Của ăn mau hư nát là bánh mì; là gạo hay các thứ trái cây,... Chúng ta ăn vào thì khoảng 2 hay 3 tiếng đồng hồ là chúng được tiêu hóa hết, lấy chất bổ nuôi sống cơ thể. Điều này cũng cần thiết để duy trì sự sống.

Của ăn không hư nát, đem lại phúc trường sinh, không chỉ là Thánh Thể mà còn là chính Đức Giê-su Ki-tô nữa. Chúng ta không chỉ rước Thánh Thể là xong; là yên chí, ta có được phúc trường sinh. Không. Đó chỉ là bí tích; là dấu chỉ cho chúng ta cảm nhận được lương thực trường tồn; đem lại phúc trường sinh, khi chúng ta ĂN. Không chỉ chúng ta ĂN; mà chúng ta còn NGHE nữa. Tức là nghe Lời Chúa nói. Chúa nói: “Ai ĐẾN với Tôi, không hề phải đó và ai TIN vào Tôi, không phải khát bao giờ”(x. Ga 6,35).

Những người được ăn bánh no nê, hỏi Chúa: “Chúng tôi phải làm việc gì để có của ăn đem lại phúc trường sinh? Chúa trả lời: “Hãy TIN vào Đấng Thiên Chúa sai đến”(x. Ga 6,29). Việc TIN vào Đức Giê-su Ki-tô, đó chính là việc Thiên Chúa muốn. Tôi ghi: “chúng tôi phải làm gì để có của ăn đem lại phúc trường sinh”, chứ không ghi: “Chúng tôi phải làm gì để thực hiện điều Thiên Chúa muốn”. Vì theo mạch văn, thì phải ghi như vậy mới logic. Chứ tự nhiên họ lại hỏi “việc thực hiện điều Thiên Chúa muốn”, thì không hợp chút nào.

Chúng ta cùng tìm hiểu câu Đức Giê-su nói: ““Ai ĐẾN với Tôi, không hề phải đó và ai TIN vào Tôi, không phải khát bao giờ””.

Ai ĐẾN với Chúa sẽ được Chúa ban ân sủng, sức mạnh, khôn ngoan, an bình, hạnh phúc, niềm vui, để ta làm việc. Có làm việc thì ta có lương; có tiền, nên ta không phải đói. Ai TIN vào Chúa, tức là vâng nghe Chúa; nghe và thực hành Lời

Chúa dạy, họ sẽ không còn “khao khát” tiền tài, của cải hay danh vọng trần gian nữa và “đã khát” phúc trường sinh, vì họ đã có phúc trường sinh ngay từ đời này; ngày từ bây giờ rồi.

Như vậy, chúng ta có 4 động từ hay 4 việc phải làm. Đó là ĐẾN-ĂN-NGHE và TIN. Chúng ta ĐẾN với Chúa để ĂN; ĂN để NGHE; NGHE để TIN. Chúng ta ĐẾN với Chúa để ĂN Bánh Thánh Thể; để NGHE Lời Chúa và để TIN vào Chúa.

Chúng ta “Đến với Chúa”, có nghĩa là tự bản thân ta, chúng ta không có sự sống đời đời. Chúa mới có sự sống đời đời. Nên chúng ta đến với Chúa là để lãnh nhận sự sống đời đời.

Chúng ta “Ăn Thánh Thể”, vì “Chúa chính là Bánh Trường Sinh”: “Ai không ăn Thịt và uống Máu Con Người, thì không có sự sống (đời đời) nơi mình”(x. Ga 6, 53).

Chúng ta “NGHE LỜI CHÚA”, vì Lời Chúa là LỜI HẰNG SỐNG: “Thưa Thầy, bỏ Thầy chúng con biết theo ai. Thầy mới có những Lời đem lại sự sống đời đời”(x. Ga 6, 67) và “Thần Khí mới làm cho sống, chứ xác thịt chẳng có ích gì. Lời Thầy nói với anh em là Thần Khí và là Sự sống (đời đời)(x. GA 6, 63).

Chúng ta “TIN vào Chúa”. Vì chỉ có Chúa là Đáng, đáng cho chúng ta tin thôi. Chỉ có Chúa là người dám hy sinh sự sống mình cho chúng ta. Ngài làm mọi việc; nói mọi Lời vì ích lợi cho chúng ta mà thôi. Ngài muốn cho chúng ta luôn được vui sướng và hạnh phúc cả đời này lẫn đời sau. Ngài đã chuẩn bị; đã làm tất cả rồi. Ngài không nói dối; không lừa gạt chúng ta.

Vấn đề là ĂN trước hay NGHE trước? Đám đông dân chúng NGHE trước rồi ĂN sau. Tâm lý con người chúng ta, nói ĐẾN ĂN là thích; chứ nói ĐẾN NGHE thì không đến đâu. Nhưng trước khi ĂN cũng phải NGHE vài LỜI chứ, chẳng lẽ đến là cầm đầu vô ăn, coi sao đặng !!!

Vậy, chúng ta hãy nghe và thực hành Lời Chúa dạy hôm nay. Nghĩa là :Hãy ra công làm việc, KHÔNG CHỈ, vì của ăn mau hư nát, nhưng còn vì của ăn trường tồn, đem lại hạnh phúc trường sinh ở đời sau nữa. Đúng như Lời Chúa nói: “Người ta sống không nguyên bởi bánh, nhưng còn sống bởi mọi Lời do miệng Thiên Chúa phán ra”(x. Mt 4,4).

Muốn được vậy, chúng ta phải ĐẾN với Chúa; NGHE Lời Chúa; ĂN Thánh Thể và TIN vào Chúa. Chúng ta phải ĐẾN để NGHE; NGHE rồi ĂN; ĂN để TIN vào Chúa nha bạn !!! chúng ta sẽ có **Sức Sống Đời Đời** ở đời này và **Sự Sống Đời Đời** trên quê trời.

*Lm. Bosco Dương Trung Tín*



## MỘT CUỘC SỐNG BÌNH AN VÀ MỘT CUỘC ĐÒI HẠNH PHÚC

*“Tôi khuyên nhủ anh em hãy sống cho xứng với ơn kêu gọi mà Thiên Chúa đã ban cho anh em” (Ep 4,1).*

Trước hết chúng ta cùng tìm hiểu xem “ơn kêu gọi” mà Thiên Chúa ban cho chúng ta là gì?

“Ơn kêu gọi” đây, không phải là ơn gọi tu trì: Tu Sĩ hay Linh Mục, mà là điều Chúa kêu gọi mọi người chúng ta. Theo tôi, Chúa kêu gọi mỗi người chúng ta **NÊN THÁNH**: “Các ngươi hãy nên thánh, vì Ta là Đấng thánh”(x. Lv 20,7); **NÊN HOÀN THIỆN**: “Anh em hãy nên hoàn thiện như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện”(x. Mt 5,48). Và **CÓ LÒNG NHÂN TỪ**: “Anh em hãy có lòng nhân từ như Cha anh em trên trời là Đấng nhân từ”(x. Lc 6,36).

Sau là chúng ta tìm hiểu “Sống cho xứng” nghĩa là gì?

“Xứng” đây không phải là “Xứng đáng” mà là “Xứng hợp”. Vì không ai trong con người chúng ta dám nói là mình “xứng đáng” với ơn Chúa kêu gọi cả. “Sống cho xứng” là sống cho tương xứng; sống cho phù hợp với điều Chúa kêu gọi chúng ta sống; sống cho đúng với ơn Chúa kêu gọi chúng ta.

Ví dụ, Chúa nói: “Ai yêu cha, yêu mẹ hơn Thầy thì không xứng với Thầy. Ai yêu con trai, con gái hơn Thầy thì không xứng với Thầy”(x. Mt 10,37). Ở đây, chúng ta thấy có thứ tự. Chúa phải trên hết, rồi mới đến cha mẹ, con cái. Nên ai mà yêu cha mẹ hơn Chúa thì không xứng với Chúa. Nếu mà còn yêu con cái hơn Chúa nữa thì đương nhiên không xứng với Chúa. Đặt không đúng người; không đúng chỗ.; không đúng giờ, chúng ta biết kết quả ra sao hi? Không đúng giờ, sẽ trễ chuyến tàu; không đúng chỗ sẽ lạc mất của và không đúng người sẽ gây hậu quả khôn lường.

Chúa nói: “Ai không vác thập giá mình mà theo Ta, thì không xứng với Ta”(x. Mt 10, 38). Nếu ta mà cứ đòi vác thập giá Chúa mà theo Chúa thì không xứng với Chúa. Thập giá của Chúa thì Chúa đã vác rồi, không cần chúng ta vác nữa. Điều cần bây giờ là chúng ta vác thập giá mình, chứ không phải vác thập giá Chúa làm chi. Lại nữa, mình cứ đòi vác thập giá Chúa, còn thập giá mình thì ai vác? Làm không đúng việc thì hậu quả thế nào, chúng ta biết rõ. Coi chừng, “Ăn cơm nhà, vác ngà voi”; mất công vô ích đấy.

Chúa nói: “Nhà nào xứng hợp lãnh nhận sự bình an, thì sự bình an sẽ đến với họ”(x. Mt 10-,13). Nhà đây ám chỉ những người trong nhà đó; trong gia đình đó; điều đó có nghĩa là những người trong nhà đó; những người trong gia đình đó, có tâm hồn hòa bình, thì họ sẽ lãnh nhận được sự bình an; còn những người đó, có

tâm địa gian ác; hận thù, chia rẽ, đổ ky, ghen ghét thì đương nhiên họ không nhận được sự bình an. Xứng hợp đây chính là sự phù hợp.

Vậy, để nên thánh nên thiện, chúng ta phải “Ăn ở thật khiêm tốn, hiền từ và nhẫn nại; lấy tình bác ái mà chịu đựng lẫn nhau”(2Cor 4,2).

Chúa kêu gọi mỗi người chúng ta nên thánh nên thiện, nên chúng ta phải ăn ở thật khiêm tốn, hiền từ, nhẫn nại và chịu đựng lẫn nhau. Thế mới xứng; thế mới đúng; thế mới hợp. Ta mà kiêu ngạo; tự cao, tự đại; dữ dằn; cộc cằn; khó chịu thì không hợp với ơn Chúa kêu gọi và chắc chắn, chúng ta sẽ không nên thánh, nên thiện mà nên qui sứ thôi.

Để nên hoàn thiện, chúng ta phải “tha thiết duy trì sự hiệp nhất mà Thần Khí đem lại, bằng cách ăn ở thuận hòa, gắn bó với nhau”(2Cor 4,3). Chúa kêu gọi chúng ta nên hoàn thiện, thì chúng ta phải duy trì sự hiệp nhất, bằng cách ăn ở hòa thuận, gắn bó với nhau. Ta mà cứ đi nói hành nói xấu; cứ đi “soi bị thóc, chọc bị gạo”; gây chia rẽ, bất hòa; ganh tị, hơn thua với người khác; đi đến đâu thì chia bè, kéo phái; cứ chọc gậy vào bánh xe; việc mình không làm cứ đi soi mói việc của người khác, thì không hợp với ơn Chúa kêu gọi và đương nhiên chúng ta sẽ không nên hoàn thiện được rồi.

Để có lòng nhân từ, chúng ta phải “chia sẻ một niềm hy vọng”(2Cor 4,4). Vì chúng ta chỉ có một Thân Thể; một Thần Khí; chỉ một Chúa; một Phép Rửa; một Đức Tin. Chúa kêu gọi chúng ta phải có lòng nhân từ, nên chúng ta phải có sự chia sẻ; sẻ chia. Chúng ta chia sẻ những gì mình có và sẻ chia những gì mình biết. Từ những kiến thức trên nhà trường; đến những kinh nghiệm trong cuộc sống; trong công việc làm ăn; cũng như trong ơn gọi tu trì hay gia đình.

Về vấn đề chia sẻ này, chúng ta phải “khôn như rắn và đơn sơ như bò cào” như Chúa dạy mới được, không thì coi chừng bị tác dụng ngược. Đơn sơ là ta muốn chia sẻ tất cả những gì mình biết; những gì mình có. Khôn là phải biết họ là người thế nào mới chia sẻ. Gặp người chuyên “bán đứng” bạn bè; bán đứng anh em mà nói cho họ biết những gì mình có thì giống như “giao trứng cho ác” rồi. “Quân ta đánh quân mình” chết không kịp ngáp. Gặp kẻ độc ác, mà sẻ chia những kinh nghiệm, thì đến một lúc nào đó, coi chừng “Gậy ông lại đập lưng ông” thôi. Nên muốn chia sẻ thì phải chia sẻ cho đúng người, đúng việc, đúng nơi mới sinh hiệu quả. Người ta sẽ biết ơn; coi như ân nhân cứu mạng; họ trân quý những kinh nghiệm mình sẻ chia cho họ và dù họ có bị thế nào, họ không bao giờ phản ta hay làm hại ta đâu.

Vậy, chúng ta hãy sống cho xứng với ơn kêu gọi mà Chúa đã ban cho chúng ta, để chúng ta nên thánh nên thiện; nên hoàn thiện và có lòng nhân từ. Chúng ta sẽ có một cuộc sống bình an và một cuộc đời hạnh phúc đó bạn !!!

## NGÔN NGỮ TÔN GIÁO

***Chúng ta cần phải đọc lại cuộc đối thoại của Chúa Giêsu với thánh Phêrô ở trang cuối của Tin Mừng Gioan. Ba lần Chúa Giêsu hỏi Phêrô: “Anh có yêu mến Thầy không?” và sau đó Chúa nói với Phêrô: “Hãy chẵn đất chiêm của Thầy” (x. Ga 21 15-19). “Chiêm của Thầy” chứ không phải “chiên của anh”.***

Đức hồng y Luis Tagle có lần nêu câu hỏi trong một bài thuyết trình rằng rất nhiều hình ảnh được vận dụng trong Kinh Thánh là những hình ảnh của đời sống nông thôn, làm sao để con người thời công nghệ hiện nay có thể hiểu được? Câu hỏi của ngài rất đáng quan tâm. Trong Kinh Thánh Cựu Ước cũng như Tân Ước, những hình ảnh như đồng ruộng, lúa và cỏ lùng, gieo hạt, cánh hoa ngoài đồng, cánh chim tung trời... tất cả đều liên quan đến thời nông nghiệp. Hơn nữa, có những hình ảnh của đời sống nông thôn không những được dùng trong Kinh Thánh mà còn ăn sâu vào sinh hoạt của Hội Thánh cho đến ngày nay, chẳng hạn hình ảnh con chiên và những từ ngữ quen thuộc trong đời sống Hội Thánh như đàn chiên, mục tử, chủ chăn, lời chủ chăn... Liệu những từ ngữ ấy có được hiểu đúng như Kinh Thánh muốn không hay cũng có khi bị hiểu sai, hiểu lầm, kể cả lạm dụng? Bài viết này không có tham vọng nghiên cứu tường tận vấn đề từ nhiều góc cạnh, nhưng chỉ chia sẻ vài ghi nhận và suy nghĩ.

Trước hết về **Kinh Thánh và ngôn ngữ nhân loại**. Thiên Chúa là Đấng vô hình nhưng để con người có thể hiểu được tâm lòng và dự định của Ngài, Thiên Chúa phải dùng ngôn ngữ của con người. Gắn liền với ngôn ngữ là những hình ảnh và kinh nghiệm sống của con người. Với người dân Do Thái cách đây hai ngàn năm, còn hình ảnh nào quen thuộc và gần gũi cho bằng hình ảnh mục tử và đàn chiên, và Kinh Thánh vận dụng hình ảnh ấy để nói về tương quan giữa Thiên Chúa với Dân của Ngài.

Tuy nhiên, cũng như trong màu nhiệm Nhập Thể, khi Thiên Chúa sử dụng ngôn ngữ nhân loại, Ngài cũng phải chấp nhận những giới hạn của ngôn ngữ ấy: giới hạn về thời gian (cách đây 20 thế kỷ); giới hạn về không gian (nông thôn thay vì thành thị); giới hạn về môi trường văn hóa (ngôn ngữ của một dân)... Cũng vì thế, trong bối cảnh khác về thời gian, không gian, văn hóa, hình ảnh chiên và mục tử có thể bị hiểu sai. Không những người ngoài Công giáo hiểu sai mà có khi cả người Công giáo cũng hiểu không đúng. Nghe đâu có người giải thích “chiên” là con vật để vỗ béo rồi làm thịt và chén! Hoặc hiểu “chiên” là con vật khờ khạo, nhút nhát và người giáo dân được gọi là “con chiên” theo nghĩa đó. Đúng là ngây ngô!

Kể đến là **tương quan giữa chiên và mục tử**. Trong Kinh Thánh, nói đến chiên thì cũng nói đến mục tử và nói về mục tử thì cũng nói đến chiên, vì thế điều được nhấn mạnh là mối tương quan giữa chiên và mục tử. Mối tương quan ấy được vận dụng để làm sáng lên mối tương quan giữa Thiên Chúa và dân của Ngài. Tương quan ấy là tương quan tình yêu, thể hiện qua việc quy tụ, chăm sóc, bảo vệ đàn chiên:

+ Quy tụ: “Nhu mục tử kiểm điểm đàn vật của mình vào ngày người ấy ở giữa đàn chiên bị tấn mác thế nào, thì Ta cũng sẽ kiểm điểm chiên của Ta như vậy” (Ed 34,12)”.

+ Chăm sóc: “Chúa là Mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì” (Tv 22,1); “Ta đến cho chiên được sống và sống dồi dào” (Ga 10,10).

+ Bảo vệ: “Dù qua lũng âm u, tôi sợ gì nguy khốn, vì có Chúa ở cùng” (Tv 22,4); Người làm thuê thấy sói đến thì bỏ chiên mà chạy, còn mục tử nhân lành “hi sinh mạng sống mình cho đàn chiên” (Ga 10,15).

Cuối cùng, cần phải tránh **những lạm dụng** trong cách thi hành chức năng mục tử, ví dụ nghĩ rằng là chủ chăn thì có toàn quyền sinh sát, muốn làm gì thì làm! Đây chẳng phải là “giáo sĩ trị” hay sao? Và đâu phải bây giờ mới có, nhưng trong Cựu Ước đã có rồi: “Nào mục tử không phải chăn dắt đàn chiên sao? Sữa các người uống, len các người mặc, chiên béo tốt thì các người giết, còn đàn chiên lại không lo chăn dắt” (Ed 34,3-4). Chính vì sự lạm dụng như thế nên Chúa phán: “Ta sẽ đòi lại chiên của Ta; Ta sẽ không để chúng chăn dắt chiên, và các mục tử sẽ không còn lo cho mình. Ta sẽ giải thoát các chiên của Ta khỏi miệng chúng, để chiên của Ta không còn làm môi cho chúng nữa” (Ed 34,8-10).

Chúng ta cần phải đọc lại cuộc đối thoại của Chúa Giêsu với thánh Phêrô ở trang cuối của Tin Mừng Gioan. Ba lần Chúa Giêsu hỏi Phêrô: “Anh có yêu mến Thầy không?” và sau đó Chúa nói với Phêrô: “Hãy chăn dắt chiên của Thầy” (x. Ga 21 15-19). “Chiên của Thầy” chứ không phải “chiên của anh”. “Chiên của Chúa” chứ không phải chiên của linh mục hay giám mục nào. Bản thân linh mục hay giám mục cũng là chiên của Chúa thôi, nếu được gọi là mục tử hay chủ chăn là do ơn Chúa ban để chia sẻ chức năng mục tử của Chúa và phục vụ dân của Ngài. Đó là lý do thánh Augustino nói: “Với anh chị em, tôi là Kitô hữu; cho anh chị em, tôi là giám mục”. Hãy là con chiên tốt để có thể là mục tử tốt như lòng Chúa mong ước.

**Gm. Phêrô Nguyễn Văn Khảm**  
Nguồn: [giaophanmytho.net](http://giaophanmytho.net)

## BÁNG BỎ TÔN GIÁO

*Tôi nhớ lại cảnh Chúa Giêsu bị một tên lính tát vào mặt mà nói: “Ông trả lời vị thượng tế như thế sao?” Chúa Giêsu đã không đánh lại nhưng Ngài cũng không câm lặng. Ngài hỏi lại tên lính đã đánh Ngài: “Nếu tôi nói sai, hãy chứng minh xem sai ở chỗ nào; nếu tôi nói phải, sao anh lại đánh tôi?” (Ga 18,22-23)...*

Lễ khai mạc Thế vận hội Olympics Paris 2024 có những phân cảnh chế giễu niềm tin tôn giáo đã gây phản ứng mạnh trên khắp thế giới. Những phản ứng đó đang hạ nhiệt dần, tuy nhiên bản thân sự kiện vẫn chứa nhiều điều đáng suy nghĩ cho người Công giáo.

Trước hết là nỗi đau. Sự kiện xảy ra trên đất Pháp, vốn được gọi là trường nữ của Hội Thánh. Giả như sự báng bỏ tôn giáo diễn ra ở một đất nước mà người Công giáo chiếm thiểu số hoặc mới khai sinh thì còn hiểu được, đằng này lại xảy ra tại Pháp là nơi sản sinh bao vị thánh, bao vị thừa sai, nhiều triết gia và thần học gia nổi tiếng, cũng như nhiều công trình kiến trúc tôn giáo, văn chương, nghệ thuật in đậm ảnh hưởng Kitô giáo.

Hơn nữa, sự kiện lại diễn ra ngay sau khi Tổng giáo phận Paris tổ chức lễ cầu nguyện cho Olympics, có các viên chức chính quyền tham dự, và trong dịp này Đức Tổng giám mục Laurent Ulrich công bố sứ điệp của Đức giáo hoàng Phanxicô với những lời lẽ hết sức tốt đẹp về Olympics: “Các cuộc tranh tài tại Olympics, nếu thực sự là thể thao, có thể là nơi gặp gỡ đặc biệt giữa các dân tộc, kể cả những dân tộc thù địch. Năm vòng tròn nối kết nhau diễn tả tinh thần huynh đệ là đặc điểm của sự kiện Olympics và các cuộc thi đấu thể thao nói chung...Hi vọng Olympics Paris sẽ là cơ hội cho mọi người đến từ khắp nơi trên thế giới khám phá và trân trọng lẫn nhau, phá vỡ những định kiến, thúc đẩy sự tôn trọng thay vì khinh miệt, thúc đẩy tình bằng hữu thay vì thù ghét”.

Trong bối cảnh đó, sự báng bỏ tôn giáo trong lễ khai mạc Olympics được ví như gáo nước lạnh tạt vào mặt người Công giáo, và được truyền đi khắp thế giới qua các phương tiện truyền thông, chẳng trách được sự phẫn nộ của rất nhiều người Công giáo trên thế giới.

Cùng với nỗi đau là lời hỏi: Tại sao có thể xảy ra một chuyện như thế? Phải chăng đây là sự thể hiện điều mà Đức Benedicto XVI gọi là “sự độc tài của chủ nghĩa tương đối”? Marion Marechal, một đại biểu Nghị viện châu Âu, viết trên X (Twitter) rằng không phải nước Pháp chủ trương như thế, nhưng chỉ là nhóm nhỏ cánh tả cực đoan! Có đúng thế chăng? Lễ khai mạc Olympics tiêu tốn 1,5 tỉ Euro và có tầm ảnh hưởng toàn cầu, làm sao chính quyền không biết? Đúng hơn, đây là dấu hiệu cho

thấy sự thống trị của chủ nghĩa thế tục, không chỉ đơn thuần là một quan điểm nhưng còn muốn áp đặt sự thống trị tuyệt đối trên đời sống con người. Hội Thánh Công giáo là sức cản lớn nhất nên bị thù ghét và tấn công không thương tiếc: “Nếu thế gian ghét các con, hãy biết rằng nó đã ghét Thầy trước....các con không thuộc về thế gian, nên thế gian ghét các con” (Ga 15).

Thế nhưng cũng phải nghĩ đến yếu tố khác. Elon Musk phê phán lễ khai mạc Olympics Paris là “hết sức thiếu tôn trọng các Kitô hữu”, đồng thời nói thêm rằng “Kitô giáo đã trở thành *không có răng*!” “Không có răng” có nghĩa là không dám đánh lại như nhiều người đặt câu hỏi: Ban tổ chức có dám xúc phạm Hội giáo như thế chẳng? Hậu quả sẽ ra sao? Nhưng “không có răng” còn có nghĩa là “bà già rụng răng” hết rồi, không còn sức sống! Đây chính là điều phải quan tâm. Phải chăng Kitô giáo đã hết hơi, cạn kiệt sức sống? Nhiều người bảo là lễ khai mạc Olympics xúc phạm đến 2 tỉ Kitô hữu trên thế giới. Nhưng phải tự hỏi, trong 2 tỉ Kitô hữu ấy - nhất là tại các nước phương Tây, có bao nhiêu người còn thực sự tin Chúa, còn đến nhà thờ mỗi Chúa nhật, còn đọc Kinh Thánh và lắng nghe Lời Chúa? Hay chỉ là Kitô hữu trên danh nghĩa?

Gắn với lời hỏi tại sao là câu hỏi về phản ứng. Có những lập trường khác nhau: người thì cho rằng phải quyết liệt như Hội giáo; người lại cho rằng phải hòa hoãn để biến thù thành bạn.

Tôi nhớ lại cảnh Chúa Giêsu bị một tên lính tát vào mặt mà nói: “Ông trả lời vị thượng tế như thế sao?” Chúa Giêsu đã không đánh lại nhưng Ngài cũng không câm lặng. Ngài hỏi lại tên lính đã đánh Ngài: “Nếu tôi nói sai, hãy chứng minh xem sai ở chỗ nào; nếu tôi nói phải, sao anh lại đánh tôi?” (Ga 18,22-23). Ngài chất vấn anh ta để thức tỉnh lương tri, để anh ta biết hành động theo lẽ phải chứ không chỉ dùng bạo lực để áp chế người khác. Thánh Phêrô thấm nhuần tinh thần của Chúa nên ngài cũng khuyên nhủ các tín hữu: “Hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn về niềm hi vọng của anh em. Nhưng phải trả lời cách hiền hòa và với sự kính trọng” (1 Pet 3,15-16). Đó chẳng phải là cách ứng xử mà Kitô hữu nên có trong những hoàn cảnh bị xúc phạm sao?

Thiết tưởng chính trong tinh thần này mà chúng ta nên đọc lại phản ứng của Hội đồng giám mục Pháp ngay sau lễ khai mạc Olympics, cũng như phản ứng mới đây của Tòa thánh Vatican: “Tự do biểu đạt không bị đặt thành vấn đề ở đây, nhưng tự do ấy cần có giới hạn vì sự tôn trọng người khác”. Người Pháp vốn có tiếng là lịch thiệp và vẫn tự hào có văn hóa cao, hi vọng ban tổ chức Olympics Paris sẽ hiểu được những lời này.

**Gm. Phêrô Nguyễn Văn Khảm**  
**Nguồn: [giaophanmytho.net](http://giaophanmytho.net)**

## TÂM QUAN TRỌNG CỦA NHỮNG ĐỨC TÍNH CĂN BẢN

Mỗi người đều có một kinh nghiệm về cuộc sống mình đã trải qua, về sự vụ mình đã lãnh nhận. Nếu phải hối tiếc, các bạn thường hay suy nghĩ về điều gì? Riêng tôi, càng sống thực với lòng mình tôi càng thấy rõ hơn những thiếu sót của tôi về những đức tính nhân bản cần phải có trong tương quan giữa người với người. Nhìn lại bản thân và quan sát những thành công, thất bại của tha nhân, tôi có thể nói lên xác tín rằng: những đức tính nhân bản là nền tảng và là hoa trái của đời sống tâm linh. Trong bài viết này, tôi muốn phân tích cụ thể hơn giá trị của những đức tính nhân bản cần được thể hiện qua ba thái độ sống sau đây:

### 1. Giao tiếp chân thành

Cuộc sống mỗi người là một tổng hòa những tương quan. Muốn có một tương quan tốt, mỗi người cần có thái độ chân thành với nhau được thể hiện qua những thói quen cơ bản như: *“chào hỏi, cảm ơn và xin lỗi”*. Trong đời sống hằng ngày, nhiều khi chúng ta đã quá quan trọng hóa công việc riêng của mình mà vô tình xem thường việc chào thăm bạn hữu hay những người chúng ta gặp gỡ, đặc biệt là những người bé mọn. Nhiều khi chúng ta vô tâm không nói được lời cảm ơn sau khi chúng ta nhận được sự giúp đỡ của người khác, và tệ hơn nữa chúng ta lại có thái độ tự ái *“ta đây”* để từ chối không xin lỗi một người nào đó mà chúng ta đã làm phiền lòng họ. Đó chỉ là những thiếu sót xem ra nhỏ mọn nhưng với những thái độ đó, chúng ta đã thực sự đánh mất đi mục đích sự hiện diện của mình trong môi trường sống.

Vì thế, mỗi người cũng phải từ những thái độ nhân bản đơn giản như việc chào hỏi, cảm ơn, xin lỗi rất tự nhiên và chân thành để có thể trở nên người được mến phục trong gia đình và xã hội.

### 2. Làm chủ cảm xúc

Trong cuộc sống, nhiều người tự cho mình đã trưởng thành tình cảm. Nhưng nếu mỗi người khiêm tốn nhìn lại phong cách ứng xử của mình trong những tình huống khác nhau, chắc sẽ thành thật nhận ra rằng: mình vẫn chưa làm chủ được cảm xúc của mình khi vui, lúc buồn khi thành công, lúc thất bại. Đặc biệt là những tình cảm trong những mâu thuẫn gây tổn thương, nóng giận, đau khổ.

Đời sống tình cảm của con người rất phong phú và đa dạng. Những cảm xúc yêu, ghét, hưng phấn, chán nản của chúng ta xuất hiện một cách rất tự nhiên trước một sự kiện, một hoàn cảnh hay một con người. Nó thay đổi như thời tiết, tự nó chưa phải là xấu hay tốt. Mỗi người có thể biết được tính tình của mình qua những tình cảm đó, nhưng tùy theo mức độ làm chủ được cảm xúc của mình mà mỗi người được đánh giá là đã trưởng thành hay còn ấu trĩ. Nhìn lại mình, có khi chúng ta là người có kiến thức, tài năng hay có một vai trò nào đó trong xã hội, nhưng có lúc chúng ta lại thiếu tự chủ khi gặp một mâu thuẫn trái ý. Thái độ vội vàng phản ứng với nét mặt căng thẳng kèm theo những lời nói chưa suy nghĩ đủ, chúng ta đã vô tình đánh mất sự tín nhiệm của người khác. Điều tồi tệ là khi chúng ta không nén được cơn nóng giận, chúng ta thường dễ dàng trách móc, phê bình đối tượng. Điều này sẽ chôn ngòi cho

“chiến tranh” bùng nổ, vì khi cả hai bên cùng mất bình tĩnh thì không ai còn có thể làm chủ được ngôn từ của mình.

Trong tác phẩm “*Vũ khúc của cơn giận*”, bà Harriet, một nhà tâm lý nhân bản đã cho chúng ta lời khuyên như sau: Khi gặp một mâu thuẫn trong quan hệ gây tổn thương, qui luật chung để vệ sinh tinh thần là phải bộc lộ, nhưng bạn hãy biết tự chủ để chuyển cơn giận thành lời phát biểu rõ ràng về chính mình một cách quyết tâm nhưng dịu hòa. Bạn hãy dừng ngay cảm xúc muốn trách móc, phê bình, kết án về tính cách và ý định của đối tượng. Vì trong cơn nóng giận, bạn không thể có được những lời nói và quyết định khôn ngoan. Trái lại, bạn hãy từ từ suy nghĩ về mối quan hệ giữa mình với họ, và tìm lý do tại sao vấn đề đó lại làm bạn khó chịu. Rồi sau đó, bạn mới có thể nói lên điều đang làm bạn bị tổn thương mà vẫn giữ được thái độ tôn trọng đối tượng. Khi đó, bạn mở ra một cơ hội để có thể đối thoại hiệu quả.

Nguyên tắc làm chủ cảm xúc trên đây, giúp chúng ta có được phong cách điềm tĩnh và tinh thần khôn ngoan. Đôi khi trong hiện tại, chúng ta có thể chịu thiệt thòi, thua lỗ, hiểu lầm một chút, nhưng thời gian và thái độ bình an nội tâm của chúng ta sẽ thâm định chân giá trị của mình một cách thuyết phục nhất.

### **3. Ý thức trách nhiệm**

Nếu chúng ta có những dự phóng rất tốt, rất hay cho mình trong tương lai, nhưng trong hiện tại chúng ta lại không dám thân chịu trách nhiệm và tích cực hoàn thành công tác của mình với hết khả năng, ý muốn; thì chúng ta cũng chỉ dậm chân tại chỗ để nuôi tiếc những cơ hội vượt khỏi tầm tay dù có sẵn tài năng và kiến thức. Trái lại, nhiều người đã âm thầm đi lên từ những công việc rất bé nhỏ cụ thể được hoàn tất với ý thức trách nhiệm rất cao. Nếu gặp thất bại, họ cũng không tìm cách đổ lỗi cho hoàn cảnh hay cho người khác. Trái lại, họ can đảm nhận ra giới hạn của mình để rút kinh nghiệm và xin sự hướng dẫn của người khôn ngoan hơn. Nhờ đó, họ đã gây được sự tín nhiệm của người chung quanh và có được lòng tự tin để dấn thân hơn trong sứ vụ. Những người nhút nhát sợ trách nhiệm, sợ đau khổ không dám bắt đầu một việc gì thì sẽ không bao giờ phát triển được tiềm năng của mình. Những người sống cầu nhân, sợ thất bại, không biết khắc phục khó khăn, là những người không bao giờ được hạnh phúc, vì hạnh phúc là con đẻ của đau khổ. Vì chỉ qua thập giá mới tới vinh quang.

Tóm lại, qua phân tích trên chúng ta nhận thấy rằng: Tình yêu là động lực duy nhất để chúng ta từ tể với anh em. Thực thể, muốn có được những đức tính nhân bản cần thiết, chúng ta cần có lòng nhân ái, yêu thương, thích làm vui lòng người khác từ trong nội tâm của mình. Từ đó, chúng ta biết sống tự trọng và tôn trọng người khác để có được một truyền thông thật vui và thật hạnh phúc trong gia đình cũng như trong mọi quan hệ đời thường.

Đó chính là Tin Mừng được sống từng ngày gắn liền với cuộc đời của mỗi người qua những thói quen tốt, dễ thương, nhưng trong tình yêu nó đã trở nên một lời chứng thuyết phục nhất.

*Nt. Thérèse Phạm Thị Oanh, OP*

*Nguồn: <https://www.songtinmungtinhyeu.org>*



## CẢM ƠN NHỮNG LỜI CẦU NHẦU CỦA MẸ

Chàng trai trẻ hôm nay đi phỏng vấn tìm việc. Đó là một công ty có tiếng và có vị trí việc làm phù hợp với năng lực của anh. Anh rất háo hức với viễn cảnh nhận được công việc chính thức đầu tiên của của đời. Có việc, có thu nhập anh sẽ ngay lập tức rời khỏi nhà của bố mẹ, lên thành phố này thuê trọ và tận hưởng cuộc sống của tự do.

Nghĩ đến cuộc sống tại gia đình với hàng nghìn công việc lật vặt, vô nghĩa, chẳng tạo ra thu nhập, chẳng xứng đáng với năng lực của mình làm anh phát ngán. Không những thế, bố mẹ anh còn phân nản liên tục, nhắc nhở liên tục, nhận xét liên tục về những công việc vô nghĩa đó. Nào là phải dậy đúng giờ dù là ngày nghỉ, là phòng phải gọn gàng trước khi bước chân ra khỏi nó, để đồ vật vào đúng vị trí sau khi sử dụng, tắt đèn, tắt quạt khi ra khỏi phòng, kiểm tra vòi nước, dọn sạch sàn và đóng cửa phòng tẩm trước khi rời khỏi nó, vân vân và vân vân... Ôi những lời nhắc nhở, những điều tằn mẫn khiến anh phát điên. Anh đã là một thanh niên, anh có học thức, anh không muốn bị nhắc nhở những điều tầm thường như thế, nếu có những lời nhắc nhở, anh muốn nó phải là những điều gì đó lớn lao, về khởi nghiệp, về khát vọng, về thành công...

Phải tỉnh táo, phải tự tin, mình phải thắng trong buổi phỏng vấn này: “Chỉ khi mình thành công trong cuộc phỏng vấn ngày hôm nay thì mình mới có thể thoát khỏi ngôi nhà tù túng với những lời cầu nhầu không ngớt ấy. Mình sẽ được hít thở bầu không khí tự do. Mỗi lần về thăm nhà bố mẹ sẽ phải ứng xử với mình theo cách khác, như một vị khách, như một người trưởng thành...”. Chàng trai vừa tự trấn an mình, lên dây cót cho mình vừa ôn lại trong đầu những bí quyết vượt qua phỏng vấn tuyển dụng mà cậu đã đọc trong cả chục cuốn sách.

Công ty lớn, vị trí việc là tốt và mức lương hấp dẫn nên ứng viên rất nhiều. Chàng trai vẫn phải ngồi đợi đến lượt mình dưới phòng chờ của công ty. Nhìn quanh, chàng trai thấy có rất nhiều ứng viên đang ngồi trong văn phòng đó. Họ sốt ruột, họ bồn chồn, họ lặng im hoặc họ đang giờ những cuốn bí kíp của mình ra đọc lại một lần nữa.

Chàng trai nhìn thấy đèn hiện trong văn phòng vẫn sáng và đã mười giờ sáng. Nhớ lời cha dặn, anh đứng dậy tắt đèn.

Sau đó anh nhìn thấy cây lọc nước hai vòi nóng lạnh đặt ở góc phòng chờ, vòi nước nóng đang rỉ nước tí tách. Anh đi đến và gạt cần gạt nước về đúng vị trí của nó. Nước nóng đã thôi chảy tí tách ra ngoài. Anh lấy khăn giấy khô ở đó lau những giọt nước bắt ra xung quanh để máy nước trông khô ráo và sạch sẽ.

Buổi phỏng vấn thực hiện trên phòng nhân sự, tầng 2 của tòa nhà.

Đã đến lượt mình, anh rời phòng đợi để lên tầng 2, khi đi lên lầu, anh nhìn thấy có một chiếc ghế ở ngay lối đi, anh ta đã dọn nó ra và để sang một bên rồi đi lên tầng hai. Hành lang đợi ngoài phòng phỏng vấn cũng khá đông những người đã được gọi lên trước anh ngồi chờ. Vài chiếc ghế lộn xộn giữa đường, anh xếp lại nó vào đúng chỗ, những mẫu giấy ướt, vỏ bánh trên ghế, anh nhặt cho nó vào thùng rác... và ngồi vào vị trí đợi của mình.

Lúc này, chàng trai quan sát thấy các ứng viên phỏng vấn trước anh bước vào phòng phỏng vấn và lập tức bước ra sau khoảng 1 phút. Người nào cũng vậy.

Anh giữ một ứng viên lại và hỏi thăm thì biết, người phỏng vấn cũng không hỏi gì cả. Họ chỉ nhận hồ sơ từ ứng viên, nhìn họ vài giây và để họ ra về với câu nói: Chúng tôi sẽ liên lạc lại khi có nhu cầu.

Số chàng trai trẻ đã đến. Anh ta đi vào trong và đưa hồ sơ của mình cho người phỏng vấn. Sau khi xem hồ sơ của anh, người phỏng vấn nói: “Khi nào cậu có thể bắt đầu đi làm?”

Chàng trai trẻ đớ người vì ngạc nhiên. Anh đã được nhận???

Nhìn mặt anh, người phỏng vấn nói: “Hôm nay phỏng vấn không hỏi ai gì cả. Chúng tôi nhận thấy hành vi của mọi người trên màn hình thông qua camera trong phòng đây. Mọi hành vi của các bạn từ lúc bước vào tòa nhà, bạn chào người mở cửa ra sao, làm gì khi ngồi phòng đợi, lên cầu thang và vào đây đều được ghi lại. Mọi người đến nhưng không ai chào cảm ơn người bảo vệ già mở cửa, không ai tắt vòi máy nước nóng, không ai tắt đèn. Khi lên cầu thang, chiếc ghế chắn đường cũng không có ai dọn nó. Không ai thấy những mẫu rác trên ghế ngồi. Bạn có những giá trị và thói quen tốt. Người không có kỷ luật tự giác thì dù thông minh đến đâu cũng không thể thành công trong quản lý và cuộc sống”.

Sau khi cuộc phỏng vấn kết thúc. Chàng trai về đến nhà và ôm lấy bố mẹ.

Anh ấy xin lỗi bố mẹ, cảm ơn họ và nói: “Trong cuộc đời con, bằng cấp của con không có giá trị gì so với những bài học con học được từ cha mẹ, từ những lời căn dặn của cha mẹ trong những vấn đề tưởng như nhỏ nhặt. Hôm nay, con biết rằng không chỉ trình độ học vấn mà cả những thói quen và giá trị tốt cũng có tầm quan trọng riêng nếu con muốn thành công trong cuộc sống.”

Để sống trên thế giới, thiết lập và giữ vững các giá trị tốt đẹp là cần thiết. Tôn trọng cha mẹ một trong những thành phần quan trọng nhất của các giá trị đó.

***Nguồn: Những câu chuyện nhân văn***

***Tác giả: Suru tâm***

***Nguồn: <http://cuucshuehn.net>***

## CHA TÔI

*Nhà tôi nằm trên một ngã ba sông. Bạn có thể thấy thật lạ khi nhà bỗng như mọc lên giữa sông, nhưng đó là câu chuyện của hai mươi năm về trước. Thực chất đây chỉ là nhánh sông cạn sâu chưa tới hai thước...*

Ngày ba đi hỏi cưới mẹ, ông ngoại chỉ tay ra ngã ba sông, thách thức: “Mày dựng được căn nhà hỏi vợ ngay ngã ba sông này, tao gả liền”.

Ông ngoại tôi, hay bất kỳ một ông cụ nào khác trong làng này, dĩ nhiên không hề muốn gả con gái cho ba tôi, một tay khét tiếng cò bạc đã ăn trong máu, nhà cửa chẳng có. Lời thách ấy, thực chất là lời từ chối của ngoại.

Lời thách không tưởng ấy ai dè là động lực cho ba. Ông chọn ngay thời điểm mùa sông cạn nước nhất để đóng cọc, đổ đất, đắp đập, be bờ. Hàng chục thanh niên trai tráng trong làng, nhiều người không thân quen, nhưng khi biết chuyện vẫn nhiệt tình đánh trần giúp ba đắp đất xây nhà.

Ba tôi cưới được vợ, người con gái có tiếng đảm đang, ngoan ngoãn, cũng vì thế.

Ngày con gái đi lấy chồng, mặt ông ngoại tôi buồn thiu. Dù là nông dân cả đời lam lũ, nhưng ông vẫn luôn nói:

“Quân tử nhất ngôn thì nông dân cũng nhất ngôn”.

Ông chỉ yên tâm hơn một tẹo khi ba tôi làm rằm khấn trước bàn thờ tổ tiên lời thề chẳng giống ai: “Con xin thề sẽ bỏ cò bạc, chí thú làm ăn để lo cho gia đình”.

Trong suy nghĩ của mấy anh em chúng tôi, ba là người quyết đoán. Quyết đoán đến mức nhiều khi tưởng như khắc nghiệt. Đó là lý do anh em tôi ra trường, lập nghiệp ở Sài Gòn, ba ở Bình Dương, chỉ cách chưa tới 20km, nhưng chỉ những ngày lễ, tết mới về nhà.

Có lần, trước giao thừa vài tiếng, mấy anh bạn công nhân quanh nhà rủ đánh bài thử vận đỏ đen. Tôi gặp vận đỏ, thắng hơn năm triệu đồng. Về đến nhà, nhìn vẻ mặt tươi rói của tôi, ông già rót nước trà gọi lại uống và nói chuyện.

- Con vừa đi đâu về vậy Linh?

- Con đi chơi.

- Chơi đâu?

Tôi lúng túng thực sự. Kể từ khi lấy vợ, ba tôi đã thề đoạn tuyệt và chưa bao giờ ủng hộ trò đỏ đen. Nhưng với tôi, đó chỉ là trò chơi may rủi. Ở khu trọ toàn công nhân nhập cư này, mỗi mùa lễ tết phải có tới 3/4 thanh niên trai tráng trong số đó ở lại “vui vầy” trên chiếu bạc.

Ba ngay lập tức nắm bắt được suy nghĩ của tôi. Ông nhìn với ánh mắt dò xét:

- Con thắng hay thua?

- Dĩ nhiên con thắng. Nhiều lắm ba, hơn năm triệu bạc.

Bất ngờ, ông vung cánh tay sẵn chắc, đen bóng, bỏ mạnh xuống mặt bàn:

- Đặt lên đây!

Tôi cúi húi đặt lên.

- Mà nghĩ sao vậy con? Hầu hết những thằng ngồi chung chiếu bạc với mày hôm nay, chúng nó là công nhân tỉnh lẻ, không có tiền, có được ít tiền công tiền thưởng chỉ đủ gửi về cho mẹ cho vợ, cạn kiệt không còn cả tiền tàu xe để về. Chúng nó muốn bỏ con tép bắt con tôm, có thêm chút đỉnh để có mấy ngày tết xôm tụ hơn một chút. Thế mà mày ăn hết tiền của tụi nó với về mặt hơn hờ thế kia? Khốn nạn! Tôi nóng mặt khi nghe ông dẫn hai từ chửi nặng nề ấy. Lần đầu tiên tôi thấy các cơ trên khuôn mặt ông rần rật rung lên, xô lại vì giận dữ.

- Bây giờ ba muốn sao?

- Đồ ngu. Ra quán trả ngay tiền cho tụi nó.

- Mọi người về hết rồi.

- Vậy mày gõ cửa từng nhà trọ mà trả.

Giao thừa năm ấy, tôi như một thằng ngu (cũng có thể có người coi là đạo đức, nhưng tôi vẫn nghĩ người ta nhìn mình giống thằng ngu hơn) khi đi khắp khu trọ, gõ cửa những người thua bạc để trả tiền cho họ. Trong lòng tôi lúc ấy tràn ngập sự cay cú với ba. Tôi chấp nhận đi không phải vì phục lời ba mà vì ánh mắt má tôi lúc đó như van nài, như cầu xin.

Cũng từ đó, chẳng thể nguyên với ai, nhưng tôi không bao giờ ngồi lại chiếu bạc. Tôi nhớ như in đêm ba mươi tháng đặm ở quê và mắt sạch hứng thú đỏ đen.

Mùa hè năm ấy, ba tôi trở bệnh. Căn bệnh ung thư phổi khiến ông xuống sức nhanh chóng. Những năm cuối cùng, ông trồng quanh vườn nhà từng gốc măng cụt, sầu riêng, trước nhà là một dãy dài xoài, bưởi.

Hàng xóm thắc mắc, ông cười rất hiền:

“Tui trồng cho tụi cháu tui ăn, lũ trẻ trong xóm ăn”.

“Cháu ông đâu?”.

“Thằng Linh sắp ra trường rồi, lại cả mấy thằng em nó nữa. Mai một thể nào chả con đàn cháu đống. Chưa chắc tui gặp hết cháu chắt tui, nhưng chắc chắn tụi nó sẽ được ăn những trái cây tui trồng”.

Ngày ba vào bệnh viện, nằm chung phòng cấp cứu với ba có khá nhiều cụ ông, cụ bà sần sần cùng tuổi. Trong khi nhiều ông bà hay dành một thời gian đáng kể trong ngày ra để ngồi thờ dài, ngẫm nghĩ về cái chết thì ba vẫn thường lạc quan tếu:

“Cái chết có gì đâu, lúc nào tới số, trên gọi thì mình đi thôi”.

Được vài hôm, lần đầu ông tỏ ra ưu tư khiến chúng tôi nhầm tưởng ông bắt đầu giống các cụ kia, sợ cái chết đang gần kề...

Ba gọi tôi ra góc sân bệnh viện. Bàn tay gầy guộc, đen sạm của ông nắm tay tôi:

- Linh, con thấy cụ già cuối phòng cấp cứu không?

- Dạ có.

Ông cụ ấy, là một nghệ nhân mộc. Ba tôi chậm chậm kể. Nhà cụ cũng có ba đứa con trai như ba. Nhưng khác với ba, lũ con ấy, mỗi đứa một phương, coi ba mẹ như người thừa trong xã hội. Hoặc có khi, chúng coi ba mẹ không còn có mặt trên đời từ lâu rồi. Cụ nằm viện gần hai tháng, nhưng chưa bao giờ thấy một đứa con nào vác mặt thăm nom. Sáng nay, bác sĩ nói nếu không có giác mạc hay cái gì mạc ấy, sẽ không thể cứu được đôi mắt ông cụ ấy nữa. Mà nghề mộc của ông cụ, mai mốt ra viện nếu không có đôi mắt thì chắc chẳng làm được gì.

Ba tôi lặng đi một lúc.

- Linh, ba tính thế này được không? Mày lên gặp giám đốc bệnh viện, hỏi xin cho ba tờ đơn xin hiến giác mạc hay cái mạc mạc gì đó, để cứu được đôi mắt ông cụ. Mai mốt tao chết cũng chẳng cần đôi mắt mang theo làm gì.

Ba tôi rành rẽ, dù ông nói “ba tính” như dò ý tôi, nhưng kỳ thực, giọng ông vang vang nói như ra lệnh.

Tôi muốn nói với ba rằng, ba ơi, chi mà cực vậy, ruột gan phèo phổi ba đã không lành rồi, còn đôi mắt lành, chân tay lành..., chí ít có được hình hài lành lặn cũng cần giữ lấy để còn đi gặp ông bà chứ. Nhưng hòng tôi ghen đấng, không cất tiếng nói.

Mà cần gì tôi nói, mắt ba tôi long lanh nhìn trực diện như thấu tim gan tôi. Ông lắc lắc cánh tay tôi:

“Nha con, giúp ba, nếu không có khi không kịp”.

Như có linh tính, ngay sau khi tôi vừa hoàn tất thủ tục theo ý nguyện cuối cùng của ba thì bệnh viện trả ba về cho gia đình. Trước khi rời bệnh viện, ba tôi vẫn nhìn về phía những người bạn già với một ánh mắt nhẹ nhõm niềm vui.

Ngày chúng tôi đưa ba về lại căn nhà cũ, mảnh vườn cũ mà ba đã vắng bóng gần nửa năm nay, lúa ổi đầu tiên vừa chín tới. Ba khẽ à lên một tiếng, nói với tôi:

“Con nhớ hái ổi cho lũ trẻ trong xóm, để rụng phí quá”.

Vài ngày sau ba ra đi rất đổi nhẹ nhàng.

Thú thực, trước khi ba mất, tôi chưa từng nghĩ tới chuyện có thể giới bên kia hay không. Nhưng sau đó, mỗi khi thấp nhang lên bàn thờ, tôi vẫn dọn hai đĩa trái cây, một đĩa nhỏ cúng ba, một đĩa lớn hơn để ông mời những người khác, nhất là những đứa nhỏ xung quanh. Bởi tôi biết, ông chưa bao giờ ăn miếng ngon một mình.

Và ngoài khu vườn ba tôi nâng niu từng mầm cây mà ông không đợi ngày ăn trái, tôi luôn thấy bóng ông đi về trong tiếng chim hót, lá reo.

***Khôi Nguyễn Thảo***

## LY DỊ CÓ PHẢI LÀ GIẢI PHÁP TỐT NHẤT CỦA HÔN NHÂN?

Kinh nghiệm bản thân nhiều người cũng chứng minh rằng có nhiều lần chồng, vợ hoặc chính cá nhân mỗi người đã cố gắng chữa bỏ, sửa sai điều này, điều khác nhưng rồi cũng vẫn sai phạm và khuyết điểm vẫn lập đi lập lại. Trong trường hợp ấy, người vợ hoặc người chồng phải nhìn ra sự cố gắng của người phối ngẫu để khích lệ.

Qua bài phân tích “Anh khiến tôi quá thất vọng! Ý tưởng đưa đến đổ vỡ trong hôn nhân” tôi không bàn đến những câu trả lời “có” khi nêu lên 4 (bốn) vấn nạn của người chồng cũng như người vợ thường mắc phải và đưa đến đổ vỡ trong hôn nhân. Những vấn nạn ấy được tóm tắt qua những câu hỏi:

*Về phía người chồng:*

-Anh ấy có cờ bạc, nợ nần vì cờ bạc không?

-Anh ấy có rượu chè be bét không?

-Anh ấy có trai gái, bồ bịch không?

-Anh ấy hút sách cần sa, ma túy không?

*Về phía người vợ:*

-Chị ấy có bỏ bê việc nhà, không lo cơm nước cho chồng con, không quét dọn, giữ gìn nhà cửa ngăn nắp, sạch sẽ không?

-Chị ấy có se xua, chung điện, sửa sang trong ngoài, trên dưới không?

-Chị ấy có chua ngoa, mồm loa mép giải, nói hành, nói xá người khác không?

-Chị ấy có coi thường tôn ty trật tự, bất kính với cha mẹ, ông bà, cô chú bác và coi thường mọi người thân trong gia đình không?

Và tôi cũng đưa ra một kết luận: “Nếu người vợ hoặc người chồng trả lời **KHÔNG** cho cả 4 câu hỏi trên tôi cho là họ *đã trúng độc đắc*. Và lựa chọn của họ rất đúng.”

Nhưng một câu hỏi của độc giả đưa ra đã khiến tôi cần có câu trả lời, ít nhất là một cái nhìn tổng quát và trên bình diện lý thuyết. Câu hỏi đó như thế này:

*“4 câu hỏi về chồng, 4 câu hỏi về vợ, mà trả lời có mất 1 hoặc 2 hoặc 3 có khi cả 4 thì... ly dị có phải là giải pháp tốt nhất?”*

Trước hết, chúng ta cần nhấn mạnh đến cụm từ *“ly dị có phải là giải pháp tốt nhất”*.

Vì đây là một cụm từ mà thường xuyên vẫn được nghe nói tới, hoặc đọc thấy trên báo chí khi đề cập đến đời sống hôn nhân và những giải pháp liên quan đến hôn nhân.

Dĩ nhiên, “ly dị **không phải** là giải pháp tốt nhất” để giải quyết những khủng hoảng của hôn nhân, bởi vì “*Không ai tốt 100% và cũng không ai xấu 100%*” (Robert Baden-Powell), và con người ta cũng có lúc này, lúc khác. Tâm tính con người đôi khi cũng chịu ảnh hưởng của môi trường chung quanh, của bạn bè, của những phản ứng tâm sinh lý. Ngoài ra *bản tính tuy khó chữa chứ không phải là Không chữa được*. Chữa hay không là tùy ở nơi ta có muốn chữa hay không mà thôi.

Những thói xấu do ảnh hưởng tâm sinh lý, ảnh hưởng môi trường, ảnh hưởng xã hội, ảnh hưởng giáo dục dẫn đến việc dễ chữa hoặc khó chữa. Do đó, muốn chữa một thói xấu nào, thí dụ *cờ bạc, rượu chè...* cần phải có *ý chí và phấn đấu*. Nghiện rượu, nghiện thuốc

là một tập quán tuy khó chừa nhưng vẫn chừa được, và trên thực tế, nhiều người đã chừa rượu hoặc bỏ hút thuốc.

*Ngoại tình* hoặc cờ bạc xét về những yếu tố chủ quan cũng như khách quan là những thói xấu, những khuyết điểm khó chừa, nhưng với *quyết tâm và ý thức* vẫn có thể chừa dù đòi hỏi nhiều cố gắng, nhiều nỗ lực, đôi khi phải *hy sinh nhiều*. Một cách tương tự, những thói xấu và cá tính như lẩm cẩm, chanh chua, ghen tỵ, hoặc đom đống tuy là những tập quán xấu nhưng nếu muốn vẫn có thể chừa được.

*Nhưng người ấy cứ sai phạm, và tỏ ra cố chấp thì sao?*

Bình thường người nào đó mắc vào 1 trong tứ đồ tường hoặc 1 trong tứ đức cũng là ngăn trở cho việc tiến tới hôn nhân rồi, nhưng nếu ai đó vướng đến 2, 3 hoặc 4 trong những lỗi ấy mà có ai đó liều mạng dám trao thân gửi phận, hoặc cả đời yêu em thì có lẽ người ấy uống thuốc liều hay nói theo Trịnh Công Sơn, đó là *“tình yêu như trái phá, con tìm mù lòa!”*

Tuy nhiên sai phạm – ngay cả có những sai phạm hoặc tiếp tục sai phạm – khác với cố chấp. Sai phạm là hành vi cố sự can thiệp của yếu đuối tinh thần hoặc thể xác, điều mà ta thường nói: *“lực bất tòng tâm”*. Những sai phạm thuộc loại *“tứ đồ tường”* hay thuộc loại ngược lại với *“công dung ngôn hạnh”* cũng vậy. Lỗi nhiều hay ít, lỗi lúc này hay lỗi khi khác... *rất đáng được tha thứ, nâng đỡ và tạo cơ hội* cho người có lỗi sửa đổi. Làm thế ta sẽ *cứu vãn được hạnh phúc, tình yêu và hôn nhân*.

*Điều quan trọng* trong vấn đề này không phải là người chồng, người vợ không phạm sai lỗi, nhưng là có *biết nhận lỗi và sửa đổi* hay không!

Thực tế đã minh chứng ít người xấu đến nỗi mang tất cả mọi thứ xấu vào người, và cũng chẳng mấy ai tốt đến độ có tất cả những đức tính mà người khác phải khổ công luyện tập mà cũng chưa đạt được.

Kinh nghiệm bản thân nhiều người cũng chứng minh rằng có nhiều lần chồng, vợ hoặc chính cá nhân mỗi người *đã cố gắng chừa bỏ, sửa sai* điều này, điều khác nhưng rồi cũng *vẫn sai phạm và khuyết điểm vẫn lập đi lập lại*. Trong trường hợp ấy, người vợ hoặc người chồng *phải nhìn ra sự cố gắng* của người phối ngẫu *để khích lệ*. Cũng như chính bản thân mỗi người cần phải tự nhủ và nghiêm chỉnh xét mình về những cố gắng để từng bước, từng bước sửa sai.

Tóm lại, để hướng dẫn và trị liệu những trường hợp liên quan đến những chứng tật gây đổ vỡ và bất hạnh cho hôn nhân, người *bác sỹ tâm lý hoặc tâm lý gia* phải căn cứ trên *nhiều yếu tố từ chủ quan đến khách quan*, và cũng cần phải *phân tích đầy đủ tâm lý của mỗi người* mới đưa ra những *lời khuyên cho từng trường hợp*.

Đây cũng là lời nhắc nhở cho các bạn hay tò mò tìm hiểu trên những trang gỡ rối tơ lòng, hoặc dễ nghe theo các *lời bàn “vô tội vạ”* của các *thầy bói, tướng số, tử vi* khi gặp những khúc mắc về hôn nhân.

Không thể chỉ đọc hoặc nghe vui tai rồi *vội vàng kết luận và đem áp dụng* vào trường hợp của mình. Làm như vậy rất dễ dẫn đến *sai lầm*, và *gây bất ổn* cũng như *ảnh hưởng đến hạnh phúc hôn nhân* của chính mình.

**Trần Mỹ Duyệt**

## VÀI CHÚ Ý GIÚP NGƯỜI TRẺ NÊN THÁNH THIỆN

Nên thánh là ơn gọi dành cho mọi người. Tiếng gọi này đã có ngay từ những trang đầu của Thánh Kinh dưới nhiều cách thức khác nhau. Chẳng hạn Đức Chúa phán cho Abraham: “Hãy bước đi trước mặt Ta, và hãy sống hoàn hảo” (St 17,1). Trong Giáo hội cũng thế, những ai được rửa tội, được làm con Chúa đều mang trong mình sứ mạng này. Nói là sứ mạng vì đây là lời mời gọi của chính Chúa Giêsu dành cho từng người: “Anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện” (Mt 5,48). Hai từ “hoàn thiện” ở đây có chút khác biệt. Với mỗi người, Chúa mời gọi chúng ta hoàn thiện, “τέλειοι” gắn với động từ ở thì tương lai: “ἔσσεθε – sẽ nên, sẽ là”. Trong khi đó, “τέλειός” chỉ bản chất thánh thiện của Thiên Chúa được dùng với động từ ở thì hiện tại. Thiên Chúa đã là và sẽ luôn là Đấng Trọn Hào. Có thể nói, chúng ta đang trên đường nên thánh, được mời gọi hướng về Đấng Thánh. Trên con đường này, Đức Giáo hoàng Phanxicô gợi lên cho người trẻ một vài điểm cần lưu tâm sau đây:

### 1. Hướng lòng đến cùng đích thánh thiện

Là người trẻ, chúng ta có nhiều mục tiêu trong cuộc sống. Thiên Chúa và Giáo hội không trách chúng ta đặt ra những mục tiêu ấy. Tuy nhiên, chúng ta cần lưu ý trong những mục tiêu ấy, luôn cần định hướng để đạt tới mục đích quan trọng của đời người: đó là nên thánh. Mục đích này dĩ nhiên là cao thượng, nhưng không có nghĩa là chỉ dành cho một vài người. Nên thánh là lời mời gọi Chúa dành cho mọi người. Ở điểm này, Đức Giáo Hoàng đề nghị người trẻ: “Hãy cầu khẩn Chúa Thánh Thần và tin tưởng bước đến mục tiêu cao cả là nên thánh.” Cầu xin, vì hành trình này lắm chông gai, người trẻ cần phải đánh đổi nhiều thứ. Với ơn của Chúa, hẳn là người trẻ có thể hoàn thiện chính mình mỗi ngày khuôn theo những giá trị Tin mừng.

Giáo hội tin rằng Thiên Chúa luôn là trung tâm điểm của đời sống người Kitô hữu. Chúa Giêsu là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống. Người trẻ cũng cần nhận biết điều này. Không chỉ biết, nhưng cần đặt cùng đích, mục đích của đời mình hướng về Thiên Chúa là Đấng thánh thiện. Nói thì rất dễ, nhưng làm sao để người trẻ thể hiện qua từng ngày sống, từng quyết định và từng chọn lựa của mình?

Để làm được điều trên, Đức Giáo Hoàng Phanxicô cho rằng: “Người trẻ cần phải nhận ra một điều cơ bản: Tuổi trẻ không chỉ để tìm những thú vui chóng qua và những thành công bề ngoài. Để tuổi trẻ đạt đến cùng đích trong cuộc sống, nó phải là thời gian dần thân quảng đại, chân thành hiến dâng, và hy sinh, dù đắt giá nhưng đạt được hiệu quả tối hậu” (Christus Vivit 108). Nhiều bạn trẻ Công giáo vẫn đang theo đuổi hướng đi này. Nhiều bạn khác còn e ngại, hoặc không dám vượt lên chính mình. Không sao! Đây là lúc để các bạn định vị lại mình. Hãy can đảm tìm cho mình một hướng đi: Đi với Chúa Thánh Thần, với Giáo hội và với nhau. Điểm tiếp theo Đức Giáo Hoàng cho chúng ta một chìa khóa.



## 2. Nên Thánh không phải là bản sao chép

Các thánh là những người sống gần Thiên Chúa. Họ đã lên thiên đàng và chia sẻ hạnh phúc vĩnh hằng. Tuy nhiên, cuộc đời tại thế của mỗi vị thánh lại rất khác nhau. Mỗi người là một “phiên bản” nên thánh độc lập và duy nhất. Dĩ nhiên nhiều vị thánh cũng bắt chước các đức tính của các vị thánh khác, nhưng tuyệt đối họ không sao chép toàn bộ. Hoặc nói như Đức Giáo Hoàng Phanxicô: “Nơi gương các vị thánh không có nghĩa là sao chép cách sống và sự thánh thiện của các ngài.” Theo ngôn ngữ của Công Đồng Vaticanô II: “Mỗi người mỗi cách”[1]. Điều này có nghĩa là gì?

Các vị thánh sống trong hoàn cảnh và thời đại rất khác so với chúng ta. Các ngài cũng có kinh nghiệm thiêng liêng khác chúng ta. Hơn nữa, ai đó sao chép nguyên bản của vị thánh để làm của mình là không thể thành công. Đành rằng: “Có những chứng từ có thể hữu ích để khuyến khích và thúc đẩy chúng ta, nhưng không phải để chúng ta sao chép chúng, vì điều này thậm chí có thể khiến chúng ta xa cách con đường mà Chúa muốn dành cho chúng ta”[2]. Tôi nghĩ điều này tốt với tính cách thích khám phá nơi người trẻ. Mỗi người tự khám phá ra mình là ai và phát triển cách sống riêng của mình để nên thánh, bắt chước người khác nói gì hay nghĩ gì. Ngoài xã hội cũng nhấn mạnh điều này khi cho rằng mỗi người là một cá thể độc nhất, cần biết và hiểu chính bản thân của mình.

Trên hành trình tự khám phá này, chúng ta có Thiên Chúa và Giáo hội. Do đó, người trẻ cần trở nên chính mình cách đầy đủ hơn, trở thành con người mà Thiên Chúa đã muốn và dựng nên, chứ không phải một bản sao (a copy). Chúng ta chỉ làm được điều này khi có đời sống cá vị với Thiên Chúa. Tương quan càng gần gũi và riêng tư với Chúa, người trẻ càng biết mình nên làm gì trong hoàn cảnh của riêng mình. Từ đây, Giáo hội hy vọng người trẻ trở nên những: “Tác nhân ngôn sứ kích thích những người khác, để lại một dấu trên thế gian này, một dấu độc đáo mà chỉ một mình con mới có thể để lại được”. Hẳn nhiên điều này đẩy người trẻ đến những thách đố quý giá để vươn đến sự thánh thiện. Hoặc theo lời của Đức Phanxicô: “Thiên Chúa muốn chúng ta nên thánh chứ không muốn chúng ta bằng lòng với một cuộc sống nhạt nhẽo và tầm thường” (Gaudete et Exsultate 1).

## 3. Vài cách thức nên thánh

Dĩ nhiên cách thức nên thánh là sống theo Tin mừng (x. Mt 5,3-12; Lc 6,20-23), tin yêu và theo sát Chúa Giêsu. Công Đồng Vaticanô II cũng chỉ ra rằng: “Chúng ta được trao ban nhiều phương tiện cứu độ dồi dào và cao quý để tất cả các tín hữu, dù trong hoàn cảnh hay bậc sống nào, cũng đều được Chúa kêu gọi, để mỗi người mỗi cách[3], vươn tới sự thánh thiện trọn hảo như chính Chúa Cha là Đấng trọn lành”[4]. Là người đứng đầu Giáo hội, Đức Giáo Hoàng Phanxicô gợi ý vài cách dưới đây có thể giúp người trẻ tự khám phá con đường nên thánh cho riêng mình:

### – *Sống tốt với bốn phận của mình.*

Chẳng hạn: Bạn được gọi để sống đời thánh hiến ư? Hãy nên thánh bằng việc vui sống trọn lời cam kết của bạn. Bạn đã kết hôn ư? Hãy nên thánh bằng đời sống yêu thương và chăm sóc cho chồng hoặc vợ mình, như Đức Kitô yêu thương và chăm sóc Hội Thánh. Bạn đang làm việc kiếm sống ư? Hãy nên thánh bằng cách làm việc liêm chính và

hết khả năng để phục vụ anh chị em mình. Bạn là cha mẹ hay là ông bà ư? Hãy nên thánh bằng việc kiên trì giáo dục con cháu cách thức bước theo Chúa Giêsu. Bạn đang nắm giữ một địa vị quyền bính ư? Hãy nên thánh bằng cách làm việc phục vụ cho công ích và từ bỏ tư lợi. (*Gaudete et Exsultate* 14).

– **Để Thiên Chúa hướng dẫn đời mình.**

Hãy mở lòng cho Thiên Chúa; hãy hướng về Ngài trong mọi hoàn cảnh. Hoặc Đức Giáo Hoàng trung dẫn ví dụ cụ thể: Khi bạn cảm thấy bị cảm dỗ đắm chìm trong yếu đuối, hãy ngược mắt lên nhìn Đức Kitô chịu đóng đinh và nói: “Lạy Chúa, con là kẻ tội lỗi đáng thương, nhưng Chúa có thể làm việc diệu kỳ giúp cho con nên tốt hơn một chút”. Trong Giáo hội, vốn thánh thiện nhưng bao gồm những tội nhân, bạn sẽ tìm thấy mọi điều mình cần để lớn lên trên con đường của sự thánh thiện. Chúa đã ban tặng cho Giáo Hội Thánh Kinh, các Bí tích, những nơi thánh, những cộng đoàn sống động, chứng từ của các thánh và một vẻ đẹp đa dạng phát xuất từ tình yêu của Thiên Chúa, “tựa cô dâu lộng lẫy điểm trang” (Is 61,10) (*Gaudete et Exsultate* 15).

– **Làm việc nhỏ với tình yêu lớn[5].**

Trong Tông huấn *Niềm Vui Tin Mừng*, Đức Giáo Hoàng không ngần ngại chỉ cho từng người con đường nên thánh có thể làm ở mọi nơi, mọi lúc. Bạn sống trong hoàn cảnh nào đi nữa cũng có thể kết hợp với Thiên Chúa. Theo nghĩa này, Đức Giáo Hoàng thường lặp lại: “Lại thêm một bước nên thánh nữa!”, nghĩa là nên thánh không quá khó!

– **Nên thánh với tha nhân.**

Đây là điểm thú vị Đức Giáo Hoàng nói rất nhiều lần: “Chúng ta không thể nên thánh một mình, không thể lên thiên đàng một mình”. Ngược lại, “nên thánh là một hành trình trong cộng đoàn, sống cùng với những người khác.” (*Gaudete et Exsultate* 141). Cộng đoàn được mời gọi kiến tạo “một không gian đối thần trong đó ta có thể sống kinh nghiệm sự hiện diện huyền nhiệm của Chúa Phục sinh”[6]. Theo nghĩa này, chúng ta hiểu tại sao Đức Giáo Hoàng Phanxicô, hoặc Giáo hội đang theo đuổi con đường hiệp hành: hiệp thông, tham gia và sứ vụ.

**Tạm kết**

Trên đây là một vài tóm tắt của hai Tông Huấn rất phù hợp với người trẻ: *Gaudete et Exsultate* và *Christus Vivit*. Tâm điểm luôn là Chúa Giêsu Kitô với những giáo huấn của Ngài. Nhiệm vụ của Giáo hội là thúc đẩy mỗi người giữ ngọn lửa khát vọng nên thánh. Ước gì bạn và tôi có thêm thời gian đọc lại hai Tông huấn này để lấy thêm động lực nên thánh giữa cuộc đời. Bạn và tôi cũng đừng sợ nên thánh.

Sau cùng, Giáo hội muốn người trẻ chạy về hướng thánh thiện: “Chúng con được thu hút bởi Dung Nhan Chúa Giêsu, ấy là Dung Nhan mà chúng ta tôn thờ trong Bí tích Thánh Thể, và nhận ra Dung Nhan ấy trong thân xác của những anh chị em đau khổ của chúng ta. Nguyên xin Chúa Thánh Thần thúc đẩy các con tiến bước về phía trước trong cuộc chạy đua này. Hội Thánh cần động lực, trực giác và đức tin của các con” (*Christus Vivit* 299).

## MỘT TRONG NHỮNG THÀNH CÔNG LỚN NHẤT TRONG CUỘC SỐNG: MỘT GIA ĐÌNH GẮN KẾT

Trong cuộc sống, bạn thường tự hào về điều gì nhất? Tiêu chuẩn của sự thành công của bạn là gì? Nhà tâm lý học Guillermo Dellamary cho rằng, một trong những thành công lớn nhất trong cuộc sống đó là có một gia đình gắn kết với nhau.

Cách đây vài ngày, một người nói với tôi rằng anh ấy đã rất ấn tượng khi nghe một người nổi tiếng trả lời phỏng vấn rằng thành công quan trọng nhất của một người cha là khi những đứa con tuổi teen muốn dành thời gian cho mình. Và người ấy cũng nói rằng, thành công đó sẽ lớn hơn nữa nếu bọn trẻ muốn đi du lịch cùng ông.

Đây quả là một ý tưởng tuyệt vời về ý nghĩa của sự thành công thực sự, bởi vì hầu hết mọi người đều coi “thành công” là thành tựu kinh tế hoặc nghề nghiệp. Nhiều người không nhận ra giá trị lớn lao của một gia đình muốn được ở bên nhau.

### **Cân bằng khó khăn**

Một người khác nói với tôi rằng cô ấy nghĩ chồng mình rất ích kỷ khi muốn về thăm bố mẹ anh ấy nhiều như vậy. Và cô cảm thấy rằng một khi bạn đã kết hôn, bạn không nên quá coi trọng gia đình gốc của mình mà nên tập trung nhiều hơn vào người bạn đời và con cái của mình.

Tất nhiên, đây là một vấn đề phức tạp, bởi vì không dễ để có sự cân bằng mình bạch giữa việc dành sự quan tâm cho cuộc sống mới và giữ mối tương quan lành mạnh với cha mẹ và anh chị em ruột của bạn.

Có những người cho rằng, một khi bạn đã kết hôn thì bố mẹ bạn trở nên ít quan trọng hơn. Trong khi đó, cũng có những người khác không đồng ý và kết luận rằng vấn đề không phải là ưu tiên người này hơn người khác, mà là phải tử tế và quan tâm đến mọi người trong gia đình.

Điều chúng ta cần làm là giữ một sự cân bằng khôn ngoan và cố gắng chăm sóc mọi người cách đúng mực. Những người có khuynh hướng thích chiếm hữu, dù là cha mẹ hay bạn đời, sẽ luôn có cảm giác rằng họ phải là người duy nhất được vợ/chồng hoặc con cái quan tâm trọn vẹn, và không ai khác có thể chiếm đoạt vị trí số một của họ.

Điều này sẽ nảy sinh rất nhiều sự ghen tuông, tức giận và cảm giác buồn bã vì không nhận được mọi thứ bạn muốn từ người bạn đời hoặc con cái của mình.

Mục tiêu thực sự phải là giữ cho gia đình gắn kết với nhau và để trẻ em, ở mọi lứa tuổi, muốn ở bên gia đình của chúng.

Việc giữ được gia đình gắn kết với nhau là một thành công lớn. Đôi khi điều này không hoàn toàn nằm trong tay của chúng ta với tư cách là bậc cha mẹ—vì trong thực tế, có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến gia đình và từng đứa con của chúng ta—Vấn đề quan trọng là chúng ta phải dạy cho con cái giá trị cao quý của việc khao khát đạt được thành công trở lại vượt này chứ không chỉ mong muốn đạt được của cải vật chất, danh tiếng, tiện nghi và xa hoa.

**Chúng ta cần làm gì để đạt được mục tiêu này?**

Hãy bắt đầu duy trì sự gần gũi và gắn kết trong gia đình bằng việc tạo ra một môi trường thoải mái, thân thiện và tôn trọng. Khi được lớn lên trong một môi trường gia đình tích cực ngay từ thuở ấu thơ, bọn trẻ sẽ thích ở nhà, và cảm thấy rằng ngôi nhà là một không gian an toàn, nơi chúng nhận được tình yêu thương, sự nồng ấm, và thấu hiểu, cùng với những thứ vật chất cần thiết, đủ để đáp ứng những nhu cầu cơ bản. Điều quan trọng là các bậc cha mẹ phải cố gắng để thực sự biến ngôi nhà thành nơi ở tốt nhất. Nhờ đó, mọi người luôn cảm thấy bình an, thoải mái, vui vẻ mà không cần phải tìm kiếm sự bù đắp từ những nơi khác.

### **Gương sáng của cha mẹ là yếu tố nền tảng**

Ngôi nhà phải là không gian nơi các giá trị đích thực được vun đắp và thực hành mà không cần đến sự la mắng hoặc bạo lực dưới bất kỳ hình thức nào. Uy quyền của cha mẹ cần được thể hiện như một nguồn khôn ngoan và gương sáng, chứ không phải như một cai ngục sửa sai, khen thưởng hay trừng phạt.

Trẻ em cần cảm nhận được sự bảo vệ và hướng dẫn của cha mẹ, để có thể lớn lên với sự an toàn và nguồn cảm xúc cần thiết để có được sự tự tin lành mạnh.

Chúng ta được xem là thành công nếu ngay từ bé, trẻ thoải mái chọn ở nhà, thay vì muốn đi xa; nếu trẻ thích nói chuyện với cha mẹ và có mối tương quan thân thiện với anh chị em của mình.

Ngôi nhà là nơi cư trú tuyệt vời nhất mà chúng ta có được, nơi mà trẻ em lớn lên trong hạnh phúc khi biết rằng đây là nơi đẹp nhất mà chúng có thể ở.

### **Liệu có ai muốn rời xa một nơi như vậy?**

Khi đến tuổi vị thành niên, tự nhiên trẻ sẽ tham gia nhiều hơn vào việc giao tiếp xã hội bên ngoài gia đình và khám phá những thế giới mới cũng như những thách thức phải đối diện. Tuy nhiên, trong lòng các em cần giữ nguyên cảm giác rằng mái nhà là một nơi đặc biệt và các thành viên trong gia đình là những người hiếm có. Trẻ không bị cảm giác cần phải rời đi hoặc muốn trốn chạy vì sợ hãi và thù hận, hoặc vì mái nhà là một nơi không thoải mái, nơi họ phải đối diện với thái độ gây hấn hoặc độc đoán.

Nếu được lớn lên trong một môi trường an toàn, luôn cảm thấy có mối tương quan thân thiết và tích cực với cha mẹ và anh chị em, con cái chúng ta sẽ luôn muốn nắm giữ và trân quý những món quà này. Bọn trẻ sẽ không muốn đi xa và kiếm cớ để tránh dành thời gian cho gia đình.

Hơn nữa, là gia đình công giáo, ngôi nhà của chúng ta không chỉ là nơi mang lại cho con cái cảm giác an toàn, đầy đủ, và được yêu thương mà thôi, nhưng còn phải là nơi, trẻ được nuôi dưỡng đời sống đức tin, biết hiếu kính với ông bà, cha mẹ, và nhường nhịn, nâng đỡ nhau, cũng như mở lòng để quan tâm đến người khác.

Được như vậy, có thể nói, chúng ta đã thành công khi trẻ cảm nhận được tình yêu thương và sự gắn kết trong gia đình, giống như mái ấm của Thánh gia, để không cảm thấy trống rỗng, tù túng, căng thẳng khiến chúng phải tìm cách bù đắp tình cảm ở nơi đâu khác.

*Guillermo Dellamary*  
*Nt. Anna Ngọc Diệp, OP; Dòng Đa Minh Thánh Tâm*  
*Chuyển ngữ từ: aleteia.org (15. 5. 2023)*  
*Nguồn: hdmvietnam.com*

## **ĐẠI HỘI THÁNH THỂ TOÀN QUỐC HOA KỲ LẦN THỨ 10 VÀ NHỮNG CẢM NGHIỆM**

*Đại hội Thánh Thể toàn quốc Hoa Kỳ lần thứ 10 đã kết thúc với Thánh lễ do Đức Hồng y Antonio Tagle, Đặc sứ của Đức Thánh Cha cử hành tại Lucas Oil Stadium của thành phố Indianapolis vào sáng Chúa Nhật ngày 21/7/2024, với sự tham dự của hàng chục ngàn người. Các tín hữu được mời gọi ra đi chia sẻ những ân sủng nhận được từ Thánh Thể. Nhiều tín hữu đã chia sẻ những cảm nghiệm thiêng liêng trong những ngày tham dự Đại hội Thánh Thể...*

### **"Những ai chọn ở lại với Chúa Giêsu sẽ được Chúa Giêsu sai đi"**

Trong Thánh lễ kết thúc, với sự tham dự của hơn 1.600 linh mục, chủng sinh, giám mục và hồng y và hơn 1.200 nam nữ tu sĩ, Đức Hồng y Tagle, đứng đầu Phân bộ thứ hai của Bộ Loan báo Tin Mừng, đã bắt đầu bài giảng bằng việc chào đón đồng bằng năm thứ tiếng, bao gồm tiếng Trung Quốc, Việt Nam, Tây Ban Nha, Pháp và Ý.

Ngài chia sẻ rằng Đức Thánh Cha mong muốn Đại hội sẽ đưa các tín hữu đến sự hoán cải hướng về Thánh Thể. Ngài nói: “Sự hiện diện của Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Thể là một món quà và là sự hoàn thành sứ vụ của Người”. “Những ai chọn ở lại với Chúa Giêsu sẽ được Chúa Giêsu sai đi. Chúng ta hãy đi rao giảng Chúa Giêsu một cách nhiệt thành và vui tươi cho sự sống của thế giới”.

Gần 60.000 người tham dự Đại hội Thánh Thể đã được sai đi với “một sứ mạng cao cả”. Các diễn giả chính trong Đại hội đã kêu gọi họ loan báo Tin Mừng ở mọi nơi trên toàn quốc.

Trong bài phát biểu quan trọng trước Thánh lễ, Mẹ Adela Galindo, người sáng lập Dòng Tôi tớ Thánh Tâm Chúa Giêsu và Mẹ Maria, nói với các khán thính giả: “Điều Giáo hội cần là một Lễ Hiện Xuống mới. Giáo hội phải trung thành với Tin Mừng... không làm giảm nhẹ thông điệp của Tin Mừng. Chúng ta sinh ra cho thời đại này. Đây là lúc phải mau mắn đi đến một thế giới đang rất cần được nghe lời Chúa và sự thật của Chúa. Đây là điều chúng ta cần công bố. Không có bóng tối nào lớn hơn ánh sáng của Thánh Thể. Không có tội lỗi nào lớn hơn trái tim nhân hậu của Thánh Thể”.

### **Đại hội Thánh Thể toàn quốc lần thứ 11; hành hương Thánh Thể vào tháng 6/2025**

Vào cuối Thánh lễ, Đức Cha Andrew Cozzens của giáo phận Crookston, Minnesota, chủ tịch ủy ban tổ chức Đại hội, đã hỏi hàng chục ngàn người tại sân vận động Lucas Oil: “Tôi có một câu hỏi dành cho anh chị em. Đây là Đại hội Thánh Thể

toàn quốc lần thứ 10. Anh chị em có nghĩ chúng ta nên tổ chức Đại hội lần thứ 11 không?”.

Sân vận động vang lên tiếng reo hò và vỗ tay tán thưởng. Đức cha nói rằng ban tổ chức đại hội đã lên kế hoạch cho đại hội tiếp theo vào năm 2033, Năm Cứu Chuộc – 2.000 năm sau khi Chúa Giêsu chịu chết và phục sinh – nhưng hiện tại họ đang xem xét việc tổ chức một đại hội Thánh Thể khác thậm chí sớm hơn.

Đức Cha Cozzens cũng thông báo rằng một cuộc hành hương Thánh Thể khác từ Indianapolis đến Los Angeles vào Chúa Nhật Minh Máu Thánh Chúa năm 2025, ngày 22/6/2025.

### **Sáng kiến Đi Cùng Một Người**

Ngài cũng hỏi đám đông liệu họ có chấp nhận lời mời của các giám mục tham gia sáng kiến *Đi Cùng Một Người* bằng cách xác định một người mà họ có thể đồng hành để hiểu biết rõ hơn về Chúa Giêsu hay không. Ngài nói: “Hãy cam kết đi cùng một người. Hãy dần thân trở thành một nhà truyền giáo Thánh Thể, một người sống đời sống Thánh Thể cách sâu sắc, và sau khi nhận được hồng ân đó, hãy để mình được trao tặng như một món quà”.

Đức cha Cozzens cũng hỏi những người hiện diện tại Lucas Oil Stadium: “Anh chị em nói gì khi kết thúc Đại hội Thánh Thể toàn quốc lần thứ 10? Đó là trải nghiệm của tôi và tôi hy vọng anh chị em cũng có kinh nghiệm rằng chúng ta đã sống một trải nghiệm về thiên đàng. Tất nhiên, Bí tích Thánh Thể là sự thưởng nếm trước về thiên đàng”.

### **Dư âm của Đại hội Thánh Thể**

Nhiều người nhận xét về nguồn năng lượng, sự tích cực và hy vọng đáng kinh ngạc của các tham dự viên; họ đã đến từ khắp 50 tiểu bang để tham gia sự kiện kéo dài 5 ngày từ 17 đến 21/7.

Stephen White, giám đốc điều hành Dự án Công giáo, nhận xét trên tài khoản X: “Tôi không muốn tỏ ra quá hồ hởi, nhưng Đại hội Thánh Thể Quốc gia đã là một chiến thắng. Hòa bình và niềm vui ngự trị. Sự hiện diện của Người có thể sờ thấy được và lan tỏa. Chúa ở đây”.

Cha Aquinas Guilbeau, OP, dự đoán rằng di sản của Đại hội Thánh Thể toàn quốc này sẽ giống như Đại hội Giới trẻ Thế giới năm 1993 được tổ chức tại Denver. Cha nói: “Ân sủng của Đại hội sẽ định hình Giáo hội trong 50 năm tới”.

Ngon lửa phục hưng Thánh Thể của Đại hội đã có dấu hiệu lan rộng ra ngoài nước Mỹ khi hàng chục ngàn người Công giáo rời Sân vận động Lucas Oil trong tiếng nhạc của bài thánh ca kết thúc, “Ôi Chúa vượt trên mọi lời khen ngợi”.

Christina Nugent, 18 tuổi, cùng chị gái 20 tuổi từ Calgary, Canada đến tham dự đại hội, chia sẻ rằng cô rất muốn thấy một sự kiện tương tự dành cho người Công giáo ở Canada. Thay vì hài lòng với trải nghiệm cá nhân của mình về đại hội, cô nói “điều này thực sự thúc đẩy tôi xem mình có thể làm gì cho người khác khi trở về nhà. Nếu bạn yêu một ai đó, bạn sẽ nói với mọi người về điều đó. Vì vậy, nếu bạn yêu Chúa Giêsu, bạn nên nói với mọi người về Người. Đó là điều tôi mang về từ Đại hội”.

### **Chầu Thánh Thể suốt 24 giờ**

Một điều đáng động trong thời gian Đại hội là nhà nguyện chầu Thánh Thể đông kín các tín hữu, tràn ngập lòng sùng kính Chúa Giêsu. Tại Nhà thờ Công giáo Thánh Gioan Tẩy Giả ở trung tâm thành phố Indianapolis, trong suốt tuần lễ, dòng tín hữu ra vào nhà thờ để cầu nguyện trước Chúa Giêsu hiện diện trong Bí tích Thánh Thể.

Nhà thờ đã ngưng các Thánh lễ thường lệ trong tuần để làm nhà nguyện chầu liên tục cho gần 60.000 tín hữu tham dự Đại hội Thánh Thể. Nằm đối diện với Trung tâm Hội nghị Arizona, nơi diễn ra nhiều cử hành phụng vụ, thảo luận và triển lãm của sự kiện, nhà thờ lịch sử đã trở thành nơi ở của nhiều người tham dự. Trong suốt tuần, các nữ tu đứng dưới lều bên ngoài nhà thờ trao tràng hạt và giấy cho những người tham dự, mời gọi họ viết ra ý cầu nguyện và mang những ý nguyện này đến với Thánh Thể.

Sơ Dominica, một nữ tu dòng Đa Minh Đức Maria, Mẹ Thánh Thể, một dòng có trụ sở tại Ann Arbor, ban Michigan, nói rằng các nữ tu đã nhận được ít nhất 2.000 ý cầu nguyện. Sơ nói: “Chúng ta phải chạy đến với Chúa Giêsu!”. Sơ cho biết sáng kiến cầu nguyện Thánh Thể có một ý nghĩa đặc biệt đối với dòng của sơ. “Đó là một sự đi ra thực sự của chúng tôi - đặc sủng chầu Thánh Thể của chúng tôi và cổ võ lòng tôn sùng trong Giáo hội. Và chúng tôi là những người ủng hộ nhiệt thành cho cuộc phục hưng Thánh Thể này”.

### **Những cảm nghiệm sau khi chầu Thánh Thể**

Vào ngày cuối cùng của hội nghị, một số người chia sẻ kinh nghiệm của họ về chầu Thánh Thể và tại Đại hội Thánh Thể toàn quốc.

Andrew Niewald, một giáo viên thần học đến từ Beloit, Kansas, nói rằng ông đã nhận được cảm hứng khi thấy rất nhiều người chầu Thánh Thể, chia sẻ đức tin và tình yêu đối với Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Thể. Ông nói: “Tôi tin rằng chỉ cần nhìn thấy rất nhiều người ở đây tin vào Bí tích Thánh Thể, bạn sẽ bước vào một buổi thờ phượng như thế, nơi dường như có hàng trăm người chỉ im lặng gần như hoàn toàn,

cầu nguyện sốt sắng. Điều đó lay động tâm hồn bạn. Nó nói với tâm hồn bạn một chút”.

“Bạn biết đấy, có lẽ tất cả chúng ta đều bị lạc trong Giáo hội của chính mình, nơi đôi khi chúng ta cảm thấy như đang chiến đấu với một trận chiến khó khăn, có thể vì thế giới thực đáp ứng được niềm tin của chúng ta. Và bạn nghĩ rằng bạn là người duy nhất ở lại với Chúa như những người đã ở lại với Người, như được thuật lại trong Tin Mừng Thánh Gioan chương 6. Thật là tuyệt vời khi được ở đây với đám đông, những người tin vào Chúa”.

Sau khi dành thời gian ở nhà nguyện chầu Thánh Thể, Abigale LaFave, 17 tuổi, ở Ann Arbor, Michigan, chia sẻ rằng những gì cô nhìn thấy trong nhà thờ cũng khiến cô cảm động. “Thật đáng kinh ngạc khi có rất nhiều người nhưng lại thinh lặng và mọi người đều hướng sự chú ý vào Chúa. Tôi nghĩ đó là điều khiến trái tim tôi cảm động nhất, đó chỉ là sự vĩ đại của mọi người, nhưng vẫn là sự tôn kính và sự thinh lặng trước Chúa”. Cô nói về nhà thờ Thánh Gioan, được xây dựng vào năm 1867: “Đó là một nhà thờ tuyệt đẹp. Kiến trúc nên tôn vinh Chúa, và công trình này chắc chắn đã làm được điều đó.”

Victoria Smith, 20 tuổi, ở Maitland, Florida, khi rời nhà thờ, nói rằng cô cảm thấy gần gũi hơn với Chúa Giêsu sau khi dành thời gian chầu Thánh Thể tại Đại hội. “Trước đây tôi chưa bao giờ chầu Thánh Thể nhiều, nhưng bạn phải loại bỏ tất cả những suy nghĩ như ‘Tôi cầu nguyện không đúng’. Bởi vì sự thật là khi bạn ở bên người mình yêu, không phải lúc nào bạn cũng nói chuyện với họ, và không phải tất cả các cuộc trò chuyện của bạn đều nói về điều gì đó sâu sắc như vậy. Và không phải tất cả những cuộc trò chuyện của bạn sẽ thay đổi cuộc sống của bạn, nhưng chúng đều rất đẹp”. “Giống như cuộc trò chuyện của bạn với mẹ hoặc nếu bạn chỉ ngồi với bà ở bàn ăn sáng. Điều quan trọng là tình yêu ở đó, không phải lúc nào cũng là những lời [được] nói ra”.

Nancy Betkoski ở Beacon Falls, Connecticut, chia sẻ rằng việc chia sẻ kinh nghiệm cầu nguyện với rất nhiều người Công giáo khác là “một cảm giác tuyệt vời”. Cô cho biết trước đây cô đã viết nhật ký trong thời gian chầu Thánh Thể và được gợi nhớ về ước muốn thời thơ ấu của cô là trở thành một nhà truyền giáo. Tham dự Đại hội cùng một người bạn, Betkoski nói: “Chúng tôi muốn ở đây để sử dụng cho mục đích tốt đẹp. Vì vậy, chúng tôi sẵn sàng đón nhận sứ vụ của Người”. “Tôi thực sự hy vọng rằng mọi người sẽ được đổi mới khi biết rằng họ có thể có được tình bạn với Chúa Giêsu. Đó là điều tôi thực sự mong muốn, đó là mọi người có được tình bạn với Chúa Giêsu. Tôi muốn nói Người là bạn thân nhất của tôi”.



## CUỘC ĐỜI: CÂU CHUYỆN CỦA TÔI TRONG LỊCH SỬ

Cuộc đời mỗi người là một câu chuyện và Đức giáo hoàng Phanxicô kể chuyện đời ngài trong tác phẩm *Cuộc đời: câu chuyện của tôi trong lịch sử*. Đây là tựa đề thật độc đáo. Nếu chỉ nhìn vào tựa đề các chương sách, người đọc có thể nghĩ là sách viết về lịch sử thế giới đương đại: sự bùng nổ Thế chiến thứ hai; cuộc diệt chủng người Do Thái; nguyên tử và sự kết thúc chiến tranh; chiến tranh lạnh; đổ bộ mặt trăng; sự sụp đổ của bức tường Berlin; những cuộc tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9; đại khủng hoảng kinh tế; đại dịch Covid-19. Nhưng thực ra đó là cái nền, trên đó xuất hiện cuộc đời một con người là Đức giáo hoàng Phanxicô. Bằng cách đó, quyển sách cho thấy mối liên hệ mật thiết giữa những biến cố lớn trong lịch sử thế giới hay quốc gia và cuộc đời riêng của mỗi người. Chúng ta không sống ngoài nhưng sống trong lịch sử, và mọi biến cố trong lịch sử cách nào đó – trực tiếp hay gián tiếp, minh nhiên hay mặc nhiên, đều tác động lên cuộc đời mình về nhiều mặt.

Tôi quan tâm cách riêng đến những trải nghiệm thời thơ ấu và niên thiếu đã âm thầm tác động trên con người của Đức giáo hoàng và cả những định hướng mục vụ lớn trong đời ngài, qua đó tác động lên toàn thể Hội Thánh vì ngài là Đấng kế vị Thánh Phêrô.

Trước hết về **di dân**. Đức giáo hoàng kể rằng ông bà nội (Giovanni và Rosa) và ba của ngài di cư từ Italia sang Argentina. Họ may mắn thoát chết vì chuyến tàu họ dự định đi đã bị chìm ngoài khơi bờ biển Brazil trên đường tới Buenos Aires. Phải đợi nhiều tháng sau họ mới đi chuyến tàu khác và khi tới Argentina, họ ở tại trung tâm tiếp nhận người nhập cư, giống như những trại di cư hiện nay. Thế nên ngay từ thời niên thiếu, ngài đã biết đến những nguy hiểm và cảnh cơ cực của những người di cư.

Kinh nghiệm đó khiến Đức giáo hoàng quan tâm đặc biệt đến di dân. Ngày 08/7/2013, bốn tháng sau khi lên ngôi Giáo hoàng ngày 19/03/2013, chuyến thăm mục vụ đầu tiên của ngài là đi thăm đảo Lampedusa và ở đó ngài lên án “sự lãnh đạm toàn cầu” trước nỗi khổn cùng của người di dân, rất nhiều người phải bỏ xác ngoài biển khơi. Trong quyển sách này, ngài tiếp tục kêu gọi thế giới: “Tôi muốn lặp lại điều này, tôi muốn thét lên: Làm ơn chào đón các anh chị em khi họ gõ cửa nhà chúng ta. Bởi vì nếu họ được hội nhập đúng cách, nếu họ được hỗ trợ và chăm sóc, họ có thể đóng góp rất lớn cho cuộc sống của chúng ta” (trang 28).

Kể đến, về **chiến tranh**. Tháng 8 năm 1945, hai quả bom nguyên tử đã phá hủy Hiroshima và Nagasaki. Sự kiện đó xảy ra ở Nhật Bản, rất xa Argentina, và khi đó Bergoglio còn nhỏ tuổi. Thế nhưng ít năm sau, khi là sinh viên Dòng Tên, cách nào

đó ngài đã hiểu biết thảm kịch này nhờ những câu chuyện của cha Pedro Arrupe, một nhà thừa sai Dòng Tên ở Hiroshima đã thoát khỏi vụ nổ cách kỳ diệu. Vị thừa sai ấy đã kể chuyện cho các sinh viên nghe và mô tả sự tàn phá của bom nguyên tử: “Một biển lửa khổng lồ và vô số thi thể bị thiêu rụi” (trang 58-60).

Ấn tượng này đã tác động mạnh mẽ lên Đức giáo hoàng và ngài có những phản ứng quyết liệt về chiến tranh, nhất là chiến tranh hạt nhân: “Làm sao chúng ta có thể tự xưng là những chiến sĩ của công lý và hòa bình, nếu đồng thời chúng ta đang chế tạo những vũ khí chiến tranh mới?.. Hãy nhớ lại những gì đã xảy ra ở Nhật Bản... Chúng ta không được để cho các thế hệ sau này cũng như thế hệ hiện nay đánh mất ký ức về những gì đã xảy ra, một ký ức sống động có thể giúp mỗi thế hệ nói lên: Không bao giờ như thế nữa” (trang 61-62).

Về **người cao tuổi**, Đức giáo hoàng có sự quý mến đặc biệt với bà nội Rosa: “Chính bà là người đã dạy đạo cho tôi trước hết, dạy tôi cầu nguyện và nói với tôi về Chúa Giêsu, nhân vật vĩ đại mà tôi vẫn chưa biết gì” (trang 166). Khi chàng thanh niên Bergoglio ngó ý định đi tu, ba của ngài chấp nhận nhưng mẹ thì không vì bà mong con mình sẽ là bác sĩ. Bà nội thì khác, bà mừng rỡ trước quyết định của cháu trai và nói với cháu rằng: “Sẽ không ai trách con nếu một ngày nào đó con quyết định quay về nhà, nhưng nếu Chúa gọi con thì hãy đi. Chúa chúc lành cho con” (82). Đến ngày Bergoglio được chịu chức linh mục, bà nội đã viết cho ngài bức thư ngắn mà đến nay ngài vẫn để trong sách nguyện: “Ngày tuyệt vời hôm nay, ngày mà cháu có thể cảm Chúa Kitô Cứu thế trong đôi bàn tay đã được thánh hóa của mình, và cuộc hành trình dài hướng tới một công cuộc tông đồ sâu sắc hơn đang mở ra cho cháu, bà tặng cháu món quà khiêm tốn này, tuy có giá trị vật chất nhỏ bé, nhưng có giá trị tinh thần lớn lao” (trang 104).

Trải nghiệm tuổi thơ ấy khiến ngài quan tâm đặc biệt đến người cao tuổi. Năm 2021 ngài thiết lập *Ngày thế giới các ông bà và người cao tuổi*, và ấn định cử hành hằng năm vào Chúa nhật sát với lễ Thánh Gioakim và Anna. Trong quyển sách này, ngài tha thiết kêu gọi: “Ông bà là một nguồn quý giá. Chúng ta phải chăm sóc và bảo vệ các ngài, chứ không phải gửi các ngài vào viện dưỡng lão. Không được coi các ngài như cái gì đó cần vứt bỏ; không được coi các ngài là một gánh nặng. Chúng ta nợ các ngài mọi thứ: các ngài đã giúp chúng ta lớn lên, đã làm nên chúng ta như hiện nay, bằng cách không ngừng khích lệ và nâng đỡ chúng ta” (trang 104-105).

Còn nhiều điều để nói nhưng xin dừng ở đây. Đây là một quyển sách rất đáng đọc và mỗi người sẽ khám phá nhiều điều bổ ích cho cuộc đời mình.

**Gm. Phêrô Nguyễn Văn Khảm**

Nguồn: [giaophanmytho.net](http://giaophanmytho.net)

## CÔNG GIÁO – MỘT TÔN GIÁO THẬT KỲ LẠ

01. Một tôn giáo có Thiên Chúa là khởi đầu và cũng là cùng đích

02. Một tôn giáo bị bách hại ngay từ khi thành lập cho tới hôm nay, nhưng vẫn luôn luôn đứng vững và phát triển không ngừng.

03. Một tôn giáo bị bách hại dữ dội nhất từ xưa tới nay, cả những bách hại bằng vũ lực lẫn bách hại tinh thần với những cáo buộc và chỉ trích.

04. Một tôn giáo khởi đầu với một nhóm nhỏ (13 người) mà nay trở thành tôn giáo có số tín hữu đông bậc nhất và tất cả hiệp nhất dưới sự lãnh đạo của một giáo hoàng.

05. Một tôn giáo mà vị sáng lập bị giết, và hàng loạt vị thủ lãnh tiếp theo cũng chịu tử đạo, nhưng không thể bị đứt đoạn và không bị thất truyền. Vị thủ lãnh hiện tại là giáo hoàng 266.

06. Một tôn giáo “thánh thiện” tự bản chất dù bao gồm nhiều tội nhân.

07. Một tôn giáo vừa có biên giới (quốc gia Vatican) nhỏ bé nhất thế giới; vừa là vô biên giới, vì có mặt ở hầu hết mọi quốc gia và vùng lãnh thổ.

08. Một tôn giáo mà vị thủ lãnh (giáo hoàng) không có quyền lực chính trị, nhưng lại rất có ảnh hưởng, được yêu mến và chào đón nồng nhiệt nhất ở bất cứ nơi đâu. Không một lãnh tụ quốc gia hay tôn giáo nào khác sánh bằng.

09. Một tôn giáo có số lượng sách nghiên cứu được xuất bản nhiều nhất thế giới, đặc biệt là cuốn Kinh Thánh được tái bản không ngừng từ khi ra đời.

10. Một tôn giáo khởi nguồn cho rất nhiều trào lưu văn chương, kiến trúc, giáo dục và khoa học, nhưng lại bị tố cáo và chỉ trích là kim hãm khoa học và cổ hủ cố chấp.

11. Một tôn giáo có vô số nhân tài trong mọi lứa tuổi và lãnh vực, nhưng lại bị chỉ trích là tôn giáo của người thất học và của các ông bà già.

12. Một tôn giáo lấy Thánh Giá (biểu tượng của đau khổ và sự chết) làm huy hiệu chính thức với ý nghĩa vui mừng và hi vọng và sự sống.

13. Một tôn giáo “sống giữa thế gian nhưng không thuộc về thế gian” và luôn tự xem là “đoàn hành hương về quê trời”

14. Một tôn giáo dám “boi ngược dòng” với mọi trào lưu sai lệch của thế gian đều bị chê bai, chỉ trích.

15. Một tôn giáo xem ra yếu ớt, nhưng dám mạnh mẽ lên tiếng chống lại triết thuyết sai lạc của những thế lực mạnh mẽ hơn.

16. Một tôn giáo dám nhận sai và dám xin lỗi vì những sai lầm trong quá khứ cũng như tội lỗi của các thành viên hiện nay.

17. Một tôn giáo bao gồm những con người yếu đuối, nhưng mang một khao khát mạnh mẽ về sự sống đời đời.

18. Một tôn giáo luôn cầu nguyện cho thế giới và cho cả những người thù ghét, bách hại đạo.

19. Một tôn giáo luôn tự tin ngẩng cao đầu đứng hướng về trời cao dù bị khinh chê nhạo cười.

20. Một tôn giáo mang niềm hi vọng sống động và tìm kiếm những giá trị thiêng liêng giữa một thế giới vật chất với thế sự đảo điên.

*Copy từ facebook của Linh mục Chính Trực*

## BÁO CÁO CÁC QUỸ CỦA GIÁO ĐOÀN

### QUỸ GIÚP ƠN GỌI LINH MỤC TU SĨ

Giáo Xứ Takatori-Kobe	5.000 yen
Vườn rau Tình Thương Tokyo	1.000 yen
Vinh (Sakuramachi, Kagawa-Ken)	5.000 yen
Cô Ngọc (Fujisawa)	3.000 yen
AC Hà-Văn (Fujisawa, Kanagawa-Ken)	10.000 yen
Tổng kết tháng này	24.000 yen
Ngày 27 tháng 7 vừa qua đã gửi về Việt Nam	100.000 yen
Tiền còn lại	38.000 yen

### QUỸ GIÚP TRẺ EM BỊ NHIỄM HIV-AIDS TẠI VN

Vườn Rau Tình Thương Tokyo	1.000 yen
Cô Ngọc (Fujisawa)	3.000 yen
Chị Trương thị Hồng (Tondabayashi)	5.000 yen
Bà Nguyễn thị Mơ (Mizonoguchi, Kanagawa-Ken)	3.000 yen

### QUỸ GIÚP THỰC HIỆN TỜ PVLC

Giáo Xứ Takatori (Kobe)	20.000 yen
CĐ/CG Tokyo	30.000 yen
CĐ/CG Fujisawa	15.000 yen
CĐ/CG Hamamatsu	5.000 yen
CĐ/CG Yamato	10.000 yen
CĐ/CG Isesaki-Gunma	10.000 yen

CĐ/CG Kawagoe	5.000 yen
CĐ/CG Kaizuka-Kawasaki	5.000 yen
CĐ/CG Mizonoguchi	5.000 yen
CĐ/CG Himeji	15.000 yen
CĐ/CG Kawaguchi	10.000 yen
Bà con Công Giáo Vùng Kamata	3.000 yen
AC Tiên (Atsugi, Kanagawa-Ken)	2.000 yen
Bà Nguyễn thị Mơ (Mizonoguchi)	10.000 yen
Chị Oanh (Fujisawa, Kanagawa-Ken)	5.000 yen
Dòng Trappist Nasu, Tochigi-Ken	30.000 yen

## Cảm Tạ

Gia đình chúng con xin chân thành cảm tạ:

Quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý cộng đoàn và các bạn hữu xa gần đã điện thoại chia buồn và cầu nguyện cho Mẹ, Bà và Cố của chúng con là:

### **MARIA NGUYỄN THỊ KIM NHUNG**

đã được Chúa gọi về ngày 01 tháng 07 năm 2024

Nguyện xin Thiên Chúa ban bình an của Ngài và trả công bội hậu cho toàn thể quý Cha, quý tu sĩ nam nữ, các hội đoàn và toàn thể quý ông bà anh chị em thân bằng quyến thuộc.

Trong lúc tang gia bối rối chắc chắn có nhiều điều thiếu sót, chúng con xin quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý vị niệm tình tha thứ.

*Gia đình đồng bái tạ  
Quý Lâm*

## PHÂN ƯU



Được tin buồn: Sơ Geneviève  
JeanBaptiste SHINOZAKI MIDORI

Ân nhân của Cộng Đoàn Công  
Giáo Tokyo và của rất đông anh chị  
em tỵ nạn Việt Nam đến Nhật vào  
các thập niên 1980 và 1990), đã được  
Chúa gọi về với Ngài vào lúc 5g50

sáng ngày thứ năm 25 tháng 07 năm 2024 tại Tokyo, hưởng thọ  
83 tuổi.

Xin thành kính phân ưu với Hội Dòng Nữ Tử Trái Tim Mẹ  
Maria (DHM) cùng toàn thể tang quyến.

Nguyện xin Thiên Chúa, Đấng giàu lòng thương xót, sớm  
đưa linh hồn sơ Jean Geneviève Baptiste về hưởng nhan thánh  
Chúa trên Thiên đàng.



*Giáo Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Nhật  
CĐ/CG Tokyo  
Gia Đình Linh Mục, Tu Sĩ Việt Nam tại Nhật  
Ca Đoàn Cécilia Tokyo  
Nhóm Chia Sẻ Lời Chúa Tokyo*



## PHÂN ƯU

Được tin buồn: **Bà Cố Matta MAI THỊ LỰU**,

Thân mẫu của sơ Têrêsa Nguyễn thị Lệ Hằng, Dòng Tôn Thờ Máu Châu Báu Chúa Giêsu, đã được Chúa gọi về với Ngài vào lúc 12g00 giờ, giờ Việt Nam, ngày thứ sáu 26 tháng 7 năm 2024 tại Cam Ranh, Nha Trang, hưởng thọ 68 tuổi.

Xin thành kính phân ưu với sơ Lệ Hằng cùng toàn thể tang quyến. Nguyên xin Thiên Chúa, Đấng giàu lòng thương xót, sớm đưa linh hồn Matta về hưởng nhan thánh Chúa trên thiên đàng.

*Giáo Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Nhật  
Gia Đình Linh Mục, Tu Sĩ Việt Nam tại Nhật*



## PHÂN ƯU

Được tin buồn: **Bà NGUYỄN THỊ ĐỨC**

Thân mẫu của quý chị Nguyệt, Vân và Hương (Yokohama), đã qua đời vào lúc 09g19 sáng, giờ Việt Nam, ngày 25 tháng 07 năm 2024 tại Nha Trang Việt Nam, hưởng thọ 89 tuổi.

Xin thành kính phân ưu với quý anh chị Nguyệt, Vân-Thuận, Hương-Toàn cùng toàn thể tang quyến. Nguyên xin cho hương hồn của người quá cố được sớm về miền cực lạc.

*Giáo Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Nhật*

*Giáo Xứ Fujisawa*

*Nhóm Chia Sẻ Lời Chúa Tokyo*

## ĐỊA CHỈ CÁC LINH MỤC VIỆT NAM TẠI NHẬT

### GIAO PHẬN SAPPORO:

**Lm Phanxicô Assisi Trần Thanh Lam OFM**  
Francisco Sapporo Shudoin 〒065-0011  
2-2-20 Kita1 Jo, Higashi-Ku, Sapporo-Shi Hokkaido  
Tel. 070-8504.5892; Email: [thanhlamofm@yahoo.com](mailto:thanhlamofm@yahoo.com)

### GIAO PHẬN NIGATA

**Lm Giuse Nguyễn Thành Hy SVD**  
Catholic Odate Church  
1-7-45 Ariura, Odate-Shi, Akita-Ken 〒017-0043  
Tel: 0186-42-1272; mobile: 080-6658.4866;  
Email: [hynguyensvd@hotmail.co.jp](mailto:hynguyensvd@hotmail.co.jp)

**Lm Phanxicô Xavie Từ Đăng Phúc SVD**  
Catholic Niigata Cathedral 〒951-8106  
656 Higashihatadori, 1 Bancho; Chuoh-Ku, Niigata  
Email: [tudangphuc@yahoo.com](mailto:tudangphuc@yahoo.com)

### GIAO PHẬN SENDAI

**Linh Mục Đaminh Nguyễn Cao Trí Sch. P.**  
Catholic Nodamachi Church  
2-7-1 Nodamachi, Fukushima-Ken 960-8055  
Tel: 090-42473929; Email: [caotri77@yahoo.com](mailto:caotri77@yahoo.com)

### GIAO PHẬN SAITAMA:

**Lm Gioankim Nguyễn Quốc Định**  
Cell: 090-8746.1944; Email: [gktanik@gmail.com](mailto:gktanik@gmail.com)

**Lm Gioan Baotixita Nguyễn Quốc Toàn**  
Catholic Iesakai Church  
24-4 Chuoh-Cho, Iesakai-Shi, Gunma-Ken 372-0042  
Tel: 0270-25.0276; Email: [Toan1216@yahoo.co.jp](mailto:Toan1216@yahoo.co.jp)

**Lm Gioan Baotixita Nguyễn Quang Thuận**  
Catholic Higashimatsuyama Church  
2-9-3 Shimmei-Cho, Higashimatsuyama-Shi,  
Saitama-Ken 〒355-0021  
Tel. 049-322.1239. Email: [asukathuan@yahoo.co.jp](mailto:asukathuan@yahoo.co.jp)

**Lm Anrê Dũng Lạc Đặng Trung Tín SC**  
Catholic Josoh Church  
1443-9 Konoyama Josoh-Shi, Ibaraki-Ken 300-2746  
Tel.: 090-5084.7990; email: [dunglactin@gmail.com](mailto:dunglactin@gmail.com)

### GIAO PHẬN TOKYO:

**Lm Giuse Ngô Quang Định**  
Catholic Narashino Church  
1385-2 Nagasaku-Cho, Hanamigawa-Ku; Chiba-Shi,  
Chiba-Ken 〒262-0044  
Tel. 043-216.0035; Email: [nqding@vesta.dti.ne.jp](mailto:nqding@vesta.dti.ne.jp)

**Lm P.M. Nguyễn Hữu Hiến**  
Catholic Meguro Church; 〒141-0021  
4-6-22 Kamiosaki Shinagawa-Ku, Tokyo  
Tel. 03-5435.8416; Fax. 03-3491.6527;  
Cell. 09016562693; [pmnguyenhuuhiennjp@gmail.com](mailto:pmnguyenhuuhiennjp@gmail.com)

**Lm Micae Nguyễn Minh Lập SDB**  
Salesio Seminary; 〒182-0033  
3-21-12 Fujimi-Cho, Chofu-Shi, Tokyo  
Tel. 042-482.3117; Fax. 042-489.7645;  
Cell. 070-2021.5159; Email: [mi\\_nobito@yahoo.co.jp](mailto:mi_nobito@yahoo.co.jp)

**Lm Joseph Nguyễn Thanh Nhã SJ**  
Catholic Kojimachi Church  
Kojimachi 6-5-1 Chiyoda-ku, Tokyo 〒102-0083  
Cell: 080-4208.2309; Email: [josephnhasi@gmail.com](mailto:josephnhasi@gmail.com)

**Linh Mục Gioan Trần Nam Phong SVD**  
Catholic Kichijoin Church  
1-7-8 Gotenbama Musashino-Shi, Tokyo 〒180-0005  
Tel. 0422-44.0181; Mobile: 070-7517.0497;  
Email: [phongtransvd@gmail.com](mailto:phongtransvd@gmail.com)

**Lm Đaminh Cao Sơn Thân SJ**  
Jesuit Residence  
4-32-11 Kamishakujii, Nerima-ku, Tokyo 〒177-0044  
ĐT. 090-3849-7087; E-mail: [sitakaka61@gmail.com](mailto:sitakaka61@gmail.com)

### **Lm Antôn Bùi Duy Thủy SDB**

Salesio Seminary  
3-21-12 Fujimi-Cho, Chofu-Shi, Tokyo 〒182-0033  
Tel. 042-482.3117; Fax. 042-489.7645  
Cell: 080-6334.1425;  
Email: [takeibuisdb@gmail.com](mailto:takeibuisdb@gmail.com)

**Linh mục Đaminh Nguyễn Văn Thế SJ**  
SJ House  
7-1 Kioi-Cho, Chivoda-Ku, Tokyo 〒102-8571  
Tel. 070-12141388; Email: [dominicothesi@gmail.com](mailto:dominicothesi@gmail.com)  
[dominicthe@gmail.com](mailto:dominicthe@gmail.com)

**Lm Gioankim Nguyễn Xuân Tiên SC**  
Catholic Goi Church  
2430 Goi, Ichihara-Shi, Chiba-Ken 〒290-0081  
Tel. 043-621.3830; Cell. 080-5098.6818;  
Email: [tiensc@hotmail.com](mailto:tiensc@hotmail.com)

**LM Gioakim Nguyễn Minh Toàn SJ**  
Jesuit Scholasticate  
2-60-21 Wakamiya  
Nakano-ku, Tokyo 165-0033  
Tel: 035356-9813; Email: [gioakimtoansj@gmail.com](mailto:gioakimtoansj@gmail.com)

### GIAO PHẬN YOKOHAMA:

**Lm Phanxicô Xavie Phạm Đình Sơn**  
Catholic Atsugi Church; 〒243-0014  
2-7-11 Asahi-Cho, Atsugi-Shi, Kanagawa-Ken  
Tel. 046-228.4164; email: [phamdsong@gmail.com](mailto:phamdsong@gmail.com)

**Lm Gioan Baotixita Mai Tâm**  
Catholic Ninomiya Church  
88 Ninomiya Machi, Naka-Gun, Ninomiya-Shi,  
Kanagawa-Ken 〒259-0123  
Tel. 0463-71-0300; Fax: 0463-71-2939  
Cell. 080-4275-5293; Email: [jbmaitam@yahoo.com](mailto:jbmaitam@yahoo.com)

**Lm Phaolô Hà Minh Tú MF**  
Catholic Hodoosava Church  
8-41 Kasumidai Hodoosava-Ku  
Yokohama, Kanagawa 〒240-0014  
Tel. 045-331.2317; Mobile: 080-6628.1976;  
Email: [pbaoloc@gmail.com](mailto:pbaoloc@gmail.com);

### GIAO PHẬN NAGOYA:

**Lm Phêrô Trần Đức Diễm SVD**  
Shingenkai House  
11-15 Minami Yama-Cho; Showa-Ku, Nagoya-Shi,  
Aichi-Ken 〒466-0835  
Tel. 080-4849.5408; Email: [ducdiem2001@yahoo.com](mailto:ducdiem2001@yahoo.com)

**Lm Gioan Đàm Xuân Lê**  
Catholic Kanazawa Church 〒920-0962  
1-1-54 Hiroasaka, Kanazawa-Shi, Ishikawa-Ken  
Tel. 076-264.2536 – Cell. 080-1320.9369  
Email: [damxlo@yahoo.com](mailto:damxlo@yahoo.com)

**Lm Phêrô Hoàng Minh Mẫn SVD**  
Catholic Hirabari Church  
116 Nishikumi, Akaike-Cho  
Nagoya-Shi, Aichi-Ken 470-0126  
Tel. 052-803-4110; Fax. 052-803-4173;  
Cell. 090-6573-1666; Email: [manhoang@nifty.com](mailto:manhoang@nifty.com)

**Lm Anton Vũ Khánh Tường SVD**  
Divine Word Seminary 〒466-0823  
70-9 Yagumo-cho, Showa-ku, Nagoya-shi  
Tel: 052-832-2082, Mobile: 090-4262-4345  
Email: [yktuong@gmail.com](mailto:yktuong@gmail.com)

**Linh mục Phaolô Lê Đình Vinh Toàn, MSC**  
Catholic Johokubashi Church  
1-1-57 Kinjo, Kita-Ku, Nagoya 462-0847  
Tel. 080-4931.6567;  
Email: [incordejesu14@gmail.com](mailto:incordejesu14@gmail.com)



**GIÁO PHẬN KYOTO:**

**Lm GioanBautixita Phạm Nghĩa Phú SDB**  
Yokkaichi Salesio Shigan In  
1-8-26 Oiwake, Yokkaichi-Shi. Mie-Ken 510-0882  
Tel. 059-345.5609. Mobile: 070-8365.3343  
Email: [jbphu@yahoo.com](mailto:jbphu@yahoo.com)

**Lm Têphanô Nguyễn Văn Năng CMF**  
5-312 Fukakusa-naobashi, Fushimi-Ku,  
Kyoto 〒612-0889  
Tel:075-641.0610;mobile:080- 3132.2612;  
Email: [vannang2612@gmail.com](mailto:vannang2612@gmail.com)

**GIÁO PHẬN OSAKA:**

**Lm Đaminh Lưu Vĩnh Cửu**  
2-7-11 Konakashima  
Amagasaki-Shi, Hyogo-Ken; 〒661-0972  
Cell.080-1436-7430.

**Lm Emmanuel Trần Văn Bình OFMConv**  
Catholic Nigawa Church: 〒663-8006  
4-2-11 Danjo-Cho Nishinomiya-Shi, Hyogo-Ken  
Tel.0798-51-0176; Fax. 0798-51.9863;  
Cell. 080-3399.6467;Email: fr [vanbinh@yahoo.co.jp](mailto:vanbinh@yahoo.co.jp)

**Lm Giuse Trương Đình Hải**  
Fujidera Catholic Church  
11-3 Mifune-Cho: Fujidera-Shi, Osaka Fu 583-0021  
Tel. 080-8516.0171:

**Lm Giuse Ngô Văn Thành**  
Catholic Imabari Church  
1-2-1 Kitahorai-Cho,  
Imabari-Shi, Ehime-Ken 794-0028  
Tel0898322348;Email: [josephthanh.ngo@gmail.com](mailto:josephthanh.ngo@gmail.com)

**Lm Đaminh Nguyễn Quốc Thuận**  
Catholic Yakatamachi Church  
3-33 Yakatamachi, Wakayama-Shi  
Wakayama-Ken 640-8151  
Tel 073-425-1069; Mobile: 080-2459.5381.  
Email: [domthuan@gmail.com](mailto:domthuan@gmail.com)

**Lm Phaolô Trần Xuân Như Ý CMF**  
Catholic Imaichi Church  
1-1-27 Taishibashi Imaichi, Asahi-ku,  
Osaka-shi, 〒535-0001  
Tel. 080-4029.1986; Email: [nhuy20186@gmail.com](mailto:nhuy20186@gmail.com)

**GIÁO PHẬN NAGASAKI:**

**Lm Augustinô Phạm Nguyễn Hoàng Tú CM**  
Nagasaki Catholic Center  
10-34 Ueno-machi Nagasaki-shi 852-8113  
Email: [phamnguyenhoangtu@gmail.com](mailto:phamnguyenhoangtu@gmail.com)

**GIÁO PHẬN FUKUOKA:**

**Lm GB Phạm Văn Thuýên CM**  
Catholic Daimyo Church  
2-7-7 Daimyo, Chuou-Ku, Fukuoka-Ken 810-0041  
mobile. 070- 8580.9087;  
Email: [vanthuyenkontum@gmail.com](mailto:vanthuyenkontum@gmail.com)

**GIÁO PHẬN HIROSHIMA:**

**Lm. G.B. Phan Đức Định**  
Catholic Ube Church  
1-1-59 Kotoshibacho,Ube-shi, Yamaguchi, 755-0033  
Tel. +81-70-3287.5715; Email: [jbدينhjs@gmail.com](mailto:jbدينhjs@gmail.com)

**Lm Phêrô Hoàng Đức Lợi**  
Catholic Okayama Minami Church  
14-28 Fukuhama-Cho, Minami-Ku  
Okayama-Shi, Okayama-Ken 702-8035  
Cell: 090-9969-2478; Email:  
[prhdloi2002@gmail.com](mailto:prhdloi2002@gmail.com)

**Lm Gioan Nguyễn Quang Thuận**  
Catholic Hikari Church  
4-6-1 Chuou, Hikari-Shi, Yamaguchi-Ken 〒  
743-0013  
Tel. 083-371.0792; Cell. 090-4109-9005;  
Email: [kojunjohn@yahoo.com.au](mailto:kojunjohn@yahoo.com.au)

**Lm Phêrô Nguyễn Văn Toàn SJ**  
Catholic Hosoe Church  
Hosoe Cho 1-9-15, Shimonoseki Shi,  
Yamaguchi Ken 〒750-0016  
Mob:080-7119.1982; email: [toansjvn@gmail.com](mailto:toansjvn@gmail.com)

**Lm Giuse Mai Văn Thế**  
Hiroshima Cathedral  
4-42 Noboricho, Naka-Ku;Hiroshima 730-0016  
Tel. 070-8572.8184; email: [josmvthe@yahoo.com](mailto:josmvthe@yahoo.com)

**GIÁO PHẬN OITA:**

**Lm Phêrô Phạm Hoàng Trinh**  
Catholic Nakatsu Church  
1283-1 Sannocho;Nakatsu-Shi, Oita-Ken 871-0057  
Tel. 0979-22.2259; Cell: 090-6594-9899;  
Email: [maranathapeter@yahoo.com](mailto:maranathapeter@yahoo.com)

**GIÁO PHẬN KAGOSHIMA:**

**Lm Phaolô Phạm Minh Anh**  
Catholic Yoshino Church  
3216-5 Yoshino-Cho; Kagoshima-Shi 892-0871  
Tel. 099-243.3768; Cell. 090-9560.1705  
Email: [paul\\_scs@yahoo.com](mailto:paul_scs@yahoo.com)

**Lm Gabriel Dương Văn Quốc Tiến**  
Catholic Mizobe Church  
3616-4 Fumoto, Mizobe-Cho, Kirishima-Shi,  
Kagoshima-Ken, 899-6404  
Tel. 0995-58-2994, cell. 090-6864.8421;  
Email: [gabrielquoctien@yahoo.com](mailto:gabrielquoctien@yahoo.com)

**Lm Giuse Nguyễn Hồng Tâm**  
Catholic Kanoya Church  
14-1 Komaejocho;Kanoya-Shi,  
Kagoshima-Ken 〒893-0001  
Tel=0994-43-3733; Mobile. 090-5923.9339;  
Email: [nguyentam776@yahoo.com](mailto:nguyentam776@yahoo.com)

**GIÁO PHẬN NAHA:**

**Lm Peter Chanel Phạm Văn Chế**  
Catholic Koza Church  
1-4-1 Kamara, Okinawa-Shi 〒904-0005  
Tel. 098-937.7064;  
Email: [peterchanelche70@yahoo.com](mailto:peterchanelche70@yahoo.com)

**Lm Giuse Bùi Đức Dũng**  
Catholic Awase Church  
1-5-1 Tobaru, Okinawa-Shi, 〒904-2164  
Cell. 08039951909; Email: [josbddung@gmail.com](mailto:josbddung@gmail.com)

**Lm Gioankim Phan Đình Hoài**  
Catholic Miyakojima Church; 〒906-0013  
156-1 Shimozato Hirara, Miyakojima, Okinawa  
Cell.080-3966.4430,Email:[joachimhoai@yahoo.com](mailto:joachimhoai@yahoo.com)

**Lm Bosco Dương Trung Tín**  
Catholic Shuri Church  
4-60 Sakiyama, shuri Okinawa 903-0814  
Tel.090-6864.3244;  
Email: [bosco.tudohanhphec@yahoo.com](mailto:bosco.tudohanhphec@yahoo.com)

**Lm Phanxicô Xavie Nguyễn Đức Tiến**  
Catholic Asato Church  
3-7-2 Asato, Naha-Shi, Okinawa-Ken 〒902-0067  
Tel. 090-9652.1309; Email: [ductien76@yahoo.com](mailto:ductien76@yahoo.com)

**Lm Micae Nguyễn Xuân Vinh**  
Catholic Nago Church  
2-1-20 Onishi, Nago-Shi, Okinawa-Ken 905-0018  
Mobile: 080-3963.1979;  
Email: [glory200679@yahoo.com](mailto:glory200679@yahoo.com)

**CÔNG TÁC NƯỚC NGOÀI:**

**Lm Phanxicô Xavie Trần Văn Hoài OFMConv**  
Email: [fxhoai@yahoo.com](mailto:fxhoai@yahoo.com)

**Lm Bernard Phạm Hữu Quang pss**  
Email: [phamquang9@yahoo.com](mailto:phamquang9@yahoo.com)

**Lm Anrê Trương Quốc Hùng**  
Email: [truongquochungsvd@gmail.com](mailto:truongquochungsvd@gmail.com)

**Lm Gioan Bautixita Nguyễn Sinh Sắc**  
Cell: 090-7108.5632. Email: [sinh sac2003@yahoo.com](mailto:sinh sac2003@yahoo.com)

## CHƯƠNG TRÌNH THÁNH LỄ TIẾNG VIỆT CỦA CÁC CỘNG ĐÀN

- 31/08 :** 19g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Hakozaki, Fukuoka (Cha Thuyền CM)  
19g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Ignatio, Yotsuya (Cha Thế SJ)
- 01/09 :** 11g00 : Thánh Lễ tại Nguyễn Xá Chofu, Tokyo  
11g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Ota, Gunma-Ken (Cha Quốc Định)  
13g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Ichinomiya, Aichi-Ken (Cha Tường SVD)  
13g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Kariya, Aichi-Ken (Cha Điềm SVD)  
13g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Hyuga, Miyazaki-Ken (Cha Trinh)  
14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Kasukabe, Saitama-Ken (Cha Quốc Định)  
14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Kusatsu, Kyoto (Cha Năng CMF)  
14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Taniyama, Kagoshima-Ken (Cha Minh Anh)  
14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Tokuyama, Yamaguchi-Ken (Cha Quang Thuận)  
15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Kurume, Fukuoka-Ken (Cha Thuyền CM)  
15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Nigawa, Osaka (Cha Bình OFM Conv.)  
15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Kita 11 Jo (Cha Lam OFM)  
15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Ignatio, Yotsuya (Cha Minh Toàn SJ, Cha Thế SJ)  
15g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Chính Tòa Tamatsukuri, Osaka  
16g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Fujisawa, Kanagawa-Ken (Cha Tâm MF)
- 07/09 :** 19g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Fushimi, Kyoto (Cha Năng CMF)  
19g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Nakatsu, Oita-Ken (Cha Trinh)  
19g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Ignatio, Yotsuya (Cha Thế SJ)
- 08/09 :** 11g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Seto, Aichi-Ken (Cha Tường SVD)  
12g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Yamato, Kanagawa-Ken (Cha Lập SDB)  
12g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Hon-Atsugi, Kanagawa-Ken (Cha Sơn)  
13g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Higashi Matsuyama, Saitama-Ken (Cha Hiến)  
14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Seishin Toyota, Aichi-Ken (Cha Điềm SVD)  
14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Atsugi, Kanagawa-Ken (Cha Sơn)  
14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Hosoe, Yamaguchi-Ken (Cha Toàn SJ)  
14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Ogaki, Gifu-Ken (Cha Tường SVD)  
14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Hakozaki, Tetori, Kumamoto-Ken (Cha Thuyền CM)  
15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Kichijoji, Tokyo (Cha Phong SVD)  
15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Mizonoguchi (Cha Minh Tú MF)  
15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Ignatio, Yotsuya, Tokyo (Cha Nhã SJ)  
15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Yamato-Takada, Nara-Ken (Cha Năng CMF)  
15g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Chính Tòa Tamatsukuri, Osaka  
17g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Asakusa, Tokyo (Cha Hiến)
- 14/09 :** 19g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Hakozaki, Fukuoka (Cha Thuyền CM)  
19g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Ignatio, Yotsuya (Cha Thế SJ)
- 15/09 :** 10g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Kawaguchi, Saitama-Ken (Cha Tín)  
12g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Tajimi, Gifu-Ken (Cha Điềm SVD)  
13g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Anjo, Aichi-Ken (Cha Tường SVD)  
13g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Kadoma, Osaka (Cha Ý CMF)  
13g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Miyakonojo, Miyazaki-Ken (Cha Trinh)  
13g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Kawagoe, Saitama-Ken (Cha Tín)  
14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Isahaya, Nagasaki (Cha Tú CM)  
14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Fushimi, Kyoto (Cha Năng CMF)  
14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Izumi, Kagoshima-Ken (Cha Quốc Tiến)  
14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Hofu, Yamanashi-Ken (Cha Quang Thuận)  
15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Yao, Osaka (Cha Hải)

- 15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Fukuyama, Hiroshima-Ken (Cha Macael Kim)  
 15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Ignatio, Yotsuya (Cha Hiến)  
 15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Yukuhashi, Fukuoka (Cha Thuyên CM)  
 15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Urawa, Saitama-Ken  
 15g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Chính Tòa Tamatsukuri, Osaka  
 17g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Narashino, Chiba-Ken  
 18g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Mizuyaki, Fukuoka (Cha Thuyên CM)  
**15-16/09** : Đại Hội Giới Trẻ Vùng Kanto, tại Suzono, Shizuoka-Ken (Cha Nhã SJ)  
**21/09** : 19g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Ignatio, Yotsuya (Cha Thế SJ)  
 19g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Fushimi, Kyoto (Cha Năng CMF)  
**21-23/09** : Tĩnh tâm Ca Đoàn Cecilia, Tokyo (Cha Hiến)  
**22/09** : 09g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Takatori, Kobe (Cha Bình OFM Conv.)  
 11g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Mitakabara, Hamamatsu  
 11g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ chính tòa Hiroshima (Cha Thế)  
 12g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Komaki, Aichi-Ken (Cha Tường SVD)  
 12g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Hon-Atsugi, Kanagawa-Ken (Cha Sơn)  
 14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Imabari, Ehime-Ken (Cha Thành)  
 14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Sendai, Kagoshima-Ken (Cha Quốc Tiến)  
 14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Shibushi, Kagoshima-Ken (Cha Hồng Tâm)  
 14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Nanzan, Nagoya (Cha Điềm SVD)  
 14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Ube, Yamaguchi-Ken (Cha Định SJ)  
 14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Tawaramachi, Nagasaki (Cha Tú CM)  
 14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Daimyo, Fukuoka (Cha Thuyên CM)  
 14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Chính Tòa Sendai (Cha Dominic Trĩ Sch.P.)  
 14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Fukuchiyama, Kyoto (Cha Năng CMF)  
 14g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Chofu, Tokyo (Cha Thủy SDB)  
 15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Ignatio, Yotsuya (Cha Nhã SJ)  
 15g30 : Thánh Lễ tại nhà chung Thánh Tâm Chúa Giêsu Okayama (Cha Lợi)  
 15g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Chính Tòa Tamatsukuri, Osaka  
 16g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Sueyoshicho (Cha Tú CM)  
**28/09** : 19g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Ignatio, Yotsuya (Cha Thế SJ)  
**29/09** : 11g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Kamata, Tokyo (Cha Hiến)  
 13g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Chính Tòa Kagoshima (Cha Minh Anh)  
 13g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Nobeoka, Miyazaki-Ken (Cha Trinh)  
 14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Fukuchiyamai, Kyoto (Cha Năng CMF)  
 15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Ignatio, Yotsuya (Cha Nhã SJ, Cha Hiến)  
**05/10** : 19g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Hakozaeki, Fukuoka (Cha Thuyên CM)  
 19g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Ignatio, Yotsuya (Cha Hiến, Cha Thế SJ)  
**06/10** : 11g00 : Thánh Lễ tại Nguyễn Xá Chofu, Tokyo (Cha Phú SDB)  
 11g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Ota, Gunma-Ken (Cha Quốc Định)  
 13g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Ichinomiya, Aichi-Ken (Cha Tường SVD)  
 13g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Kariya, Aichi-Ken (Cha Điềm SVD)  
 13g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Kasukabe, Saitama-Ken (Cha Hiến)  
 14g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Tokuyama, Yamaguchi-Ken (Cha Quang Thuận)  
 15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Kameoka, Kyoto (Cha Năng CMF)  
 15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Kurume, Fukuoka-Ken (Cha Thuyên CM)  
 15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Nigawa, Osaka (Cha Bình OFM Conv.)  
 15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Kita 11 Jo (Cha Lam OFM)  
 15g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Ignatio, Yotsuya (Cha Nhã SJ)  
 15g30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Chính Tòa Tamatsukuri, Osaka  
 16g00 : Thánh Lễ tại nhà thờ Fujisawa, Kanagawa-Ken (Cha Tâm MF)